

Roemenië Manna Nieuwsbrief



DE WINTER TEGEMOET

Kou

In november, als in Nederland Sinterklaas aankomt, wordt er in Roemenië hard gewerkt om de komende winter het hoofd te bieden. West-Europa laat ook komende winter Roemenië nog onzeker in de kou staan. De EG biedt het land nog steeds geen vaste vooruitzichten. Manna probeert warmte te brengen bij een aantal Roemeense gezinnen. Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Gelukkig zijn mensen geen gloeiende platen...

BOMVOLLE AUTO!

Begin november konden Bert en Els Stortenkamp voor Manna weer naar Roemenië. En opnieuw konden we ons verheugen over het feit dat ook voor deze reis weer fantastisch werd gegeven! We kregen heel veel goede kleding, dekens, voor alle gezinnen minimaal één spaarlamp, vele pakken koffie, zakken snoep en hartverwarmende giften via de bank!



Als Manna op bezoek komt is het altijd een beetje feest bij de sponsor-gezinnen.

Verder kregen we voor de badkamer van de familie Vin-

tila kranen, douchegarnituur, spiegels, een geiser en montage materiaal. Om het werk af te maken konden we 400 DM geven dankzij giften voor dit project. Ook kregen we een goede computer voor informaticastudent Radu Ilesiu. Tenslotte kregen we boerenkaasjes (slechts tien procent van de Roemenen is in staat kaas te kopen...).

DAK

Dankzij de giften kon er nog meer. Ook de familie Bere konden we helpen. Ze moeten samen met de andere bewoners van het flatgebouw 150 DM betalen voor reparatie van het dak. Een onmogelijke opgave, want ondanks dat de vader werk heeft, is er niet eens genoeg geld om dagelijks voldoende eten te kopen.

VITAMINEN

Sinds juni wordt de familie Fasie gesponsord. Vijf kinderen, de vader heeft het gezin verlaten (alcohol). Alle kinderen lijken vitaminedekort te hebben. Ze wonen in een tweekamerflat. Toen we dit gezin bezochten bleek de moeder behoorlijk ziek. Ze was nog niet naar een dokter geweest, want voor medicijnen is er toch geen geld. We hebben haar laten beloven naar een dokter te gaan. De rekening voor de medicijnen zal door Manna betaald worden.

DAAR STA JE DAN

Ook de familie Grosariu wordt nog maar sinds juni gesponsord. In juni hadden we geen gelegenheid meer dit gezin te bezoeken. Het gezin bestaat uit vader, moeder en twee doch-

ters, 12 en 18 jaar. De man heeft ernstige problemen met zijn nieren. Hij wordt driemaal per week gespoeld in het ziekenhuis in Timisoara. Omdat ze zo'n dertig kilometer buiten de stad wonen, wordt hij opgehaald met een ziekentaxi.



De familie Grosariu. De oudste dochter logeert bij oma in de stad. Die woont dicht bij school.

Het gezin bleek te wonen in een armoedig huisje aan de rand van een gehucht. In de ene kamer staan twee bedden, een tafel en een stoel, een houtgestookt fornuisje dat tegelijk als verwarming dient en, als toppunt van luxe, een oude televisie. In de andere kamer staat niets: er is niets om erin te zetten. De ruitjes in de deur zijn weg en vervangen door stukken papier. Water komt uit een put op het erf. Dat water is echter zeer slecht voor je nieren... In de dekens op de bedden zitten grote gaten. Het enige wat we op dat moment konden doen is twee dekens, een zak met kleding, een pak koffie, een spaarlamp, snoep en de sponsoring uit onze ineens bijna genant dure auto halen. Voor je gevoel lijkt het nergens naar. We bidden om wijsheid hoe we dit gezin een beetje kunnen helpen.

EEN WEDUWE

Sinds maart 1999 wordt door Manna een weduwe gesponsord die in februari haar man, een

evangelist, verloor door een hersenbloeding. Omdat zij zouden vertrekken naar het vaderland van de man, Kongo, woonden zij in een geleende flat. De kerk heeft inmiddels een definitieve flat voor dit gezin gevonden. De flat is echter helemaal kaal. Van alles moet worden gerepareerd. Manna besloot een project te starten voor deze familie Poaty. Er is zo'n f 1350,00 nodig. Als we dit geld bijeen kunnen krijgen, dan is deze weduwe enorm geholpen. Bemoedigt u mee?

OOK MOOIE DINGEN

We bezochten de familie Olteanu. Ze zijn verhuisd van hun krakkemikkerige huisje in een afgelegen dorpje naar een huis in de stad Lugoj. Hun nieuwe huis is niet groot, maar heeft veel pluspunten. De kinderen kunnen lopend naar school, in de buurt is er ook werk voor de vader. Er is warm en koud stromend water en een echte badkamer. Komend voorjaar willen ze beginnen met de bouw van een verdieping op het huis. De stenen liggen al klaar. Een gezin waarin en waarover dankbaarheid heerst. Want God heeft wonderlijk voorzien in de nood!

DANA

Herinnert u zich Dana nog? Het kleine meisje dat ondervoed in het kinderziekenhuis werd opgenomen en daar al een jaar verbleef? Men wilde Dana niet terugsturen naar het kindertehuis. Er werden adoptieouders gezocht. Dat is gelukt. Dana is geadopteerd door een Duits echtpaar. Door de ambtelijke molen heeft deze procedure anderhalf jaar geduurd. Velen van u hebben gebeden voor Dana en haar welzijn. God heeft de gebeden verhoord!

GETUIGENIS

Een bijzonder getuigenis willen we u niet onthouden. Een tweeling van tien jaar uit het gesponsorde gezin Trastaru had van

af de geboorte chronische oorontsteking. Vocht en zelfs bloed kwam uit hun oren. Dokters, medicijnen, niets hielp. In oktober was er in hun kerk een speciale dienst. De kinderen werden gezalfd met olie. De kwaal verdween bij beide meisjes op wonderlijke wijze. We hebben een trouwe en machtige God!

DANK

Dank u wel, vooral ook namens onze broeders en zusters in Roemenië, voor alles wat u doet en geeft! Onze dank gaat ook uit naar Vasile en Sofia Piscoi. Ook deze reis hebben ze ons weer fantastisch geholpen met adviseren en vertalen.

WINTER BIJ MANNA

In de winter zit Manna niet stil. We hebben de volgende dingen op het programma: ■ We gaan zorgen dat alle sponsorgezinnen een Kerstpakkert ontvangen in december. Helpt u (financieel) weer mee? We kopen de spullen voor de pakketten in Roemenië! ■ Verder hopen we in januari 2000 een dia-/informatieavond voor onze sponsoren te organiseren. Nader bericht volgt. ■ We gaan onze voorjaarsreis voorbereiden. ■ En natuurlijk houden we met Roemenië contact om te weten wat er bij onze sponsorgezinnen leeft.

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL

U ontvangt deze nieuwsbrief via de post of via het zendingsnieuws van "De Terp". U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook per e-mail ontvangen. De brief wordt dan verstuurd in Acrobat-formaat als attachment aan een mailbericht. Heeft u daarvoor belangstelling? Email ons dan (Manna@worldmail.nl). Het werkt kostenbesparend!

VORIGE NIEUWSBRIEF

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief: ■ Het kinderziekenhuis in Timisoara wordt uitgebreid door een enorme gift vanuit

Oostenrijk (anderhalf miljoen DM!) ■ U kunt ons nog steeds bellen voor een diapresentatie.

HOE STEUNT U MANNA?

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal f 25,00). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto.

Als u zich liever niet 'verplicht' tot een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Gebed voor de sponsorgezinnen.
- Gebed voor Vasile Piscoi die een studie volgt in Heverlee (België) en dus enige tijd niet bij zijn gezin in Roemenië kan zijn.
- Het opknap-project voor weduwe Poaty (f 1350,00)

U dankend voor uw hulp en gebed wensen wij u Gods zegen toe.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Ebbekruid 11
3068 RH Rotterdam
Postbank: 29 26 63
ABN AMRO bank: 50 38 26 170
Stichtingsregister:
KvK Rotterdam 1331312

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker
☎ 0180 - 399385
✉ Manna@worldmail.nl