

Roemenië Manna Nieuwsbrief



BLIJDSCAP EN...

Kosovo

Roemenië blijft nog steeds een land waar de problemen lijken te overheersen: de armoede waar een groot deel van de bevolking in leeft, de voortschrijdende geldontwaarding en dan is er nu weer bezorgdheid over de oorlog in buurland Joegoslavië. Hoewel het nieuws daarover niets vermeldt, vluchten er ook Kosovaren naar Roemenië. De Roemenen hebben het moeilijk met Kosovo. Want graag horen ze bij de NAVO, maar de Seren zijn een verwant volk...

MAART-REIS 1999

Begin maart ging Stichting Roemenië Manna weer naar Timisoara. Joop vd Dool en Adri Vrijhof vertrokken 7 maart met een overvolle auto voor een 8-daagse reis. Aan de Hongaars/Roemeense grens werd hen gesommeerd de auto leeg te halen. We kunnen u verzekeren, dat is niet echt prettig! Het kost uren om de auto zo goed mogelijk in te pakken. Elk hoekje en gaatje wordt benut. Waar zoeken ze naar? Met gebarentaal en een dosis 'rustig aan dan maar' mochten ze, nadat de auto voor meer dan de helft was uitgepakt, weer inpakken en wegwezen. De controles worden toch weer strenger...

Eenmaal aangekomen bij Vasili en Sofia Piscoi is er weinig tijd voor stilstaan. Bij veertien gezinnen moeten spullen gebracht worden. Vier gezinnen zullen bezocht worden die mogelijk gesponsord gaan worden. Blijdschap en dankbaarheid wisselden zich af met verdriet en wanhoop.

EZEL, WATERMETER, ENZ

Blijdschap en dankbaarheid was er bij de familie Trastaru. Vol trots werd de ezel getoond die door een gift uit Nederland aangeschaft werd. Ze hebben nu zelfs drie ezels, want de nieuwe ezel bleek drachtig! De watermeter bij de familie Chifan is inmiddels geplaatst. Omdat het afrekenen van water en elektrisch nog steeds per maand contant gebeurt werd de lastenverlichting meteen al merkbaar!



Vader Trastaru met de gesponsorde Ezelin met veulen

NIEUWE GEZINNEN

Verdrietig is de situatie bij de familie Poaty-Soami. Een week voor Joop en Adri daar kwamen, was de man geheel onverwacht door een hersenbloeding overleden. Ze stonden op het punt de zending(!) in te gaan. De vrouw blijft nu achter met acht kinderen. De kerk kan niet alle lasten voor dit gezin dragen. Verder worden er twee gezinnen bezocht die te kampen hebben met een flinke huurschuld. Degene die de huur ophaalde, heeft deze gewoon niet afgedragen. De ontstane achterstand wordt op de bewoners verhaald. Het warme water is al afgesloten. Voorlopig zullen ook deze twee gezinnen gesponsord worden om te voorkomen dat ze in een niet te dichten financieel gat terechtkomen. En

dan was er nog Maria Bucurici. Een jonge vrouw met één kind. Ze heeft geen inkomsten. Ook al als gevolg van fraude. Ze heeft ook geen familie, ze is wees. Ook zij heeft voorlopig hulp nodig. Gelukkig hadden er zich al sponsors gemeld bij Manna.

FAMILIE OLTEAN

Samen met de familie Oltean werd gekeken naar een mogelijk te kopen huis. Misschien weet u het nog. Ze leven met hun dertien kinderen in een tweekamerhuisje in een dorpje buiten Timisoara in ontzettend slechte omstandigheden. Dankzij grote giften kunnen ze op zoek naar een beter huis. Dat blijkt echter in de praktijk nog niet zo mee te vallen. Samen met Vasili en Sofia Piscoi zoekt Stichting Manna naar de meest gunstige oplossing.

Zo maar weer verslag van afgelegde bezoeken. Bij alle gezinnen was er dankbaarheid en groeit de band met de Nederlandse sponsors.

BRILLEN

Voor de reis kregen we ook een keurig verzorgde doos met gebruikte brillen mee. De glazen waren allemaal opgemeten zodat er doelgericht kon worden uitgezocht! Een bril kost al gauw een half maandloon in Roemenië. Er konden heel wat mensen mee geholpen worden. Hartelijk dank!

Al met al was het weer een goede reis. Een reis waarbij we aan veel sponsorgezinnen een persoonlijk, uit Nederland meegegeven pakket konden overhandigen. Hartelijk dank daarvoor namens de Roemeense gezinnen. Dank ook voor alle giften die we voor de reis binnenkregen!

WIJ ZOEKEN

Voor twee gezinnen zoeken we weer sponsors. Voor een gezin waarvan de vrouw is overreden door een dronken automobilist. De weduwnaar die weliswaar al een paar getrouwde kinderen heeft, heeft nog de zorg voor aantal jongere kinderen. Het andere gezin bestaat uit een vader, moeder en twee dochters van 11 en 14 jaar. De man is nierpatiënt en heeft daardoor geen werk. Hij moet twee keer per week aan de dialyse. Een aantal jaren geleden is hij Christen geworden. De vrouw wil nog geen Christen worden. Dit ook omdat zij de kerk nu een beetje verwijt maakt dat zij in hun armoede niet worden geholpen. Zij zijn namelijk nooit officieel getrouwd en dat is voor hun kerk een onoverkomelijk bezwaar om dit gezin te helpen. Ze krijgen wel financiële hulp van een Christen, maar dat is niet voldoende.

PASEN

Met Pasen zijn er feestelijke voedselpakketten gebracht bij alle sponsorgezinnen. Dit kon weer dankzij een fijne gift. De artikelen die in deze pakketten zitten worden door Vasili en Sofia Piscoi ingekocht. Zij brengen de pakketten ook bij de gezinnen. Een heel karwei! We zijn God dankbaar voor het werk wat zij steeds weer doen en dat we elkaar hierin tot hand en voet mogen zijn.

VOLGENDE REIS: JUNI

In juni hoopt stichting Manna opnieuw een reis naar Roemenië te maken. We hopen de familie Oltean te bezoeken en betrokken te blijven bij de koop van een huis. En natuurlijk hopen we weer zo veel mogelijk sponsorgezinnen te bezoeken. *Als u iets heeft voor 'uw' gezin: geef het mee!* We mochten voor de reis reeds een fijne toezegging voor de brandstofkosten ontvangen! En u weet het: goede (kinder)kleding is altijd welkom!

SPAARLAMPEN

Misschien een idee? Elektriciteit is voor onze gezinnen duur. Lampen laat men dus zo min mogelijk branden. Als we hen nu eens allemaal eens spaarlamp konden geven? Die gaan langer mee, geven evenveel licht en verbruiken maar 10 watt ipv 60 of 100 watt! Juist voor hen helpt elk klein beetje!

RADIO VOCEA EVANGHELIEI

Stichting Manna heeft de Christelijke lokale stadsomroep in Timisoara geholpen aan MiniDisc apparatuur. Zij hebben Manna gevraagd nu te willen helpen bij een uitbreiding. Kosten ± f600,00. Het radiostation zendt elke dag uit van 18.00-20.00 uur en krijgt zo'n 20 brieven per week. We hopen hen te kunnen helpen zodat het apparaat in juni mee kan.

VORIGE NIEUWSBRIEF

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief:

- De beslissing voor de adoptie bij de familie Stortenbeker zal eerstdaags vallen. Hij kan misschien nog positief uitvallen.
- Voor de bloedverwarmer kwamen enkele giften binnen. We sparen door!
- In rolstoelen is inmiddels voorzien.
- De vacature in het Manna bestuur is nog niet vervuld.

HOE STEUNT U MANNA?

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna anders wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal f25,00). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto.

Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of

voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Gebed voor de komende reis in juni
- Dekens
- Goede (kinder)kleding
- Spaarlampen
- Portable MiniDisc voor het Evangelische radiostation (± f600,00)
- De bloedverwarmer voor het kinderziekenhuis (± f4000,00)
- Gebed voor de juiste beslissingen voor het huis van de familie Oltean
- Gebed voor beslissing inzake adoptie fam Stortenbeker

U dankend voor uw hulp en gebed wensen wij u Gods zegen toe.

Colofon

Uitgave:
Stichting Roemenië Manna
Ebbekruid 11
3068 RH Rotterdam
Postbank: 29 26 23
ABN AMRO bank: 50 38 26 170
Stichtingsregister:
KvK Rotterdam 1331312

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker
☎ 0180 - 399385