

Roemenië Manna Nieuwsbrief



HULP HELPT NOG STEEDS

oktober reis

Roemenië heeft het nog steeds moeilijk. Men probeert de monetaire situatie zo veel mogelijk naar de richtlijnen van het IMF te verbeteren. Ondanks deze inspanning levert het nog steeds geen steun en erkenning op van het Westen. De Roemenen hebben weinig vertrouwen meer in hun regering. De munt wordt steeds minder waard en dan ook nog: welke regent heeft nog schone handen na zo'n schrikbewind?

VOORBEREIDINGEN & REIS

Tijdens de voorbereidingen voor onze oktoberreis meldde er zich een sponsor voor de benzinekosten en dat gaf precies de ruimte om op pad te gaan. Wonderlijk! Kleding, lakens, en dekens werden meegegeven voor de sponsorgezinnen. We kregen flinke korting op de kaas die we meenamen. Voor de kinderen kregen we kleurtjes, kleurboeken en vouwblaadjes, snoep en enkele Roemeense(!) kinderbijbels. We mochten een dak-koffer lenen om nog wat meer ruimte te hebben in de auto. Perfect!

DE REIS

Zaterdag 3 oktober vertrekken we. Wij, dat zijn Bert, Els en Gabriëlle Stortenbeker. De auto is mudvol. Na een voorspoedige reis worden we

door ons gastgezin, Vasili en Sofi Piscoi en hun kinderen, zondagmiddag hartelijk verwelkomd. De tocht langs de sponsorgezinnen kan beginnen.

ENKELE BEZOEKEN

Zo bezochten we de familie Trastaru. Zij gebruiken twee ezels om met een kar vrachten te vervoeren. Eén van de ezels is doodgegaan. Eén ezeltje is niet in staat een volgeladen kar te trekken. Een nieuwe ezel koop je voor het gigantische bedrag van ongeveer f80,00.



de hal annex kinderkamer bij Patrautan

De familie Patrautan woont met 11 kinderen in een huisje net buiten de stad. Bij binnenkomst bemerk je dat de hal, 3 bij 2,50 meter, tevens als kinderslaapkamer fungeert. Er zijn geen ramen. Er is geen stromend water en de wind waait binnenshuis net zo hard als daarbuiten. Er is een gift van 300 gulden beschikbaar voor dit gezin. In overleg met Vasili zal dit geld besteed gaan worden aan een pomp waarmee koud stromend water gerealiseerd kan worden. Nu nog het installatiemateriaal en een waterverwarmingstoestel... Aan de muur hangt een tekst: Psalm 34:2: "Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij

verloste hem uit al zijn benauwdheden".

Verdriet overheerste bij de familie Moza (3 kinderen). Negen jaar geleden in de steek gelaten door haar man heeft zij geen inkomsten. Er is een onoverkomelijke schuld van plm f300,00.

De familie Chifan (6 kinderen). Met een f600,00 kostende watermeter zouden ze f90,00 per maand kunnen bezuinigen op hun waterlasten. En dat is heel veel, want de man verdient met 11 uur per dag werken f150,00 per maand.

We bezoeken een klein dorpje zo'n 100 kilometer van Timisoara vandaan. Het dorpje ligt in een prachtig bergachtig gebied. Er staat een glasfabriek met daaromheen smerige flats, de behuizing van de fabrieksarbeiders. Tegen een helling liggen wat verdwaalde krotjes, eigendom van de glasfabriek. In zo'n 'krotje' woont het gezin (13 kinderen) dat we gaan bezoeken. Twee kleine ruimtes vol met bedjes, vochtig en donker. De was hangt over een lijntje in de kamer. Drup, drup... De man is zijn baan bij de glasfabriek kwijt en moet daarom ook het huis uit. Hij heeft gelukkig ander werk. Je kunt praktisch geen huizen huren in Roemenië. Dan maar even doorsparen. Nog maar 7000 D-Mark en het is zover. Het salaris van de man is zo'n f150,00 gulden per maand waarvan f80,00 opgaat aan studie van de kinderen....

Zo valt er over elk gezin wel wat te vertellen. Eén ding is in alle gezinnen hetzelfde: deze

mensen stellen hun hoop op God. Wie anders dan Hij kan uitkomst bieden? Het maakt je beschaamd. Anderzijds is het bemoedigend te zien dat er door sponsoring een opgaande lijn in gang wordt gezet.

De kinderpakketten waren een succes! De Roemeense kinderbijbels bleken verrassend modern te zijn. Er is in Roemenië best wel kinderlectuur maar veelal ingegeven vanuit de Orthodoxe kerk.

Twee uur per dag wordt er nog steeds uitgezonden door de Evangelische Radio in Timisoara. De door Manna aan hen geleende MiniDisc bleek niet te repareren in Roemenië (in Nederland trouwens ook niet). Inmiddels konden we aan iemand een andere voor hen meegeven. Ze zijn ook toe aan nieuw dure apparatuur. Helaas ziet Manna geen kans daarin behulpzaam te zijn (mengtafel en zender)...

Opnieuw is het een heel verhaal. Dankzij U kan Stichting Roemenië Manna op kleine schaal veel doen. We willen onze dank aan u graag verwoorden in de tekst die we meekregen in een van de sponsorgezinnen: Ruth 2:12.

N.A.V. VORIGE NIEUWSBRIEF

Voor de bloedverwarmer hebben we een offerte: f4000,00. Een beetje duur voor Manna. We besloten een speciaal fonds binnen Manna te openen voor het Kinderziekenhuis. De eerste giften zijn al binnen. We gaan gewoon door!

Het wasautomaat probleem is opgelost.

De gevraagde printer kregen we vlak voor onze reis. Zo maar voor niets een Deskjet 510! Perfect!

Ook kregen we een gift voor de kerst-voedselpakketten. In Roemenië kan nu worden gezorgd dat het in orde komt!

Alle gevers: Heel hartelijk bedankt!

DE WINTER

In de winter is het moeilijk voor Manna om naar Roemenië te gaan. Het weer is dan te onberekenbaar. Ondanks dat willen we proberen een iets groter transport te organiseren deze winter (iets met een MPV en een flinke kar erachter). We hebben ontdekt dat dekens en kinderkleding hard nodig zijn bij 'onze' gezinnen. Wilt u bidden dat we aan de spullen kunnen komen die nodig zijn en om mogelijkheden om deze winter iets te organiseren?

ROLSTOELEN

We ontvingen nog een noodkreet. In Roemenië is er geen fabriek (meer) die rolstoelen maakt... Moeten we nog meer uitleggen? Er is om gevraagd!

HOE STEUNT U MANNA?

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal f25,00). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een verse foto.

Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Specifiek kunt u aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Gebed voor het al of niet ondernemen van een winterreis
- De bloedverwarmer in het kinderziekenhuis (f4000,00)
- De ezel voor de familie Trastaru (f80,00)
- De watermeter voor de familie Chifan (f600,00)
- Helpen aflossen van de f300,00 schuld van de familie Moza
- Aanleg van het stromend water bij de familie Pa-trautan (plm f1000,00)
- De voedselpakketten (minimaal) met Pasen en Kerst (plm f500,00 per 'ronde')
- Dekens en goede kinderkleding
- Rolstoelen!
- Onze reiskosten (plm f1000,00 per reis)

U dankend voor uw hulp en gebed wensen wij u Gods zegen toe.

Colofon

Uitgave: Stichting Roemenië Manna
Ebbekruid 11
3068 RH Rotterdam,
Postbank 29 26 63
ABN AMRO bank 50 38 26 170,
Stichtingsregister:
KvK Rotterdam 1331312

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker