

Roemenië Manna Nieuwsbrief



OVERSCHREDEN

Grenzen

Grensoverschrijdend, een term die niet meer weg te denken is uit het nieuws. Grensoverschrijdend gedrag is ook te vertalen met respectloos naar de ander handelen in welk opzicht dan ook. Ook de inval van Rusland in Oekraïne is letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend. In veel gevallen zit er een negatieve lading aan dit woord.

ANDERS

Het woord kan ook positief worden gebruikt. Al meer dan 25 jaar is Manna grensoverschrijdend bezig met het bieden van hulp aan mensen in nood. Immers, voor je in Roemenië bent ben je al diverse landsgrenzen over. En de

grens aan deze hulpverlening lijkt nog niet bereikt, dankzij U, de al jaren trouwe achterban. Geweldig, want de hulp blijft nog altijd nodig. Zeker met een inflatie die ook in Roemenië alle grenzen overschrijdt. In mei 2022: 14,5%!

EEN GESCHIEDENIS

Het blijft bijzonder dat we al zo lang gezinnen konden en kunnen ondersteunen. We lichten er één gezin even uit. Ruim 20 jaar geleden kon er voor de familie Tatarescu een nieuwe ezel worden gekocht om de kort daarvoor overleden ezel te vervangen. Daarmee was hun vervoer van de opbrengst van hun kleine stukje land naar de markt in de stad gered. Daarmee werden dus ook, zij het geringe, inkomsten gered. Door de jaren heen wist dit grote gezin financieel te overleven door het doen van hapsnap klusjes her en der. De sponsoring door

Manna was daarbij onmisbaar! En zoals vaak in arme gezinnen is het vitaminepeil niet echt hoog. De kinderen waren dus regelmatig ziek. Hun tweeling moest zelfs toen ze een jaar of vijf waren, in het ziekenhuis worden opgenomen. Helaas werd in het ziekenhuis één van de twee besmet door een vuile naald en raakte seropositief. Tot op de dag van vandaag slaat ze zich er heel goed doorheen. Maar de gevolgen zijn er nog steeds... Wat een kracht hebben deze mensen. Alle hulp waard. Ze overwonnen veel teleurstellingen en zijn nog steeds actief in hun kerk.

AOW

Bijna alle kinderen zijn nu de deur uit en voorzien in hun eigen onderhoud. Zelf kunnen ze nu net rondkomen van een klein staatspensioen. Triest genoeg echter zit één van de andere dochters in een moeilijke situatie. Haar man heeft problemen waardoor hij niet goed voor zijn gezin met drie schoolgaande kinderen kan zorgen. Na overleg met de ouders is de sponsoring nu overgegaan naar deze dochter.

KAART

Het kan ook anders. We kregen vorige week een kaart uit Roemenië. Altijd leuk. Maar dit was bijzonder. We kregen de kaart van een weduwe waarvoor de zorg werd overgenomen door haar kinderen die nu dankzij hun opleidingen voldoende verdienen om dat te kunnen doen. Wanneer konden we de hulp overdragen? In 2010. Na zo lang werden we nog een keer bedankt voor de hulp die we met elkaar mochten bieden. Voor ons was het een grote bemoediging. De hulp was na zo lang nog niet vergeten!



De familie Tatarescu woont in zo'n typisch Oost-Europees dorps huisje. Deze foto is uit 2003. Er is inmiddels van alles bijgebouwd in die buurt. In de verten zien we Timișoara

CORONA ERFENIS

Ok in Roemenië zijn de coronabeperkingen opgeheven. Onze gezinnen zijn er gelukkig redelijk goed doorgekomen. In financieel opzicht mede dankzij de sponsoring. In een paar gezinnen vielen de inkomsten deels weg. En als je op de grens loopt van wel of niet voldoende inkomsten dan is er niet veel nodig om de balans naar de verkeerde kant door te laten slaan. En dat dreigde bij een paar gezinnen. Daar konden we gelukkig extra ondersteuning geven dankzij diverse extra giften. Dank daarvoor! Bij een paar gezinnen zijn de ouders erg ziek geweest, maar langzaam maar zeker komen ze het weer te boven. Gelukkig werd ook in Roemenië volop gevaccineerd.

OEKRAÏNE

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn wereldwijd waar te nemen en niet in positief opzicht. De stijging van de energieprijzen dreigt ook voor onze gezinnen tot problemen te leiden. Gelukkig gaan we naar de zomer. Er hoeft dus niet verwarmd te worden. Maar men kookt ook veel op gas en dat is, ondanks steun van de overheid een enorme kostenpost. Meerjarencontracten zijn daar niet gebruikelijk. Men betaalt maandelijks naar gebruik de actueel geldende prijs. We hebben wel zorgen over komende winter. We verwachten meer aanvragen voor hulp dan in vorige winters. We hopen dat we budget hebben om voldoende winterhulp te kunnen bieden. Helpt U weer mee?

LIDL EN ZO

In Roemenië zijn veel Duitse supermarkten actief en ze hanteren min of meer een Duits prijsniveau. Dat is op zich wel vreemd omdat de loonkosten in Roemenië veel geringer zijn dan in Duitsland. De prijzen van veel gebruikte spullen zoals slaolie, bloem en suiker zijn desondanks al enorm gestegen.

PAASFEEST

Traditioneel konden we de gezinnen een Paaspakket geven. De inhoud laat zich raden, slaolie, bloem, suiker en waspoeder en wat lekkers voor de kinderen. Met dank aan Vasile en Sofia die de tijd en de moeite namen om de spullen voor deze pakketten in te kopen en er pakketten van te maken. Een hele klus. Het was nog even spannend rondom de Pasen of het met het oog op corona nog zou lukken.



Auto inpakken met pakketten. Goed dat er ruimte in de auto is!

TOEKOMST

Veel mensen zijn bezorgd voor de gevolgen van de oorlog in het buurland. Er zijn ongeveer 530.000 vluchtelingen naar Roemenië gekomen. In een Oostblokland kennen ze de Russen... En dan: is de oorlog snel afgelopen? Hoe duur gaat alles nog worden? Komt er weer een coronagolf?

SCHERP BLIJVEN

We hopen dit jaar nog een bezoekreis te kunnen maken. We konden hem nog niet plannen. Verder hebben we op ons hart om de gezinnen goed te volgen komende tijd zodat we hopelijk kunnen voorkomen dat er financiële ongelukken gebeuren. We kunnen best veel doen met het juiste middel op de goede plaats. En dat kan dankzij uw gaven en steun. Want die steun verzet in de gezinnen bergen!

Nieuwsbrief voortaan per email?
Stuur dan een email:
spons@ro-manna.nl

TEN SLOTTE VASILE

Telkens als Vasile de gezinnen bezoekt wordt hem uitdrukkelijk gevraagd hun dank aan u over te brengen en de wens dat God U zal zegenen. Bij deze!

ALGEMENE INFO

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. Misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00 of €50,00). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens éénmaal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de bezoekreizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

DE PUNTEN:

- Bid voor de (financiële) gezondheid van 'onze' gezinnen
- Ondersteuning voor de winterbrandstof
- Eind van het jaar weer de Kerstpakketten!
- Bid voor de juiste tijd en een behouden bezoekreis
- HELPT U MEE?

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 – 7850997

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: NL65 INGB 0000292663

BIC INGBNL2A [ANBI]

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel

KvK Rotterdam 41133131

Tekst en lay-out:

Bert & Els Stortenbeker

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!