

Roemenië Manna Nieuwsbrief



PAKKETTEN

Late Pasen

Half april ging Stichting Manna weer op reis om 'onze' sponsorgezinnen weer te bezoeken. Een apart moment. Omdat het nog net vóór de Pasen was? Jazeker, vóór de Pasen. In Roemenië wordt Pasen gevierd op de datum die de Orthodoxe kerk aanhoudt. En dit jaar valt het erg laat: op 5 en 6 mei. We schreven het eerder, maar Pasen is in Roemenië echt een groot feest met veel familiebezoek, eten en tradities.

GROTER DIT JAAR

Door die timing konden we een beetje helpen met de voorbereidingen voor Pasen. Want we geven met Pasen altijd aan onze gezinnen een Paaspakket. Door een extra gift kon het pakket dit jaar zelfs flink wat groter zijn dan anders. We konden met Vasile en Sofia

mee om de producten te selecteren. Eerst werd één 'proefpakket' gemaakt. En toen we het over de samenstelling eens waren, werd de rest van de producten bijgekocht. Vooral van aanbiedingen bij diverse supermarkten werd gebruikgemaakt. Het eindresultaat was prachtig en het werd door alle gezinnen met enthousiasme begroet!



Samenstellen van het 1^e pakket, op de lopende band in de supermarkt.

HET 'RONDJE'

Tijdens de rondgang bij de gezinnen komen altijd veel dingen voorbij. Wel en wee. Links en rechts dienen zich altijd de nodige problemen aan. We noemen er een paar.

GEZIN OP STRAAT?

We spraken eerder over een vrouw met drie kinderen die in een huisje woont zonder voorzieningen. In de week dat we er waren was er ineens paniek. De eigenaar van het pand wilde dat het gezin volgende week vertrokken zou zijn. Hij wilde de grond gaan verkopen. Maar waar moeten ze naar toe? We voelden ons machteloos. Samen met Vasile konden we wel iemand vinden uit de kerk met ervaring op hulpgebied die wil helpen om voor dit probleem een oplossing te vinden. Op dit moment wonen ze er nog, maar er is nog geen oplossing.



Vasile en de moeder voor het huisje wat ze ineens moet verlaten.

DOKTER

In een ander groot gezin had een dochter van 21 ineens hartkloppingen. Ze moest maar een arts. Maar, omdat ze geen werk heeft (ze helpt thuis) en volwassen is valt zij niet meer onder de zorgverzekering van de ouders. Betalen dus maar weer. Een oorzaak is nog niet gevonden. We verzekerden dat Manna zal bijspringen bij eventueel vervolgonderzoek. Ze kijken het nog even aan...

ALLEMAAL GOED

Soms is een bezoek heel bemoeidigend. We bezochten een weduwe die we zijn gaan helpen vlak nadat haar man in 1999 overleed. Apart



Alles uitgestald: een flink pakket met veel nuttige, maar ook leuke dingen. Er kan weer flink worden gebakken!

was dat zij getrouwd was met een Congolees, een evangelist. Ze hadden 8 kinderen. Door die specifieke situatie kreeg de vrouw in Roemenië echter geen uitkering. Manna en mensen uit de kerk hebben haar geholpen met van alles en nog wat.



Zo begon het in 1999!

Het is nu 25 jaar later. En wat zien we dan? Dat geen van de kinderen is ontspoord, relaties hebben en actief zijn in kerk en maatschappij. Eén is er zelfs een bekende pianist!



Marcel thuis spelend op de oude vleugel die ze te pakken kregen voor zijn opleiding.

ONZEKER INKOMEN

In 2002 gingen we een gezin helpen dat in een flat woonde en ook 8 kinderen heeft. Het was een stabiel gezin, maar met een onzeker inkomen. Een aantal kinderen was al snel actief in de muziek van de kerk, maar ook daarbuiten. Anderen konden de schilderskwast uitstekend hanteren. Er werd zelfs geëxposeerd! Het idee werd geboren om een 'kunstfabriek' te gaan starten. Een plaats waar je muzikles of schilderlessen kon volgen tegen betaling. En dat lukte goed. Tegen de pensionering van de vader werd een ander idee geboren. De flat was heel wat waard geworden door de inflatie. Van de opbrengst zou een huis voor alle gezinnen van deze familie gebouwd kunnen worden. Een aangetrouwde zoon heeft een architectenopleiding. Hij kon dus de bouw wel

realiseren. Ze kochten een kavel in een dorpje vlakbij de stad.



Als je zó kan schilderen...

DUS BOUWEN

Ze bouwen nu alles zelf. Best spannend allemaal. Want door de corona is de klandizie van de kunstfabriek ingestort en door de oorlog in Oekraïne zijn de kosten van bouwmaterialen sterk gestegen. De begroting loopt dus een beetje mis, maar de bouw gaat door. Last but not least is bij de vader vorig jaar kanker geconstateerd. Hij is inmiddels behandeld en de vooruitzichten zijn redelijk goed. We helpen hen tot het project af is. Maar wat een moed!



In de twee panden krijgt elk gezin zijn deel. Alex bouwt het huis volgens alle voorschriften, dus ook aardbevingsbestendig.

WINTERHULP

Afgelopen winter hebben we de brandstofpot behoorlijk gebruikt. Want een aantal gezinnen kon geen brandstof kopen. Helpt U weer mee om voor de volgende winter weer het gaatje aan te vullen?

JA, DANKZIJ U

We konden weer een zoekreis maken. Alle directe gezinssponsors kregen een persoonlijk verslag met de foto's van het bezoek. Zo doen we dat bij Stichting Manna. Die trouwe groep

gevers maakt nog steeds mogelijk dat we gezinnen die tussen de wal en het schip dreigen te raken en op onze weg komen, kunnen helpen. Het is wonderlijk te zien hoe dat allemaal uitwerkt. De gezinnen zijn er enorm mee geholpen. Namens die gezinnen: Hartelijk dank! Maar ook bedanken we natuurlijk Vasile en Sofia voor hun niet aflatende trouw in dit werk!

ALGEMENE INFO

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. Misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00 of €50,00). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens éénmaal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de bezoeken. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

DE PUNTEN:

- Ondersteuning voor de winterbrandstof
- We zoeken een nieuwe gezinssponsor!

Colofon

© 2023:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 – 7850997

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: NL65 INGB 0000292663

BIC INGBNL2A [ANBI]

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel

KvK Rotterdam 41133131

Tekst en lay-out:

Bert & Els Stortenbeker

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!