

Roemenië Manna Nieuwsbrief



DE OORZAAK

Job

Veel mensen kennen het verhaal uit de Bijbel over Job. De man die God diende, maar toch flink in de problemen kwam. En hij had geen idee waarom dit alles hem overkwam. Gelukkig had Job vrienden. Die kwamen bij hem. Ze deelden eerst in zijn verdriet. Maar dat hielden ze niet lang vol. Al snel begonnen ze oorzaken te zoeken waarom Job dit alles overkwam. Later bleek dat iedereen ongelijk had. Job in zijn vragen naar God, de vrienden in hun oordeel. Het moest blijkaar gebeuren zoals het gebeurde.

MOEILIJKE DINGEN

We zien in de Manna gezinnen ook moeilijke dingen gebeuren. De

meeste gezinnen die we helpen zijn Christenen. Ze vragen zich ook soms af: "waarom?" Toch zijn ze ook vaak sterk en hopen op hulp en op een goede afloop. En Manna? We willen zijn als die vrienden van Job in het begin deden. Bij de gezinnen neerzitten. Maar een oordeel, dat laten we weg. We doen wat we moeten doen. En dat is helpen!

BEZOEKREIS 2022

Joop en Ria zijn in september weer bij 'onze' gezinnen op bezoek geweest. Bij alle gezinnen zijn er, net als hier, zorgen over de enorm gestegen prijzen. De laagst betaalden hebben het zwaar. De prijs van het hout voor de kachels was deze zomer al hoog. De prijs voor het gas rijst de pan uit. In de stad gebruiken ze gas voor de verwarming. Een jaarcontract of zo hebben ze niet. Ze betalen maandelijks naar gebruik tegen de dan geldende prijs.

APART

Bij één gezin was het gas net betaald. Halverwege de maand kwam er weer een rekening. Hetzelfde bedrag moest nog een keer betaald worden. De weduwe, die geen inkomsten heeft, wist er geen raad mee. Ze vertelde aan Joop en Ria dat ze gebeden had hoe dit op te lossen. Ze ging naar de kerk, maar daar gebeurde niets. 's Middags komt een zoon op bezoek en gaf haar uit het niets, precies het bedrag wat ze nodig had.

WONDERLIJK

Van de familie Parasca wisten we dat vlak na hun huwelijk in de 70-er jaren, de man zeer ernstig ziek is geweest. In hun kerk werd enorm meegeleefd en er was veel gebed. De man kwam er bovenop, maar kon niet meer werken in een normaal dienstverband. Dat was de oorzaak van hun minimale inkomsten. Maar nu vertelden ze aan Joop en Ria een wonderlijk verhaal. Hun achtste kind, Samuel, werd in 1994 ziek en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. De moeder had echter een bevoegdheid gekregen in de kerk dat het kind weer gezond zou worden. Maar het kind werd zieker en zieker. Op een moment leek het kind overleden. De artsen konden niets meer doen. Toen de moeder echter binnenkwam leek er ineens weer wat leven in het kind te komen. Om een lang verhaal kort te maken: hij is kern gezond en heeft inmiddels zelf een gezin!

OOK VERDRIET

Het ging soms ook heel anders. In een gezin van een moeder met drie tieners, overleed de moeder. De periode daarna heeft Vasile zo goed mogelijk deze tieners



Een foto uit 1998 toen we begonnen met het ondersteunen van deze familie. Alleen de jongste woont nog thuis en heeft ook werk. We kunnen nu de zorg aan de kinderen overlaten. Op de foto missen we 2 kinderen.

begeleid. Ze maakten hun opleiding af en vertrokken daarna naar Frankrijk om daar hun vleugels verder uit te slaan. In een ander groot gezin met 15 kinderen overleed de vader ineens. In nog een ander gezin krijgt de vader een bedrijfsongeval, kon niet meer werken en de uitkering was maar minimaal. Bij Edy moesten 2 benen worden afgezet wegens zijn ziekte en overleed zijn zwager onlangs op jonge leeftijd aan kanker. En zo is er in elk gezin wel iets aan de hand.

OP ONZE WEG

En in al die situaties hebben we ons als Manna niet afgevraagd waardoor het allemaal kwam. We beseften dat we het beste maar de handen uit de mouwen konden steken en deden wat we konden doen. Ook nu kunnen we samen met U de gezinnen helpen die we op onze wegen ontmoeten. En Manna helpt nog steeds, dankzij Uw trouwe steun.

NA 24 EN 18 JAAR

Sommige gezinnen helpen we al heel lang. Bij twee gezinnen hebben de ouders de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In Roemenië krijg je dan een soort AOW. Dat is geen hoog bedrag, maar er is dan in elk geval een basis inkomen. En omdat in deze twee gezinnen er voldoende volwassen kinderen zijn met goede inkomens, kunnen we met een gerust hart de zorg voor de ouders nu aan de kinderen overlaten.

NIEUW GEZIN

En daardoor kunnen we nu weer een nieuw gezin gaan helpen. De voorganger van de kerk in Chişoda liet Joop en Ria kennis maken met een vader, moeder en 3 kinderen. De moeder heeft echter een handicap en kan daardoor niet lezen en schrijven. De vader werkt wat hier en daar. Afgelopen maand kregen ze een huis na een paar jaar in zeer slechte omstandigheden gewoond te hebben. We gaan komende tijd helpen en zien hoe dit zich ontwikkelt. Gelukkig is er een sponsor!

GASPRIJZEN

W e gaan de komende maanden ook de gevolgen van de hoge brandstofprijzen in de gaten houden. Het is gelukkig nog niet erg koud geweest, dat scheelt alvast. Maar als er een periode van koude komt, dan zullen er zeker gaten gaan vallen. En we willen "onze" gezinnen niet in de kou zetten!

ROLSTOEL

Edy noemden we al even. Jaren geleden heeft hij via een andere organisatie een elektrische rolstoel gekregen. Die zitten nergens in een vergoedingstelsel in Roemenië. De rolstoel was versleten en er werd hulp gevraagd. We hebben uit ons 'noodfonds' direct de volledige aanschaf (€1600) voor onze rekening genomen. De rolstoel is voor hem de enige manier om af ten toe naar buiten te kunnen! Hij werd snel geleverd en blijkt prima te voldoen.



Edy in zijn nieuwe rolstoel

KERST EXTRAATJE

Het is weer december. En dan geven we weer kerstpakketten aan de sponsorgezinnen. Vasile en Sofia gaan hard aan het werk om dat allemaal mogelijk te maken. En dat is een hele klus. We verhogen het bedrag ten opzichte van vorig jaar flink, want de supermarkten in Roemenië doen gewoon mee met de prijsverhogingen. En we geven met kerst ook altijd een financieel extraatje bovenop de sponsoring. Dat betekent weer extra uitgaven voor Manna. Doet U weer mee?

GOEDE DAGEN!

Rest ons om aan het einde van dit jaar U weer heel hartelijk te bedanken voor Uw trouwe steun. De gezinnen die we samen met U op onze weg kregen konden we daarmee enorm helpen. En natuurlijk, fijne feestdagen en een gezegend 2023 gewenst!

ALGEMENE INFO

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. Misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00 of €50,00). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens éénmaal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de bezoeken. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

DE PUNTEN:

- Ondersteuning voor de winterbrandstof
- Eind van het jaar weer de Kerstpakketten!
- Aanvulling noodfonds ivm uitgave rolstoel
- HELPT U MEE?

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 – 7850997

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: NL65 INGB 0000292663

BIC INGBNL2A [ANBI]

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel

KvK Rotterdam 41133131

Tekst en lay-out:

Bert & Els Stortenbeker

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!