

Roemenië Manna Nieuwsbrief



DE LAATSTE LOODJES!

Bijna!

In het voorjaar toen we de jaarlijkse bezoekreis maakten, werd het duidelijk. De auto van Vasile was met moeite door de keuring gekomen. Want ook in Roemenië worden auto's gekeurd. Stukken in het chassis moesten vervangen worden en andere stukken zouden volgend jaar aan de beurt zijn.

TE GROOT?

We hebben lang nagedacht hoe we dit moesten gaan doen. Na 15 jaar weer een grote actie opzetten? Voor Manna is dat een enorm bedrag. We werken normaal aan kleinschalige ondersteuning. Maar een auto....

TUSSENSTAND

We zullen de tussenstand melden. Tijdens het schrijven van deze brief is de stand bijna €8000,00. Dat betekent dat we op 66% zitten. Maar gezien de geweldige bemoedigende reac-

ties die we mochten krijgen, hebben we vertrouwen dat God ook zal voorzien in het laatste stuk. Want zo hebben we de reacties wel ervaren: als genade van de God die we mogen dienen, ondermeer door dit eenvoudige maar mooie werk.

EO METTERDAAD

Toen we 15 jaar geleden de actie hadden kon EO Metterdaad een mooi bedrag aanvullen. Door alle ingewikkelde regels zit dat er nu niet in. Als je bij wat grotere hulpverleningsinstanties aanklopt, moet je aan veel overhead kunnen voldoen.

11 JANUARI RADIO 5

Wat Metterdaad wel konden hebben ze gedaan. En dat had tot gevolg dat we in een EO Radio uitzending een interview over de auto actie mochten geven. Dat interview wordt uitgezonden in het programma EO Live DV zaterdagavond 11 januari op Radio 5, tussen 19-22 uur. Waarschijnlijk zal het tussen 8 en 9 langskomen. Normaal wordt het interview live gedaan. Maar omdat Vasile Piscoi net op het moment dat de af-

spraken werden gemaakt in Nederland moest zijn, is het alvast opgenomen in Hilversum. We konden in elk geval het adres van de www.ro-manna.nl website noemen. En we hopen natuurlijk dat er voldoende belangstelling bij de luisteraars zal zijn waardoor de actie afgerond zal kunnen worden.

OVERLEDEN

Ondertussen gaat het 'gewone' leven ook door. In een gezin waar Manna al sinds 1995 hulp geeft, is de vader op 89 jarige leeftijd overleden. De moeder is jonger en heeft nog geen pensioen. Gelukkig hebben de 9 kinderen, mede door de hulp van Manna goede opleidingen gekregen. Ze kunnen hun brood verdienen. Ze helpen hun ouders daar waar het moet. De bijdrage van Manna zorgt er voor dat medicijnen en wat kosten van het huis kunnen worden betaald.

HERINNERINGEN

Zijn overlijden riep bij ons veel herinneringen op. In 1996 werd een actie gevoerd door een aantal tieners om hun oudste dochter samen met een vriendin naar Nederland te halen in de zomervakantie. Het waren prachtige weken en ze hebben er veel van opgestoken. Inmiddels heeft deze oudste dochter een eigen gezin. De invloed van de Manna hulp is heel groot. Eén van haar dochters is vernoemd naar twee mensen die nauw betrokken waren bij de hulp aan het gezin waar ze uit komt.

COMPUTER

De vader was razend enthousiast toen we daar jaren geleden een nog goed werkende computer mochten brengen. De vader zat vol met ideeën en heeft drie



EO presentatrice Yvonne Spruncken legt uit aan Vasile en Bert hoe alles gaat gebeuren.



Bijbelstudieboeken er op geschreven. Maar ook de kinderen hebben er van geprofiteerd. Eén van de jongste zonen is nu nog een IT opleiding aan het doen in Duitsland.



Afgelopen herfst werden ze bij toeval in het park vlakbij hun huis gefotografeerd. Twee kwetsbare mensen

DOUCHE

Wij mochten ook helpen bij het aanleggen van een douche en een eigen toilet. Een paar jaar geleden ging het niet goed met de vader. Hij kwam er weer bovenop. Daarna kreeg de moeder een hersenbloeding. Van de behoorlijke verlamingsverschijnselen is ze redelijk hersteld. En dat was best wel wonderlijk.

APART

Wij weidden wat uit over dit bijzondere gezin waarin we zo lang mochten helpen. De kinderen durfden al snel Engels te spreken, dus de communicatie met de ouders ging daardoor prima. We denken terug aan de vader met speciale gevoelens: hij was een bijzondere man. Samen met zijn vrouw kwamen ze in de tijd van de revolutie in Roemenië tot bekering. Hij heeft dit op een mooie manier vormgegeven in zijn gezin.

*Wij wensen U
fijne feestdagen
en een goed 2020!*



BEHANDELING GESTART

Wij schreven in juni over het meisje met het slechte gebit. Ook daarvoor kwam voldoende geld binnen. Inmiddels is de behandeling gestart! In datzelfde grote gezin volgt een volwassen nog thuiswonend meisje een studie voor medisch analiste. Ze moest eigenlijk een baantje zoeken om de kosten te kunnen betalen. Maar ook thuis zijn haar handen nodig in dat grote gezin. Ook daarvoor kwam hulp. De opleiding kon worden betaald.

GEREEDSCHAP

Al die giften en aanmoedigingen. Wat kunnen we elkaar toch een hoop positieve dingen geven. Mensen die hulp nodig hebben en die op ons pad komen, helpen. Dat is wat Manna mag zijn. Het gereedschap zijn tussen u en de mensen die daar ons pad kruisen. Samen met Vasile en Sofia doen we wat maar mogelijk is. Maar het wordt er niet makkelijker op voor 'onze' gezinnen.

ALLES WORDT DUURDER

Want even praktisch: in december werden wat inflatiecijfers bekend van Roemenië over 2019. De voedselprijzen stegen zo'n 5%. Niet voedsel steeg 2,8% en dienstverlening steeg 4,1%. Een inflatie van 3,8%. En dat terwijl de inkomens in onze gezinnen niet stijgen. Leuk dat breedband internet in Europa het goedkoopst is in Roemenië. Maar daar eet je geen boterham van.

GOED VOORBEELD...

Wij sluiten dit jaar af in de hoop dat er begin volgend jaar voldoende geld is voor de auto. En we sluiten af met de hoop dat we op onze gebruikelijke manier de gezinnen weer mogen en kunnen ondersteunen. Dat kunnen we alleen samen met u. We geven met de kerst weer kerstpakketten die zo'n €25 per stuk kosten. Ook geven we wat extra sponsoring. Ten slotte is het ook daar Kerst. God toonde zijn zorg aan een verloren wereld

door Zijn Zoon geboren te laten worden. Uiteindelijk om ons allemaal te kunnen helpen. Goed voorbeeld doet...?

DANK

Na u allen heel hartelijk bedankt te hebben voor alle trouwe steun, ook in 2019, wensen we u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020 toe. Enne, luistert u mee? 11 januari, 19:00, EO radio 5. Tot dan!

ALGEMENE INFO:

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. Misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de bezoeken. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

DE PUNTEN:

- DE AUTO!
- KERSTPAKKETTEN
- HELPT U MEE?

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 - 7850997

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: NL65 INGB 0000292663
BIC INGBNL2A

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

Tekst en lay-out:

Bert & Els Stortenbeker

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!