

Roemenië Manna Nieuwsbrief



ENORM AANTAL

700.000

Een onlangs gehouden telling leverde op dat er 700.000 Roemenen in Duitsland werken. Jongeren zowel als ouderen. Ze proberen geld te verdienen om een huis te kunnen bouwen of om de studie van de kinderen te betalen. Vaak verkijken ze zich op de kosten die ze daar moeten maken voor levensonderhoud. Er blijft daardoor meestal minder over dan ze begroten en blijven ze langer weg dan gepland.

JONGEREN

Veel jongeren gaan weg uit Roemenië. Het land dat zo veel trauma's heeft uit het verleden. En de regeringen kunnen daar maar moeilijk mee om gaan. Ze proberen van alles om de corruptie te verbloemen, goed te praten en nauwelijks te bestraffen. De opleidingen zijn meestal wel goed in Roemenië. Daarom zijn ze gewilde werknemers. Zelfs in de medische zorg. Maar Roemenië raakt ze kwijt... Ook bij onze sponsorgezinnen zien we dit alles. Het land, en daardoor ook 'onze' gezinnen zijn nog lang niet uit de problemen.

BEETJE MINDER

We waren dit jaar met onze jaarlijkse reis een paar dagen voor Pasen in Roemenië. Dat trof! We konden daardoor mee met het rondbrengen van de paaspakketten. De pakketten waren dit jaar echter minder gevuld dan gebruikelijk. De prijzen van veel artikelen zijn namelijk de afgelopen tijd nogal gestegen

en dan koop je dus minder voor hetzelfde geld. Ondanks de wat minder gevulde pakketten waren de gezinnen blij met dit extraatje. Daardoor kan Pasen, een feest dat daar veel bewuster wordt gevierd dan hier, net wat fijner gevierd worden.



Het Paaspakket. We geven altijd zo'n beetje €25. De waspoeder slokt heel wat op.

DROOG HOUT

Elk jaar weer is brandstof voor onze gezinnen die op hout stoken een enorme uitgave. Er voor sparen, daarvan komt niet met een gezinsinkomen van ongeveer €400 per maand. Dus ook dit jaar springen we weer bij. Gelukkig trokken de gezinnen nu zelf al in mei aan de bel. Want in mei aanschaffen heeft als voordeel dat het hout dan tijd heeft om goed te drogen. En droog hout branden schijnt een beter rendement te geven. We hebben gelukkig nog wat in ons 'houtbudget'. Maar we hopen wel dat de pot in de loop van het jaar weer wordt gevuld. Want we weten het bijna zeker: ook volgend jaar komt er weer een winter.

SPAREN?

Sparen voor grote uitgaven, zoals voor hout, zit er dus niet in. Ook voor de ziektekostenverzekering zou gespaard kunnen worden. Als je

namelijk aan het begin van het jaar in één keer betaalt, krijg je korting. En die korting is weer mooi meegenomen. Een enkele keer schieten we daarom wat sponsoring voor en verrekenen dat voorschot met de maanden daarna. De 'winst' is voor het gezin!

DOKTER

De medische zorg in Roemenië is voor onze gezinnen een moeilijk punt. Er is een basisverzekering. Maar dan kom je vaak bij artsen terecht die 'uit het verleden' gemakkelijk aan hun papieren zijn gekomen en bepaald niet erg vakkundig zijn. We liepen tegen een schrijnend voorbeeld aan tijdens deze reis.

BEETJE PARACETAMOL

Een moeder heeft al maanden buikpijn. De verzeke- ringsarts heeft een eenvoudige oplossing: "Neem maar paracetamol." Ze vertrouwde het niet. Dus werd wat geld bij elkaar geschaapt en een particuliere arts geconsulteerd. Nou is dat niet altijd een garantie voor een goede diagnose. Want deze artsen hebben ook belang bij een goed betaalde behandeling! Deze arts kon een diagnose geven die leidde tot een operatie. Kosten: €1000. Helaas kon hij niet zeggen of ze van haar probleem af kwam. Wat moet je dan? Sterker nog: wat moeten wij als Manna met zo'n probleem? We helpen natuurlijk graag. Maar zo'n groot bedrag voor zoiets onzeker? Tegelijkertijd kan het zo maar iets zijn dat veel ernstiger is. Door slechte behandeling hebben twee keer eerder meegemaakt in onze geschiedenis dat mensen overleden... We hebben Gods wijsheid hier voor nodig. Wilt mee bidden daarvoor?



RUINE

W e ontmoeten deze reis een meisje van 19 in één van onze grote gezinnen, dat al een paar jaar problemen heeft met haar gebit. We 'stuurden' haar een paar jaar geleden al naar de tandarts. Ze durfde niet. Maar deze keer is ze wél gegaan en de diagnose was niet mis: 14 vullingen en 7 kronen zijn nodig. Gelukkig weten we van die tandarts dat deze goed werk levert. Een kroon is in Roemenië veel goedkoper dan hier. Desondanks ligt er een begroting van €2000. We zijn in overleg hoe dit op te lossen. Want één ding staat vast: dit meisje laten we niet zitten. Het is op ons pad gekomen, en we gaan een weg zoeken om dit op te lossen. Helpt u mee?

SPONSORING KORTEN?

M anna mag zich verheugen in de jarenlange trouw van menig sponsor. Soms moet iemand toch stoppen. Sinds kort hebben we daardoor een gat van €50 per maand in onze inkomsten. We kunnen dit gat opvullen tot het eind van het jaar. Maar dan zullen we óf een gezin moeten loslaten óf bij alle gezinnen de sponsoring verlagen. Beide opties vinden we geen goede oplossing. Dus vragen we vrijmoedig hulp voor de beste oplossing: twee vaste sponsors voor €25 of één van €50. Als u iemand weet, of misschien kunt u zelf iets doen? Maar met klem zeggen we altijd: doe alleen wat er in uw hart is.

RELATIEF RUSTIG

O ndanks de problemen die we in deze nieuwsbrief naar voren brengen, kunnen we met dankbaarheid zeggen dat de situatie in onze gezinnen over het algemeen stabiel is. Ze redden het en dat stemt tot dankbaarheid. Dankbaarheid aan God, dankbaarheid aan hun sponsor. Want elke maand maar weer komt Vasile Piscoi namens u langs met het geld. Het is iets waar ze op kunnen rekenen.

MANNA AUTO

Z oals gezegd, de gezinnen kunnen rekenen op de maandelijkse sponsoring, dankzij uw trouw en dankzij Vasile die het geld rondbrengt met de auto. Maar langzaam maar zeker dreigt er toch een kink in de kabel te komen. Want de auto is inmiddels ruim 18 jaar oud en heeft ruim 370.000 km op de klok. Deze auto is in februari 2004 aangekocht door Manna omdat Vasile en Sofia deze voor dit werk absoluut nodig hadden. Naast het Mannawerk was ook nog werk op een Bijbelschool in Oradea en de laatste jaren worden ze ook steeds meer betrokken in een Roemeens – Nederlands zendingsproject in Albanië.

MANKEMENTEN

E r gaan nu echter grote mankementen de kop opsteken. Mankementen die niet meer verantwoord zijn om te repareren. Er zou dus een andere auto moeten komen.

Daarom hebben we besloten te gaan kijken hoe we dit aan gaan pakken. We willen biddend ons oriënteren op de mogelijkheden om €12.000 bij elkaar te krijgen om de auto te kunnen vervangen. We beseffen, dat dit een enorm bedrag is voor Manna. Toch kan het zo maar gebeuren dat het lukt als de zegen van God dat mogelijk maakt. Bidt u met ons mee? Wordt vervolgd.

HOE STEUNT U MANNA?

A ls u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. Misschien door een gezin financieel te *sponsoren*? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning van de zoekreizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- De 14 vullingen en 7 kronen
- Nieuwe sponsor
- De aangesproken 'houtpot'
- Vervanging auto



De tellerstand in mei 2019. Mooi dat de auto zo veel kon rijden. Maar het gaat nu op raken

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk
☎ 058 – 7850997
✉ spons@ro-manna.nl
🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: NL65 INGB 0000292663
BIC INGBNL2A

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

Tekst en lay-out:
Bert & Els Stortenbeker

Naamen van gezinnen zijn altijd aangepast!