

Roemenië Manna Nieuwsbrief



VERTROUWEN

Op wie?

Wet u het nog? In 1989 werd de communistische dictator Ceaușescu ten val gebracht. Grote demonstraties waren er. Het volk kreeg hoop omdat het op zo'n een bijzondere manier ging. De revolutie liep wel anders dan in de meeste communistische landen toen. In Roemenië werd de dictator door zijn eigen partij afgezet en vermoord. De communistische partij nam vervolgens een andere gedaante aan.

ANDERE GEDAANTE

Gelukkig hoorde bij deze gedaante veel meer vrijheid voor de mensen. Grenzen gingen open, de Securitate (geheime politie) had het niet meer helemaal voor het zeggen. Er kwamen democratische verkiezingen. De ex-communisten werden weggestemd, de oppositie kwam aan de macht. Een paar jaar later ging het weer omgekeerd, weer een paar jaar later weer werd er weer stuivertje gewisseld. Langzaam maar zeker werd de hoop die de revolutie had gebracht steeds kleiner.

WEER NAAR HUIS

Waarom? Er waren te weinig bestuurders met schone handen. De overheid oogst geen vertrouwen. Dat bleek onlangs nog: de regering is net na vele demonstraties weer naar huis gestuurd omdat ze een wetsvoorstel hadden ingediend dat iedereen die voor minder dan €45.000 had gefraudeerd, niet meer strafbaar zou zijn.

TE PAARD

Hetzelfde geldt voor vertrouwen in de gezondheidszorg. Je moet maar afwachten als je naar een specialist gaat of hij integer is, je zonder extra geld te geven wil helpen en of hij het überhaupt wel kan. Verderop leest u in deze nieuwsbrief daar een paar voorbeelden van. Het vertrouwen na de revolutie is gekomen te voet, maar is allang gegaan, te paard.



Vertrouwd en te vertrouwen! Elke maand worden de afgesproken bedragen opgenomen door Vasile om de gezinnen te helpen

COR DIJKSTRA

Eerst een heel ander bericht. De familie Piscoi, onze steun en toeverlaat in Roemenië, verloor een 'founding father' van hun bediening in Roemenië. Cor Dijkstra van de voormalige stichting Pace Romania overleed na een ziekbed op 5 april 2017. Ook Manna heeft indirect veel aan hem te danken. Cor was een bevlogen man met een warm hart voor Roemenië. We bidden dat zijn gezin troost zal kunnen putten uit de wetenschap dat Cor nu niet in zijn huis in Roemenië is, maar in zijn Hemelse Huis en wensen de familie alle sterkte toe.

BEZOEKREIS 2017

Begin mei konden we de gezinnen in Roemenië weer bezoeken. We maakten de reis dit keer niet

met de auto, dus pakketten konden we niet meenemen. Het was wel goedkoper! We konden alle gezinnen bezoeken. Als u een gezin sponsort, dan heeft u al een poosje geleden een persoonlijk verslag in uw mailbox ontvangen van Manna.

OUDER WORDEN

Ook deze reis ontdekten we weer dingen die belangrijk waren om te weten. De mensen in onze sponsorgezinnen worden ook ouder. En zoals dat gaat: dan komen er gebreken. Veel mensen hebben hun leven lang niet zo gezond gegeten. Immers, gezond eten is nu eenmaal duurder dan wat ongezonder voedsel.

ECHTE VERHAAL

Zo waren we bij de familie Parasca. De vader is al jaren werkeloos. Af en toe een klusje, dat was het dan. Nu pas hoorden we het verhaal achter deze man. Rondom het huwelijk van dit echtpaar werd de man ziek. Hij zou overlijden of ernstig hersenletsel overhouden aan de ziekte. Hun kerk is in gebed gegaan en beide medische voorspellingen zijn niet uitgekomen. Maar een vaste baan, dat lukte toch niet meer. En om toch wat inkomen te hebben was het wel handig in die tijd om maar kinderen te krijgen. Wat na een bevalling krijgt de moeder een soort PGB van twee jaar. En ook kregen ze natuurlijk kinderbijslag. Elf kinderen kwamen er.

WOND

De moeder van het gezin heeft nu diabetes. Daardoor heeft ze nu ook een wond op haar been. Zulke wonden hebben speciale zorg nodig. Oké, maar waar kunnen ze die zorg krijgen? Ze wonen



in een klein dorpje. De polikliniek van het ziekenhuis is in de stad. Bus of reiskosten dus. En dat is te duur. Want zelfs het jongste kind lift elke dag om naar school te kunnen en zo-doende busgeld uit te sparen. En dan: wie is een betrouwbare arts die kennis van zaken heeft en die het zonder 'bijbetalen' wil behandelen? Maar, gelukkig, er is nog iemand die weet dat het met een bepaald papje op de wond, wel over zal gaan. 't Ja, waarop ga je vertrouwen? Of wordt het weer een zaak van gebed in hun kerk? Ondanks alles is het heel mooi om te proeven dat ze sowieso een enorm vertrouwen op God hebben. Die stuurde toch ook Manna naar hen toe?

STIL

Bij de familie Radulescu was het stil toen we kwamen. Het was indertijd een drukke bedoening op die boerderij. Er waren toen nog zo'n 12 van de 15 kinderen thuis. Die zijn inmiddels voor het grootste deel uitgevlogen. En ook die vechten weer voor hun bestaan en hebben weinig of geen mogelijkheden om de ouders te ondersteunen. De ouders hebben sinds een jaar een kleine AOW uitkering. Een welkome aanvulling die het wegvallen van kinderbijslag wat verzacht. 't Ja, zo gaat dat.

GLAUCCOOM

De vrouw had al een tijd last van hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Inmiddels is gebleken dat zij ouderomsglauccoom heeft. Helaas werken oogdruppels onvoldoende. Dat betekent opereren. In de stad is een oogarts die wel betrouwbaar is. Helaas gelden er wachttijden die we hier niet eens kennen. Toch kan dit niet lang wachten, want het zicht is al beschadigd. Dan maar een andere oogarts? Die van die kennis uit het dorp? Diens oog is na de operatie verloren gegaan. Weer is aan de orde: wie is er te vertrouwen? Wie is dit toe te vertrouwen. Wel hebben ook deze mensen hun vertrouwen boven alles op God gesteld. Ze durven dat omdat ze vaak gezien hebben dat hun vertrouwen niet werd beschaamd.

En ook daar klonk het weer: God stuurde toch ook Manna op hun pad?

GEBROKEN

We kwamen bij één van onze eerste sponsorgezinnen. Een groot, maar altijd bijzonder gezin. Altemaal knappe koppen. Intelligent, kinderen konden goed leren. Nu is alleen de jongste dochter, filosofie en psychologie studierend, nog thuis. We schrokken een beetje. De vader, inmiddels 86 jaar en altijd sterk en opgewekt toonde zwak, gebroken. De oorzaak kwam snel boven water: de moeder had in januari een hersenbloeding en was links verlamd. Wat een wonder: er is bijna niets meer van te merken. Ze is bijna weer de oude. De man was echter zo geschrokken dat hij zijn vertrouwen voor de toekomst een beetje kwijt was. Maar wel stelt hij zijn vertrouwen op de God waarin hij gelooft en waarvan hij veel reddende dingen in zijn leven heeft gezien. Toen we weggingen had hij een dringend advies: Geloof in God en luister naar zijn stem! Een goed advies, vonden wij.

WARMTE NODIG!

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief kregen we een email van Edy. U weet wel, de gehandicapte man zonder benen. Zijn zus is getrouwd in mei. Financieel hielp zij dit gezin enorm. Dat kan nu niet meer. Meteen zijn er zorgen. Er moet hout gekocht worden voor de winter. Dat geld is er niet. En de stilzittende Edy kunnen we niet in de kou laten staan (wat een vergelijking). En bij de vader is ook nog eens ongeneeslijke kanker geconstateerd. Daarom: we hebben €700 nodig voor dit gezin. Met alles wat er nog op hun af komt... Van harte aanbevolen!

SCHAKELTJE

Vertrouwen... In Roemenië is dat moeilijk geworden. Niet meer in de politiek, niet meer in de gezondheidszorg, niet in de gemeenschap. Het is mooi dat Manna kan helpen bij een aantal mensen om het vertrouwen in God te

behouden. Immers, er zijn mensen van ver weg die hen helpen met wat geld! Ze zijn er enorm door geholpen en uw steun wordt gezien, nog steeds, als trouw van God aan hen. Mooi om zo te kunnen werken in het Koninkrijk van God.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. Misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de bezoeken. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- De verwarming deze winter bij Edy thuis (€700,00) – en mogelijk ook bij anderen.
- Ondersteuning van de potjes: medicijnen, bijlessen, 'calamiteiten', enz.
- De paas en kerst extraatjes. Totaal plm € 1000 per jaar.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 – 7850997

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: NL65 INGB 0000292663
BIC INGBNL2A

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

Tekst en lay-out:

Bert & Els Stortenbeker

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!