

Roemenië Manna Nieuwsbrief



JAAR 2017

Overtuigd

Deze Nieuwsbrief blikken we terug op het jaar 2016. We kijken ook vooruit. Wat heeft Manna voor 2017 op het programma staan? Terugblikken is natuurlijk eenvoudig. Maar vooruitkijken is toch wat lastiger. Toch zijn er wat dingen die aan de horizon opdoemen en waarmee we voorlopig vooruit kunnen. We gaan daarom maar eens om ons heen kijken en proberen te onderscheiden wat voor ons belangrijk is om te doen.

2015

Eind 2015 dachten we na over welke kant we met Manna uit moesten gaan. Bij alle gezinnen die we ondersteunen werd bekeken hoe de sponsoring werd besteed en of de sponsoring überhaupt nog wel nodig was. Bij één gezin bleek, ondanks dat er nog een aantal studerende kinderen waren, dat de sponsoring kon worden beëindigd. Er is in dat gezin voldoende hulp van de andere kinderen en van familie. En Manna helpt graag, maar alleen waar andere hulp ontbreekt. Bij de andere gezinnen besloten we om wel door te gaan. Namen we een goede beslissing?

STUDIEKOSTEN

Begin 2016 kregen we een indringend verzoek voor hulp bij het betalen van studiekosten voor twee jongens bij de familie Banciu. Het was voor ons een flink bedrag: zo'n € 400,00. We hebben na veel wikken en wegen het bedrag betaald omdat de jongens an-

ders zouden moeten stoppen met de studie. De jongens behalen goede resultaten. En wat nog mooier is: inmiddels hebben ze dankzij de studie ook wat baantjes die de ondersteuning dit jaar waarschijnlijk niet nodig maken. Mooi voorbeeld hoe we door het oplossen van met één nood het afbreken van de studies konden voorkomen. Maar de studies zijn nog niet klaar. En er zijn nog meer noden in dat gezin...

VERSLAG NOVEMBER

We kregen eind november een verslag over alle gezinnen. Het was opgesteld door Vasile, onze steun en toeverlaat in Roemenië. Zijn verslag geeft ons ook kans een beetje vooruit te kijken.

13 KINDEREN

Bij de familie Ciora is het moeilijk. De jongste van de 13 kinderen heeft het Syndroom van Down. Dat geeft veel zorg en extra kosten. De oudste twee kinderen zijn vanwege de altijd maar aanwezige geldzorgen en de spanning die dat met zich mee brengt, vertrokken. De moeder komt er al jaren niet meer aan toe om naar de kerk te gaan. De vader werkt keihard. Hij heeft een nachtbaan en verdient ook overdag bij. Maar 11 monden vullen in de leeftijd tussen 5 en 19 jaar?



De jongste bij Ciora: Wat een mooi kereltje. Maar zijn toekomst...?

KERK

We ondersteunen ook in een dorp net buiten Timișoara. Echter, net als in een groot aantal Nederlandse kerken, loopt het bezoekersaantal terug en veroudert de gemeente in een rap tempo. Het voorgangerschap was geen betaalde baan. Maar in de tijd die het opslokte kon hij niets verdienen voor zijn gezin. Jarenlang konden we zijn gezin ondersteunen en hem zijn goede werk laten doen in de kerk. Inmiddels zijn hun kinderen uitgevloegen en kan hij af en toe nog wat klusjes doen om van te bestaan. Het levert echter niet genoeg op. We hopen natuurlijk dat zijn kerk weer zal gaan groeien. Dan kan hij door zijn gemeente worden onderhouden. Maar, eerst nog maar even helpen dus.

DIT RAAKT

Edy is (inmiddels) een man die als kind te laat behandeld is voor zijn hemofilie. Een jaar of tien geleden moesten zelfs zijn benen worden afgezet. Hij heeft nauwelijks voorzieningen. Zijn computer is zijn belangrijkste vriend. De vader is al jaren werkeloos en is afgelopen maanden erg ziek geweest en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij herstelt nu langzaam van TBC. De moeder verdient af en toe wat, maar dat is niet genoeg om van te leven. Afgelopen maanden heeft Edy veel ontstekingen en bloedingen gehad. Die zijn erg pijnlijk. Dan ook nog, elke ontsteking of bloeding kan fataal zijn. Tegen de ontstekingen krijgt hij injecties. De thuiszorg moest laatst 9 keer prikken om een plek te vinden waar nog gespoten kon worden. We helpen gewoon



door. We voelen ons niet geleid een financieel probleem toe te voegen aan deze situatie.



Edy klaagt niet. Hij draagt en is klaar voor het moment dat hij zijn Hemelse Vader zal ontmoeten. We zijn altijd even stil als we hem bezocht hebben. Hier zit hij op zijn vaste plek op de bank met zijn laptop voor zich. Hij probeert via de computer de Champions League wedstrijden via Internet te volgen. Door internet heeft hij zichzelf wat Engels geleerd waardoor hij het kan volgen.

UITKERING NUL

Mevrouw Parasca klaagt al jaren over haar gezondheid. Er worden ook regelmatig flinke aandoeeningen geconstateerd. We hebben regelmatig voor onderzoeken die niet werden vergoed, bijgesprongen. Ze is weduwe en heeft door een aantal oorzaken geen weduwepensioen. Het is een wonder hoe dit gezin met 8 kinderen die bijna allemaal zijn uitgevlogen, het heeft gered zonder inkomsten. Ze leefde van de Manna sponsoring en van giften die medekerkleden haar toestopten. De vrouw heeft een groot geloof en is daar vaak niet in beschaamd. Maar nu, met 8 kinderen is er altijd wel één die thuis komt aanwaaien met een probleem. En dan is het hard vechten tegen depressie. We blijven haar bemoedigen door niet af te haken met de sponsoring.

SLECHTE VOEDING

In een ander gezin waar de man een soort ZZP-er is, lasser, heeft de vrouw suikerziekte. De jarenlange armoede gaf niet veel kans op gezond eten. Dat eist langzaam maar zeker zijn tol. We hielpen regelmatig met het betalen van medische behandelingen die

maar gedeeltelijk werden vergoed door de verzekeringen. Bij het laatste bezoek van Vasile bleek dat er nog maar enkele Lei's in huis waren (een paar Euro). En er moest die dag nog eten worden gekocht. Voor onze 'heroverweging' dachten we dat het wel weer ging bij deze familie. Inmiddels weten we dat we voorlopig nog even door moeten gaan.

OP ONS PAD

Zomaar wat voorbeelden die we zo in het verslag van Vasile konden lezen. Ze overtuigden ons weer. Ze lieten ons zien dat we het afgelopen jaar een goede keus gemaakt hebben om de hulp aan de gezinnen die we soms al jaren kennen, nog niet te stoppen. Natuurlijk zijn het geen unieke verhalen. Dergelijke situaties komen over de hele wereld voor. Zelfs in Nederland. Deze gezinnen kwamen echter uit die hele wereld op het pad van Manna en daardoor ook op uw pad. We zetten onze schouders er onder en hopen dat we samen met u, ook in 2017, 'onze' gezinnen biddend en met geld weer mogen ondersteunen.

KERST EXTRAATJE

We hebben besloten om de sponsorgezinnen zoals we dat al jaren gewend zijn bij Manna in december wat extra's te geven. We geven een financieel extraatje bovenop de sponsoring en een kerstpakket. We hopen dat u wilt helpen om te zorgen dat de pot die we daarvoor hebben, gevuld zal blijven. Hartelijk dank alvast!



Met Kerst geven we, net als met Pasen een pakket weg. Dit jaar zag de inhoud van het pakket met Pasen er zo uit. Het staat op tafel bij één van de sponsorgezinnen.

WENS

We wensen u goede feestdagen toe en hopen dat we ook in 2017 weer op uw steun mogen rekenen.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. Misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de bezoeken. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Ondersteuning van de potjes: medicijnen, verwarming, bijlessen, 'calamiteiten', enz.
- De kerst extraatjes (we reserveerden € 630).



Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 - 7850997

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: NL65 INGB 0000292663
BIC INGBNL2A

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

Tekst en lay-out:

Bert & Els Stortenbeker

Naamen van gezinnen zijn altijd aangepast!