

Roemenië Manna Nieuwsbrief



UNICEF

Kinderen

Een paar maanden geleden werden we toevallig gewezen op een Unicef rapport. U weet wel, dat is de VN organisatie die opkomt voor de belangen van kinderen. In het rapport werden Europese landen en Amerika met elkaar vergeleken. Het ging daarbij om kinderen die in gezinnen leven waar het inkomen minder is dan 50% van het gemiddelde inkomen. Nou zijn statistieken vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Maar de uitkomst was toch opmerkelijk. Het gunstigst was het in IJsland. Nederland stond op de 4e plek. Opmerkelijk: de VS stond op de één na slechtste plek. En u raadt het al: Roemenië stond onderaan op plaats 31. We horen tegenwoordig vaak: "Waarom nog hulp in Roemenië? We hebben hier ook voedselbanken nodig..." En dat laatste is helaas waar. Toch voelden we ons gesteerd door dit onderzoek. Het bevestigde wat we zelf nog steeds zien in Roemenië: het verschil is groot, te groot.



VOORJAARSBEZOEK

In mei gingen Joop en Ria naar 'onze' gezinnen in Roemenië. Ze konden weer zien wat er van de ondersteuning terecht is gekomen. En dat was bemoedigend. We konden afscheid nemen van de familie Brezeanu. Daarvoor in de plaats was er alweer een nieuw gezin. We hebben kennis gemaakt met de familie Codreanu. Bij de familie Stefoniou kunnen we de sponsoring wat verminderen. Die kunnen we dan weer gebruiken om een "gaatje" wat we hebben in de sponsoring op te vullen. Verder willen we altijd weten hoe het met Edy (gehandicapt, rolstoel) gaat. En we merkten op dat een aantal van onze gezinnen kinderen hebben die nu in staat zijn wat bij te dragen aan de ouders. In een aantal gezinnen zijn de jongste kinderen hard op weg naar 18 jaar. Niet dat dat wat structureels doet. Want vast werk, dat komen we nauwelijks tegen bij onze gezinnen. Verder is het altijd leuk om 'de doos' uit Nederland af te leveren.



Altijd leuk om 'de doos' uit Nederland af te leveren

BREZEANU

We namen dus afscheid van deze familie. We leerden hen in 2004 kennen. Ze woonden in een piepklein 2 kamer flatje bij de betonfabriek in Timișoara met drie kinderen. De ramen vielen zowat uit de sponningen. We

hielpen deze te vernieuwen. Er was geen wasmachine. We gaven er één. We hielpen hen een aantal jaren met de stookkosten (houtkachel!). Een kapotte koelkast werd op kosten van Manna vernieuwd. Zo bleef er financiële ruimte voor de medische behandeling van de slechte ogen van één van de kinderen. Sinds 2010 heeft de vrouw regelmatig werk en gaat het beter. Ze verkochten hun flatje (hadden ze na de revolutie heel goedkoop in eigendom gekregen) en konden ze samen met de ouders in een klein dorp bij Timișoara een huisje kopen. Er is nu rust en ze kunnen rondkomen. Manna kan weer verder naar het volgende gezin. Dankzij de maandelijkse trouw van vaste sponsors is dit gezin niet afgedleden maar stabiel geworden.



Een foto gemaakt toen we het gezin nog niet zo lang ondersteunde

CODREANU

We noemden ze al. Een jong gezin. Twee kinderen, derde op komst. Getrouwd met schuld. Die moet dus worden afbetaald. De man werkt in de bouw. Af en toe, als er werk is. Ze hebben geen wasmachine: ze wassen hun kleding bij de voorganger van hun kerk, die bij Manna aan de bel trok voor hulp. Voorlopig maar helpen dus. Eerst al met een wasmachine. Zien hoe het zich ontwikkelt. Gelukkig: we hebben sponsors. Pikant detail: de vader is één van de kinderen uit een gezin dat Manna in haar



beginperiode veel geholpen heeft...



Tijdens het eerste bezoek een familie foto. De hoofddoek heeft niets met religie te maken hoor!

EDY

Dan Edy. Hij komt vaak voor in onze nieuwsbrief. We kunnen niet om zijn lijden heen. Hij heeft veel pijn (ontstekingen). Amerikaanse medicijnen die hij een poosje als proef had, hielpen. Maar de proef is afgelopen en nu zijn de medicijnen "experimenteel". Gevolg: je krijgt ze door Europese regels niet door de douane heen. Zijn geloof is zijn kracht. Maar soms denken we "hoe lang moet deze man nog lijden?" We steunen het gezin waar het maar mogelijk is. De belangrijkste steun die we kunnen geven is echter zoals hij zelf zegt: met gebed. Steunt u mee?

OOK ONTMOETEN WE DIT

Manna ondersteunt een groot gezin. De oudste is daar inmiddels 22. De jongste is 3. Ze hebben een gehandicapt kind. Daarvoor kunnen ze van de overheid een soort PGB krijgen. Het zou de extra kosten van dat gezin drukken. Echter... om de één of andere reden die mogelijk met hun geloof te maken heeft, vragen ze die ondersteuning maar niet aan. Wel vroegen ze of Manna komende winter weer kon helpen met de aanschaf van het kachelhout. Dilemma: moeten we dit nu ondersteunen? Ze laten potjes die voorhanden zijn liggen en dan moet Manna...? "Nee" zeggen is dan gemakkelijk. "Doe eerst maar eens..." Als we nou heel veel extra giften hadden gekregen, mmmh, dan haal je je hand over je hart. Voor dit soort dingen hebben we wijsheid nodig. Het is wèl een heel groot gezin.

En niemand is geholpen met een "nee". Of helpen we ze juist wel met een "nee"?

WARMTE IN DE WINTER

We noemden het al. Het is nu de tijd om kachelhout in te kopen voor de winter. Echter, door de teruglopende extra giften, kunnen we dit jaar nog maar minimaal ondersteunen. De sponsors zijn bij Manna al jaren trouw. Maar de losse dingen er omheen, die konden we bekostigen uit extra giften. En die hulp is onder druk komen te staan het afgelopen jaar. De crisis lijkt hier toch toe te slaan. De extra giften zijn zo'n 50% teruggelopen. Waar niet is, verliest de keizer zijn 'recht'. We beseffen dat bij Manna op dit moment meer dan ooit. Tegelijkertijd beseffen we dat we niet te maken hebben met 'recht' maar met genade. We kunnen ruim zijn, als we ruimte ontvangen. En die ruimte is er alleen als er mensen in hun hart overtuigd zijn om Manna te ondersteunen. En als dat uitblijft, dan handelen we naar de mogelijkheden die ons zijn gegeven. Maar die zijn nu wel veel kleiner dan we de afgelopen 10 jaar gewend waren. En dat is even wennen. Of zal het tijdelijk zijn?

DANKBAAR

Toch is elke reis telkens weer een bemoediging. De sponsorgezinnen zijn onder de indruk van de langdurige trouw waarmee onze Nederlandse sponsors hen ondersteunen. Twee keer hoorden Joop en Ria bij de gezinnen de opmerking "Wat een genade dat ze zo veel geduld met ons hebben". Ze weten dat er ook in Nederland flink bezuinigd moest worden. Toch ging de hulp door dankzij uw trouw en de trouw van Vasile en Sofia Piscoi die altijd maar weer, elke maand, hun ronde maken langs 'onze' gezinnen. Tijdens hun bezoek luisteren ze, ze leven mee en ze filteren wat voor ons belangrijk is om te weten. Een werk dat bijna in het verborgen plaatsvindt. Maar onderschat de oogst van dit zaaiwerk nooit!

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. *Als vrijwilliger?* Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te *sponsoren?* Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekeverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Met Pasen hebben we de gezinnen een Paaspakket gegeven. Dat doen we ook altijd met Kerst. Helpt u mee de pot daarvoor gevuld te houden?
- We zoeken altijd vaste sponsors. Er is op dit moment €20,00 per maand waarvoor nog geen vaste sponsors zijn. Die kosten komen nu uit de algemene giften.
- Zoals we schreven zijn de giften voor de winterwarmte, medicijnpot en de extra dingen teruggelopen. Alléén als de potjes gevuld zijn, kunnen we extra helpen. Help ons echter alleen als u het op uw hart heeft!

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 - 7850997

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: **NL65 INGB 0000292663**
BIC INGBNL2A

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

tekst & lay-out

Bert en Els Stortenbeker

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!