

# Roemenië Manna Nieuwsbrief



## IBAN EN ANBI

### Vier letters

Het loopt tegen het eind van het jaar. Ongemerkt verglijden in het jaar 2014 gaat niet lukken. Voor u als sponsor niet, voor ons als stichting niet. IBAN komt eraan. Steeds vaker sturen banken hierover de nodige informatie. Ons banknummer met 'iets' ervoor en dat heet dan IBAN en is belangrijk. Hoe dan ook, voor u belangrijk om alert te blijven en aan te passen wat aangepast moet worden. Het 'nieuwe' Mannanummer staat in het colofon. Dezelfde letters, maar dan anders is ANBI. Dat bestaat al een paar jaar, maar gaat veranderen. Daar hoeft u niets aan te doen. Dat is voor ons als stichting echter wel een punt van aandacht. De voorwaarden waar een stichting aan moet doen om giften voor de gever aftrekbaar te maken voor de belasting, verscherpen. Manna kon met een paar aan-

passingen aan de nu verplichte website voldoen aan de nieuwe, strengere voorwaarden. Prettig voor u én voor ons. Uw belastingaftrek blijft intact als u geeft aan Manna!

## NAJAARSBEZOEKEN

Eind oktober zijn Bert en Els Stortenbeker voor een korte bezoekreis naar Roemenië geweest. Samen met Vasile Piscoi zijn ze weer bij alle gezinnen thuis geweest. Afspraken die de vorige reis werden gemaakt zijn gecheckt en er werd ingezoomd op problemen die in mei ter sprake waren gekomen. Bij het checken van afspraken kunt u denken aan dokters of tandartsbezoeken. Soms komen er tijdens bezoeken medische nieuwe problemen op tafel. Mensen weten vaak wel naar welke arts ze toe moeten, maar hebben daar het geld niet voor. En niet elke arts is even duur en/of betrouwbaar in Roemenië. Soms is er geld toegezegd voor de tandarts maar heeft een bezoek nog niet plaatsgevonden. En dan zijn we benieuwd naar de oorzaak.

Soms is die weg te nemen. Maar soms is het er gewoon nog niet van gekomen. Men is gewend aan pijn in het gebit...

## GELD OP JUISTE PLEK

Als er geld beschikbaar is voor medische hulp in welke vorm dan ook, dan krijgen de mensen waar het om gaat dat geld nooit zelf in handen. Pas als ze aan kunnen tonen dat ze naar arts of tandarts zijn geweest, krijgen ze het geld of de rekening wordt rechtstreeks door Manna betaald. Dit om te voorkomen dat het beschikbare geld hier voor niet noodgedwongen even snel aan iets anders wordt uitgegeven. Want dat kan natuurlijk alleen in overleg.

## DOWN

Trouwe lezers weten dat in de familie Ciora een kind is dat het syndroom van Down heeft. De jongen is inmiddels twee jaar. Een lief knulletje dat voor iedereen zijn lachje klaar heeft. Echter, hij zit thuis de hele dag in een hoekje van de bank met een speelgoedje. Hij zou fysiotherapie moeten hebben en heeft daar ook recht op. Sterker nog, de behandelingen worden gewoon vergoed. Toch krijgt hij deze zo noodzakelijke behandelingen niet. Oorzaak: zijn moeder weet niet hoe ze een paar keer per week in de stad moet komen. De bus is te duur. Op het moment dat we daarvoor een oplossing aandragen merken we dat er andere oorzaken zijn. Het kost tijd en extra aandacht. En dat is er eigenlijk niet. En ook is er niemand die zich als vrijwilliger aanbiedt en hen ondersteunt omdat die zich het lot van de jongen aantrekt. Armoede heeft in dit soort situaties een extra impact. En die cirkel is uiterst moeilijk te doorbreken, zo hebben we gemerkt.



*Iosef Benjamin zit met een krantje wat te spelen op de bank. Hij voelt heel slap en heeft fysiotherapie nodig. Zijn lach is hartveroverend...*



### VEEL PIJN

In veel van de andere gezinnen is de situatie gelukkig redelijk stabiel. In andere gezinnen kan het van dag tot dag veranderen. Zoals bij Edy. We schreven regelmatig over hem. Hij heeft een zeldzame vorm van hemofilie. In feite is hij ernstig ziek. Maar er zijn tijden dat het redelijk goed met hem gaat. In die periodes gaat hij er met zijn elektrische rolstoel op uit, gaat bij vrienden op bezoek en doet veel met zijn computer. Deze keer echter schrokken we erg van zijn toestand bij ons bezoek. Hij had ontzettend veel pijn en kreeg bij de kleinste aanraking al een inwendige bloeding. Hij sliep bijna niet van de pijn, zat dan ook de hele nacht rechtop omdat liggen niet mogelijk was, zo vertelde hij ons. Onder de indruk waren we van zijn houding: rustig en vol vertrouwen in zijn hemelse Vader. Met medicijnen moet deze toestand weer wat beter worden. Maar hij kan ook zo maar een bloeding in de longen of het hart krijgen...



Zoals altijd moedig, goedlachs. Door zijn beperking is de computer heel belangrijk voor hem.

### GOEDE TRADITIE

Het is bijna kerst. Normaal gesproken zou u onze laatste nieuwsbrief van het jaar iets eerder ontvangen. Door persoonlijke omstandigheden is dat wat later geworden. Toch hebben we al wel de Kerstpakkettenactie in Roemenië in gang gezet. Het is namelijk elk jaar een hele klus om dit te realiseren. We hebben in het vertrouwen dat de pot wel weer gevuld raakt, het bedrag ervoor maar weer gereserveerd. Onze Stichting heeft een trouwe achterban met gevers! Naast het kerstpakket geven we ook altijd een halve sponsoring extra. Helpt u weer mee?

### HULPVRAAG VOOR GEZIN

Over gevers gesproken! We zijn op zoek naar een nieuwe sponsor. De laatste reis werden we gevraagd door een voorganger van een kerk om een gezin te gaan helpen dat pittig in de problemen zit. Hij hoopte dat wij de goede ondersteuning konden geven om hen er weer een beetje bovenop te helpen. Het betreft een gezin met twee kinderen. Door werkloosheid heeft het gezin schulden moeten maken. Die worden wel betaald, maar er moet ook iets zijn om te kunnen leven. We hebben meer gezinnen met dit soort problemen kunnen ondersteunen. Zodoende...! We hebben de voorganger beloofd dat zodra er een sponsor zich meldt we gaan helpen. De vraag is nu: bent u misschien...? Doe het alleen als u het op uw hart heeft!



We helpen de laatste jaren veel met winterbrandstof. De CV ketels zijn meestal voorzien van een warmtewisselaar die met hout wordt gestookt. De gezinnen die we helpen in de dorpen krijgen hun hout in deze vorm. Ze kunnen het zelf op maat maken waardoor we meer hout voor ze kunnen kopen voor hen.

### DANKBAAR

Zoals elke reis nemen we de woorden van dank en erkenning van onze gezinnen in Roemenië mee naar Nederland. En bij deze brengen we deze dank aan u over. Dank gaat ook en vooral uit naar onze God en Vader. In Hem zijn we één, In Hem hebben we dezelfde toekomst, of we nu in Nederland of in Roemenië wonen. Die toekomst geeft ons Jezus, Gods Zoon.

### HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. *Als vrijwilliger?* Meldt u aan! Of misschien door een gezin

financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met zo mogelijk foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

### AANDACHTSPUNTEN

- Met Kerst geven we onze gezinnen een kerstpakket en met Kerst ook een halve sponsoring extra. Helpt u weer mee?
- We zoeken altijd vaste sponsors. Er is op dit moment €45,00 per maand waarvoor nog geen vaste sponsors zijn. Die kosten komen uit de algemene giften.
- Naast bovengenoemd bedrag zoeken we dus sponsoring voor het eerder genoemde gezin. Als we voor €50,00 aan sponsoring hebben, dan kunnen we aan de gang!

We wensen u goede feestdagen en een gezegend 2014!



Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna  
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19  
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 - 7850997

✉ [spons@ro-manna.nl](mailto:spons@ro-manna.nl)

☐ <http://www.ro-manna.nl>

Bank: **NL65 INGB 0000292663**  
**BIC INGBNL2A**

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel  
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

tekst & lay-out

Bert en Els Stortenbeker

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!