

Roemenië Manna Nieuwsbrief



(KLEIN)KINDEREN

Generaties

Stichting Manna is al zo'n 23 jaar actief in Roemenië. In het begin bestond de hulp die verleend werd uit het brengen van de meest noodzakelijke hulpgoederen. Kleding, voedsel, zeeproducten ed. Deze goederen werden vaak centraal afgeleverd bij een kerk of zo. Er ontstonden contacten met oudsten en voorgangers. Er kwamen echter meer contacten met individuele gezinnen. Gaande de weg werd de hulp steeds meer toegespitst op hen. Het sponsorplan ontstond en kreeg vorm.

TROUW WERKT DOOR

Verschillende van die eerste sponsoorgezinnen konden na een aantal jaren zichzelf redden. Nieuwe gezin-

nen kwamen in hun plaats. Soms voorgedragen door de gezinnen die geen sponsoring meer kregen. Soms droeg de kerk een gezin aan. Er zijn ook nog gezinnen die we al sinds het begin helpen. Ze zijn door allerlei oorzaken niet in staat zonder hulp te functioneren. Denk aan het overlijden van één van de ouders, ernstige ziekte in het gezin, of langdurige werkloosheid. We zagen de kinderen groot worden in deze gezinnen en nu zien we soms zelfs de kleinkinderen opgroeien. Een wonderlijke situatie, die ons dankbaar maakt. God is trouw van geslacht op geslacht. Wij, als kleine stichting, kunnen en mogen trouw zijn in hulp van generatie op generatie, dankzij uw trouw.

VOORJAARSREIS

Dit voorjaar hebben Joop en Ria vd Dool weer een reis gemaakt naar Roemenië. Een aantal van u wilde een pakket meegeven voor

'hun' gezin. Die pakketten zijn altijd weer een bron van vreugde, zowel voor de ouders als voor de kinderen. En tegenwoordig dus ook voor de kleinkinderen. Alle gezinnen zijn weer bezocht en bij alle gezinnen werd weer de tijd genomen om de mensen hun verhaal te laten doen. Wat is het heerlijk om dan iemand te hebben als Vasile Piscoi! Doordat hij maandelijks de gezinnen bezoekt om de sponsoring te brengen, kent hij zowel de mensen als hun situatie en achtergrond. Degenen die een gezin maandelijks sponsoren, hebben inmiddels een persoonlijk emailverslag gekregen over de situatie in 'hun' gezin.

GEEN ACUTE DINGEN

Gelukkig waren er weinig onverwachte problemen in de gezinnen. Dat kan natuurlijk van de ene op de andere dag veranderen. In geval van nood kunnen we meestal wel helpen. Een positief saldo op onze rekening maakt dat mogelijk. De hulp kan bestaan uit financiering van medicijnen, een nieuwe wasmachine of bijvoorbeeld een reparatie aan de woning die niet kan wachten. Maar ook kan er snel worden bijgesprongen als er kinderen in gezinnen zijn die bijlesse nodig hebben op school. Die zijn daar niet gratis.

TERUG UIT BUITENLAND

Van een paar gezinnen werkten oudere kinderen in het buitenland. Vooral in Italië, Spanje of Frankrijk. Meestal konden ze daar nog wel aan werk komen. Door de crisis in Europa is dat echter bijna niet meer mogelijk. Dus dan maar weer terug naar huis. Natuurlijk zijn ouders blij om hun kinderen weer te zien. De tegenkant is echter, dat ook in Roemenië werk dun gezaaid is.



De familie Banciu sponsoren we al heel lang. Haar man heeft jaren geleden hersenschadiging opgelopen bij een ongeval. Naast haar staat één van haar kleinkinderen. Een knuffel kwam er uit een pakket.



In dat geval moeten ze dus weer volledig door de ouders onderhouden worden. En met hun minimale inkomen van zo'n €300 per maand is dat een hele opgave.

PENSIOEN

In een ander gezin lopen de geringe inkomsten terug omdat vader met ouderdomspensioen is gegaan. Met schoolgaande kinderen thuis, wordt het dan ook een stuk moeilijker. Nu zijn ze in 'onze' gezinnen gewend aan heel weinig geld en ze zijn dan ook bepaald niet veeleisend. Maar de schoolkosten moeten wél worden betaald. En gegeten moet er ook worden, hoe eenvoudig de maaltijden ook zijn. De sponsoring biedt dan hulp en is voor hen onmisbaar.



Ook hier blijde gezichten vanwege het meegebrachte pakket

TEMPEX

Eén van de gezinnen vroeg hulp voor het isoleren van hun huis. Dat doet men daar op een goedkope, maar naar blijkt, ook op een efficiënte manier. Aan de buitenmuur wordt een stevige laag tempex bevestigd. Vervolgens wordt het tempex met een soort saus aan de buitenkant afgewerkt. Ziet er prima uit, en het werkt. Dit gezin heeft afgelopen winter flink bespaard op het benodigde hout voor hun kachel.

MEDICIJNPOT

De medicijnpot bestaat bij Manna al lang. Regelmatig wordt ons gevraagd om te helpen bij de aanschaf van medicijnen of onderzoek. Zo ook tijdens de laatste reis van Joop en Ria. Er werd bij een moeder een vage diagnose gesteld voor ernstige buikklachten. De voorgeschreven medicijn hielpen niet. We kon-

den de moeder via een bevriende arts door laten sturen naar een specialist waar nu wel goede medicijnen werden voorgeschreven. Manna betaalde dit.

MOESTUIN

W e sponsoren ook gezinnen die rondom hun huis een eigen stukje grond hebben. Ze werken 's zomers hard om zo veel mogelijk te laten groeien: tomaten, aardbeien, diverse groenten en aardappelen. Het scheelt natuurlijk enorm als er op dit gebied voor eigen behoefte kan worden verbouwd. Soms is de opbrengst dusdanig dat er wat verkocht kan worden op de markt.

HAMVRAAG

Aan het eind van hun reis vroegen Joop en Ria aan Vasile: "Zijn er gezinnen waarvan jij denkt dat we kunnen stoppen met sponsoring?" Zijn antwoord was kort en bondig: "Ik heb nergens op dit moment het idee dat ik elke maand voor niets kom." Het bevestigde de indruk die Joop en Ria ook al hadden gekregen bij de rondgang bij de gezin-

ONDANKS CRISIS

Dankbaar zijn we dat we nog steeds hulp kunnen geven. En dat ondanks de bezuinigingen waar ook hier in eigen land iedereen de gevolgen van ondervindt. Langs deze weg brengen we ook de dank van alle gezinnen over. Dankzij u houden zij het hoofd boven water. We kunnen u verzekeren, dat er voor u gebeden wordt!

ANBI STATUS

O nlangs kregen we bericht dat er voorstellen in Den Haag gedaan worden om strengere voorwaarden te gaan hanteren voor het behouden van een ANBI status. Die ANBI status maakt het mogelijk uw giften jaarlijks af te trekken bij de opgave van uw inkomstenbelasting. Zoals de voorstellen nu zijn, zal het voor Stichting Manna geen probleem zijn om de status te behouden.

POSTADRES

Het postadres en telefoonnummer van Manna is veranderd. Dat is omdat Bert en Els (secretariaat) zijn verhuisd. De Stichting is nog steeds gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel. Zie verder het colofon.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. *Als vrijwilliger?* Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met zo mogelijk foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Met Kerst en Pasen geven we onze gezinnen een kerstpakket en met Kerst ook een halve sponsoring extra. Helpt u weer mee?
- We zoeken altijd vaste sponsoren. Er is op dit moment €45,00 per maand waarvoor nog geen vaste sponsoren zijn.

Colofon

Genoemde namen van gezinnen zijn vanwege privacy altijd veranderd!

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk
☎ 058 - 7850997

✉ spons@ro-manna.nl

☐ <http://www.ro-manna.nl>

ING Postbank: 29 26 63
t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker