

# Roemenië Manna Nieuwsbrief



## HOE GAAT HET?

### Beter

**H**oe gaat het nu in Roemenië, gaat het al beter? Het is een vraag die ons regelmatig wordt gesteld. Gelukkig kunnen we hier een positief antwoord op geven. Want het gaat inderdaad beter in Roemenië dan 10 jaar geleden. Zelfs met 'onze' gezinnen, ondanks de crisis. In het begin kwam er door Stichting Manna letterlijk brood op tafel. De laatste jaren zijn we veel meer bezig om de gezinnen te helpen het structureel beter te krijgen. Investeren om hun kosten te verlagen. Door het aanbrengen van eenvoudige isolatie bijvoorbeeld. Dat scheelt echt energiekosten. Het gaat dus beter. Dat is fijn. Het dwingt ons wel als stichting om ons ook komend jaar te bezinnen op wat zinnig en verantwoord is als het gaat om hulpverlening onder de armen van Timisoara en omgeving.

## INVULLING

**D**ie bezinning kreeg dit keer handen en voeten door de reis die Joop en Ria naar Roemenië maakten eind september. Ze hebben samen met Vasile Piscoi al 'onze' gezinnen bezocht. Dat werkt altijd verhelderend. Er zijn gezinnen die we al 15 jaar sponsoren. We hebben kinderen groot zien worden. Belangrijk om te weten is of er volwassen kinderen zijn die hun steentje bij kunnen dragen in het gezinsbudget. Die vlieger gaat niet op als er sprake is van werkloosheid. Iets wat helaas (zeker nu) regelmatig voorkomt. We zien ook dat jonge mensen die hun geluk beproefd hebben in Spanje of Italië, door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Dan

maar weer terug naar huis, met een beetje verdiend geld en weer zonder baan. Het tegenovergestelde gebeurt ook: volwassen kinderen die werk hebben en bijdragen in de kosten. Of trouwen en op zichzelf gaan. Hoe dan ook, we brengen al die zaken in kaart om de komende tijd opnieuw te kunnen afwegen wie onze hulp nodig heeft. Er blijft overigens nog heel wat getob over.

## HOUT EN KOZIJEN

**W**ant naast de reguliere sponsoring was het weer nodig om bij een aantal gezinnen te zorgen voor kachelhout. Doordat we voldoende geld in kas hadden, kon dit hout groots en vroeg in het seizoen (en daardoor voordeliger) worden ingekocht. Verder werd de familie Tatarescu geholpen met het isoleren van hun huis en het vervangen van kozijnen. Dit gezin woont zoals meerdere gezinnen, nog in het huisje dat ze (goedkoop) verworven onder het communistische regime. Voordat we hulp bieden, laten we door het gezin altijd eerst een concreet plan en een kostenplaatje opstellen. Naar aanleiding daarvan wordt

er door ons het bedrag vastgesteld waarmee we een dergelijk project gaan ondersteunen. Ook hielp Manna met het realiseren van een doucheruimte bij één van de gezinnen. Het was een enorme opsteker bij dat gezin dat door de hulp van Manna zelfs verwarming in de doucheruimte kon worden aangelegd.

## TANDARTS

**V**eel moeders en kinderen in Roemenië staan niet snel met een mond vol tanden. Niet omdat ze hun woordje niet klaar hebben, maar vooral omdat ze vaak een slecht gebit hebben. Vitaminegebrek en geen geld voor de tandarts zijn oorzaken daarvan. Ook hier kon Manna haar steentje bijdragen. Dit komt mede door een grote gift die we dit jaar van een kerkelijke organisatie mochten ontvangen. Ook Roemeense kinderen staan niet te trappelen om naar de tandarts te gaan. Maar als je na een paar behandelingen verlost bent van de eeuwige kiespijn, dan is het tandartsleed gauw vergeten. Net zoals bij alle moeders gaan ook bij de Roemeense moeders de kinderen



Trots en dankbaar wordt de door Manna betaalde houtvoorraad getoond. In een aantal gezinnen wordt gekookt op een houtfornuis en radiatoren worden gevoed vanuit een houtgestookte warmtewisselaar.



voor. Maar wat een zegen als er dan ook voor hen geld blijkt te zijn voor de tandarts.

### NIET ALLEEN TANDARTS

**W**e lieten niet alleen de kinderen naar de tandarts gaan. We werden ook weer regelmatig geconfronteerd met leermoeilijkheden. Wat bijlessen kunnen dan veel hulp bieden. Ook het afgelopen jaar konden we weer dankzij eerder genoemde gift diverse kinderen naar bijles laten gaan.

### EDY

**R**egelmatig schreven we al over hem. We hebben dit jaar zijn rolstoel kunnen herstellen door een nieuwe accu te betalen. Edy heeft geen benen meer. Zijn hemofilie is te laat behandeld en heeft dit onder andere veroorzaakt. Een Amerikaanse organisatie zorgde voor een elektrische rolstoel. De organisatie is echter uit beeld, maar het ding moet natuurlijk ook worden onderhouden. En er is nog geen WMO in Roemenië. Helaas heeft Edy nu ook gebitsproblemen. Zonder speciale medicatie durft echter geen tandarts het aan in zijn geval een kies te trekken. Die extra medicatie kost echter (volgens de jongste informatie die ze hadden ontvangen), een vermogen. Een oplossing is nog niet in zicht. Ook kon hij al een aantal jaren van een Ameri-

kaanse organisatie medicijnen krijgen die hem goed hielpen. Dat was echter een proef die nu ten einde is. Ook daarvoor is nog geen alternatief. Edy's humeur is gelukkig nog goed, maar zijn gezondheid hangt aan een zijden draad.

### MENSEN

**H**et werk van stichting Manna draait om mensen. Mensen die hulp nodig hebben, gebed, geld, en goederen. Mensen zoals u, die al jaren trouw hun steen(tje) bijdragen. Verschillende steentjes: financiële giften, gebed, pakketten voor de gezinnen, die van dit werk een prachtig bouwwerk hebben gemaakt. Mensen die zorgen dat de juiste hulp op de juiste plek komt. Kortom: mensen die elkaar tot zegen zijn. Een beter einde van dit jaar en een beter begin van het nieuwe jaar kunnen we niet bedenken.

### KERST

**I**n deze najaarsnieuwsbrief willen we weer vragen om uw hulp voor de jaarlijkse kerstpakketten. Pakketten die enorm gewaardeerd worden en waar elk jaar naar uitgekeken wordt. Ook geven we als Manna alle gezinnen een halve sponsoring extra in december. Helpt u weer mee? We kunnen nu al de dank daarvoor van alle gezin-

nen overbrengen. Zeker weten!

### HOE STEUNT U MANNA?

**A**ls u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. **Als vrijwilliger?** Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te *sponsoren*? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met zo mogelijk foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning van voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

### AANDACHTSPUNTEN

- Met Kerst en Pasen geven we onze gezinnen een kerstpakket en met Kerst ook een **halve sponsoring extra**. Helpt u weer mee?
- In het voorjaar zal er ongetwijfeld weer kachelhout nodig zijn.
- We zoeken altijd vaste sponsoren. Er is op dit moment €26 per maand waarvoor nog geen vaste sponsoren zijn. Wie weet... U? Manna is een ANBI instelling, uw giften zijn voor de Belasting aftrekbaar.

*Wij wensen u goede feestdagen en een gezegend 2013*



*Een gebit wat geen pijn meer doet. Dan kun je weer lachen!*

Colofon  
Genoemde namen van gezinnen zijn vanwege privacy altijd veranderd!

Uitgave:  
Stichting Roemenië Manna  
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19  
9061 BB Gytsjerk  
☎ 058 - 7850997  
✉ [spons@ro-manna.nl](mailto:spons@ro-manna.nl)  
☐ <http://www.ro-manna.nl>

ING Postbank: 29 26 63  
t.n.v. Manna, Nieuwkerk a/d IJssel  
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI  
tekst & lay-out  
Bert en Els Stortenbeker

nieuw  
adres  
per  
29/12  
2012!