

# Roemenië Manna Nieuwsbrief



## AAN HET WOORD

### Vasile

**A**l jaren lang schreven wij voor u het nieuws van Stichting Manna in de Nieuwsbrief. U weet als trouwe lezer dat Stichting Manna in Roemenië door fantastische Roemeense mensen geholpen wordt om haar werk te kunnen doen. Ze spreken en schrijven ook nog behoorlijk goed Nederlands. We vonden het een goed idee om het Manna verhaal eens rechtstreeks uit Roemenië te laten komen. Dus vroegen we Vasile om zijn maandelijkse sponsorronde te beschrijven. Gewoon zoals hij dat ervaart en ziet. Vasile, bedankt voor je verhaal! Wij werden er weer even door stilgezet.



*Vasile is onze 'koerier' in Roemenië. Hij zorgt dat de hulp op de juiste manier bij de juiste personen komt.*

## "IK HEB HET BEWIJS DAT GOD BESTAAT!"

**D**e familie Brezeanu (drie kinderen van 12 t/m 19) woonde op een flat van 24 m<sup>2</sup>. Twee kamertjes en een gang. Drie bedden op elkaar in de slaapkamer voor de kinderen. Ze waren lang op zoek naar een oplossing. Na veel gesprekken met de ouders van de vader mochten ze een aanbouw maken aan het huis van de ouders. Dat kon op het erf. Daarvoor

moesten ze hun eigen flat eerst verkopen. Twee maanden geleden vertelden ze mij dat ik hen niet meer op het bekende adres hoefde te bezoeken. Ze zullen mij bellen om het nieuwe adres door te geven. De verkoop van de flat was gelukt en ze moesten er voor een bepaalde datum uit zijn. Ze belden niet... Toen ik weer langs ging bij de gezinnen vond ik tot mijn verrassing de het gezin op een nieuwe locatie. Een meneer die alles bleek te weten van hen had me de weg gewezen. Wat was er gebeurd?

Op het moment dat ze wilden beginnen met de aanbouw kwam een zakenman langs en wilde eigenlijk het (kleine) huis van de ouders kopen! Vader Brezeanu vertelde dat hij eigenlijk alleen een bedrag nodig had om het huis uit te breiden. De zakenman kocht echter het huis voor een goed bedrag. Met dit bedrag konden ze een oud huis kopen en dat opknappen voor de ouders en voor de familie zelf.

Toen ik de hele verhaal hoorde,

herinnerde ik mij de zin die boven deze tekst staat! Het moet God geweest zijn om zo iets te laten gebeuren. Het is de enige verklaring voor dingen die gebeuren ondanks de zwakheid van mensen!

Een paar dagen geleden ben ik weer langs geweest en zag dat de renovatie goed gelukt was. Een 'happy end' van iets bijzonders.

## GLIMLACH

**E**en maand geleden heeft familie Serbanescu Manna laten weten dat ze van plan waren om hun kleine douche te repareren en op te knappen. Er waren geen tegels op de muren, ook niet op de vloer. De verwarming was stuk en kon niet meer worden gerepareerd. De waterleiding lekte ook nog. Ze hadden lang gespaard en vroegen Manna om te helpen bij de laatste 250 Euro. Manna hielp. Een verwarming werd gekocht, de nieuwe buizen liggen al in de muur. De tegels kunnen nu gelegd worden.



*In de veel te kleine flat van de familie Brezeanu We zien hier de woonkamer/keuken die ook dient als slaapkamer voor de ouders. Die situatie is dus nu voorbij!*



Hun oudste dochter heeft eindelijk, twee jaar na het behalen van haar diploma, een baan gevonden.

De tweede dochter, ze studeert verpleegkunde, heeft een baan gekregen bij een privé kliniek. Als dit goed gaat, zal ze in staat zijn om haar eigen studie te betalen.

Het derde goede bericht uit dit gezin is dat de derde dochter met hulp van Manna haar gebit kon laten herstellen. Een voortand was gebroken. Het jonge meisje kan weer glimlachen.

### DRONKEN

**B**ij familie Vladoiu is het verhaal een beetje anders. De moeder is vandaag verdrietig. Er zijn een paar redenen.

Haar man drinkt en is op dit moment dronken. Hij is niet agressief of zo, maar ook niet bereikbaar. De vader heeft volgens de moeder geen gezag over de kinderen. De vrouw voelt zich eenzaam, verlaten en hulpeloos.

De tweede zoon, 14 jaar, is de deur uit sinds een paar maanden. Hij werkt af en toe bij een boerderij, rookt al en wil niets meer weten van studeren. Komt af en toe thuis als hij het

werk zat is en zwerft rond met andere kinderen van zijn leeftijd.

De oudste jongen is ook de deur uit. Ook hij heeft de studie niet afgemaakt. Maar hij blijft wel bij dezelfde baas werken: hij zorgt voor het vee van een boer.

Nog een ellende: de was machine is weer stuk. Nog geen twee jaar oud en was al een keer gerepareerd. Kost 90 Euro. De moeder begon te huilen...

Ik moet ook iets positiefs zeggen: het huis, een kamer en een gang, is altijd netjes. En dat terwijl er 4-6 personen wonen. En voor zo ver ik kan zien zorgt de moeder goed voor haar gezin. De kleine moestuin ziet er goed uit. Manna heeft hun indertijd geholpen om het huis waar ze nu wonen van de Gemeente te krijgen.

Wat moeten we doen in zo'n situatie? Deze vraag houdt ons bezig. In sommige gezinnen is het nog niet gelukt de vicieuze cirkel te doorbreken. Die ellende van de ouders gaat weer door bij de kinderen.

Intussen is de wasmachine weer gerepareerd. Het heeft 90 Euro gekost. Manna heeft be-

taald.

### IN DE POLITIEK

**D**e familie Radulescu woont op het platteland, heeft een kleine boerderij en 15 kinderen! Ze worstelen met oude gereedschappen en met de vele behoeften die er zijn in een groot gezin met drie generaties in dezelfde ruimte. Een paar voorbeelden van hun problemen...

Ze hadden het geld niet om een riem voor de combine aan te schaffen (40 euro). Daardoor moesten ze drie dagen wachten met het oogsten van de gerst. Verder is het dak van de schuur beschadigd afgelopen winter door de vele sneeuw die er gevallen was. Om dit te herstellen, hebben ze ongeveer 1000 Euro nodig. En pas na de oogst kunnen ze de mest en spreimiddelen die ze hebben gebruikt betalen. Er blijft dan niet veel over.

De afgelopen maand gebeurde er toch iets bijzonders. Door een politieke partij werd één van de zoons gevraagd om zich verkiesbaar te stellen als burgemeester van het dorp. Hij wist dat hij geen echte kans had. Hij ging echter wel door en kwam uiteindelijk in de gemeenteraad. Hij heeft besloten flink aan te pakken. Vooral over de verkwisting van geld. Want het is vreemd dat een kilometer asfalt in hun dorp 50% meer kost dan in het dorp naast hun dorp. Hij blijkt echt een vechter te zijn, ondanks dat hij niet veel ervaring heeft in politiek.

### BRUILOFTEN

**D**e familie Tatarescu heeft dit jaar twee bruiloften. Een zoon heeft twee jaar in Ierland gewerkt. Twee jaar geleden kwam hij terug. Deze ervaring en het verdiende geld maakt dat hij er nu beter voor staat. Hij heeft een vaste baan en is trouw op zijn werk, in zijn gezin en in de gemeente. Wij wensen Ruben het aller beste! Het andere huwelijk is van een dochter. Ze werkt nu in Spanje. Daar heeft ze een Roemeense jongen ontmoet. Ze gaan trouwen in augustus in Roemenië.



*Het de familie Vladoiu. De foto is alweer 4 jaar oud. Ze staan voor het huisje. Eén kamer en een gang/keuken voor vader, moeder en drie kinderen die nog thuis zijn. Ze woonden eerst in een huis dat overal lekte en op instorten stond. Manna bewoog indertijd de Gemeente om aan de onveilige situatie een einde te maken*



Anna is een leuke meid. Moe- dig, trouw, een doorzetster.

### BEWOGENHEID

**M**eneer Cristianu is voor- ganger in de pinkster- gemeente van een dorp vlak bij Timișoara. Hij is be- zorgd over de richting waarin onze maatschappij gaat en de te kleine bewogenheid van de christenen in deze dagen voor hun medemensen. Onze ge- sprekken gaan meestal daar- over tijdens onze maandelijkse ontmoeting. Hij is nuchter, open minded, zacht en oefent zijn roeping uit op een mooie manier.

### GEEN SPANJE MEER

**D**e familie Parasca is ook een groot gezin. De si- tuatie in Spanje heeft grote invloed op deze familie. Drie kleinkinderen wonen nu bij hun grootouders omdat er is weinig werk voor hun ouders in Spanje.

### NAAR DE HEMEL

**M**evrouw Banciu werd 's nachts ineens heel ziek. Zo erg dat ze dacht dat ze zou gaan sterven. Angst, pa- niek, heel zwak, ze kon niet meer bewegen. Ze heeft de nacht overleefd. De volgende dag dan maar naar de huisarts. Omdat ze te zwak was bracht haar dochter haar. Die was toe- vallig net over uit Italië waar ze



*Meneer Cristianu, voorganger in een Pinkstergemeente, hier "in functie" tijdens een doopdienst. In deze dienst mocht hij ook één van zijn dochters (rechts op de foto) onderdompelen, maar ook een aantal kinderen uit één van onze sponsorgezinnen.*

werkt. Toen begon de ellende pas goed.

Veel Roemenen maken dit mee in dergelijke situaties. Vooral als je niemand kent die een goede positie in het 'zorgsys- teem' heeft. De arts wist niet waar ze haar naar toe moest sturen voor onderzoek. Onder- zoek is duur en ook nog eens onbetrouwbaar. Op laboratoria gebruiken ze de goedkoopste reactieven. En daarom zijn de uitslagen vaak niet juist. Een bekend fenomeen bij de artsen in de stad. Netto moet je wat geluk hebben. En anders, dan kun je zomaar binnen een paar

dagen in de hemel zijn...

### VRIJHEID NIET GRATIS

**E**dy, de jongste zoon van deze familie heeft hemofi- lie. Ze hebben beide be- nen geamputeerd. Niet lang ge- leden heeft Edy een elektrische rolstoel gekregen. Op dat mo- ment zag ik voor mijn ogen het beeld van een bevrijd mens! Hij was stralend, gelukkig tot op de bodem van zijn ziel. Hij mocht en kon eindelijk alleen in de stad gaan. Voor de eerste keer na jaren thuis zitten. Een paar maanden geleden moest Edy nieuwe accu's voor zijn stoel hebben. Manna betaalde mee aan de kosten. Later was er iets kapot in de aandrijving. Geluk- kig was er iemand in Lugoj (stadje 50 km verderop) die graag Edy wilde helpen met zijn rolstoel. Toen ik er weer was, was hij bezig met de repa- ratie. Volgende maand gaat Edy naar een kamp in het mid- den van Roemenië met andere jongeren met dezelfde ziekte. Hij moet de stoel meenemen. Maar er zijn ook intussen nieuwe banden nodig. Vrijheid heeft wel een prijs! Gelukkig helpt Manna vaak bij dit soort dingen.



*Als je ziek wordt en niet de juiste contacten hebt, ben je in Roemenië aan de goden overgeleverd. Een aantal jaren geleden waren we bij de zieke vader van één van onze sponsorgezinnen. Hij overleed een paar weken later terwijl er voor hem nog best redelijke kansen waren...*





### ALS DE NOOD HOOG IS

**M**evrouw Pirvu is weduwe met 8 kinderen. Ze wonen op een flat die er netjes uit ziet op alle momenten van de dag en nacht (denken wij). Dat is een soort 'hobby' voor de moeder. Maar dat kost ook veel energie. Ze slaapt vaak te weinig. Haar gezondheid laat haar een beetje in de steek: hart problemen en pijn in de benen. Ze begint nu te leren dat ze een tandje lager moet. Ze is niet meer in staat om alles 'tip top' te hebben. Twee van haar kinderen zijn getrouwd en de derde (zoon, 23 jaar) gaat trouwen in augustus. De bruiloft is in een andere stad. Voor mevrouw Pirvu dit is een moment van gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het goed dat haar kinderen zelfstandig worden. Aan de andere kant, ze 'verliest' weer een kind. En dan ook nog: op de bruiloft wil je er toch netjes uitzien, een cadeau voor het bruidspaar, de kosten voor het vervoer, enzovoort. Ze dachten dat ze geld zouden moeten lenen. Echter, op een wonderlijke manier waren ze toch in staat om alles te betalen.



*Zo zag het er uit toen we deze weduwe een paar maanden na het overlijden van haar man, leerden kennen in 1999. De kinderen zijn inmiddels een beetje groter gegroeid.*

### EIGEN VERANTWOORDING

**D**e familie Ciora is één van de grootste gezinnen van Manna. Nog 13 kinderen thuis!

Het jongste kind, Josif Benjamin, heeft het Down Syndroom. In zo'n situatie heeft de moeder recht op een speciale uitkering. De moeder en het kind moeten door een procedure gaan om die te krijgen. Ze was nog niet in staat om dat te doen. Het kind is nu 8 maanden oud. Ze zouden de kleine uitkering goed kunnen gebrui-

ken. Maar het komt niet van zelf. De bureaucratie werkt nu eenmaal zo!

Zouden wij meer moeten doen voor deze mensen? Een vervoermiddel ter beschikking te stellen voor die onderzoeken? Dat kan wel. Het is eigenlijk al beloofd. En toch... Waar is de scheiding tussen de verantwoordelijkheid van de hulpverlener en die van de mensen in nood? De handen te wassen, net als Pilatus, is niet een oplossing.

Het gevoel van onmacht en wanhoop achtervolgen je een poosje na een ronde. Maar ook: ach, na een paar dagen dan denk je er toch niet meer zo vaak aan?



*Een hele verantwoording... Josif Benjamin staat er hier nog niet op.*

### GROOTSTE GEVER

**I**k voel me gelukkig om deel te zijn van dit werk. Onterecht voel ik soms gevoelens van tevredenheid als ik de dankbaarheid zie bij de mensen die deze hulp krijgen. De gevers blijven in de achtergrond, bescheiden, anoniem en trouw. Ik ben maar een onderdeel, de laatste schakel in een langere ketting die begint met jullie, de vrije gevers.

Boven alles staat degene die alles heeft gegeven, de Aller Grootste Gever. De Gever van het leven: liefde hoop en trouw. Alles heeft zijn tijd: er is een tijd om weg te geven en er is een tijd om te oogsten. Ik wens jullie allen een geweldige oogst van liefde, genade, troost, heiliging, hoop, en de gemeenschap van de zoon van God, onze Heer Jezus Christus, en zijn Heilige Geest.

### HOE STEUNT U MANNA?

**A**ls u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. **Als vrijwilliger?** Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met zo mogelijk foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

### AANDACHTSPUNTEN

- Met Kerst en Pasen geven we onze gezinnen een kerstpakket en met Kerst ook een **halve sponsoring extra**. Helpt u weer mee?
- In ons kachelhout budget is een aardig gat geslagen. Helpt u mee dit gat weer te dichten?
- We zoeken nog vaste sponsoren. Manna betaalt nu €150 per maand waarvoor nog geen vaste sponsoren zijn. **Wilt u ons helpen om daarvoor sponsoren te vinden?**

#### Colofon

Genoemde namen van gezinnen zijn vanwege privacy altijd veranderd!

#### Uitgave:

Stichting Roemenië Manna  
Klaproosveld 3  
2914 CC Nieuwerkerk a/d IJssel  
☎ 0180 - 399385  
✉ [spons@ro-manna.nl](mailto:spons@ro-manna.nl)  
🌐 <http://www.ro-manna.nl>

ING Postbank: 29 26 63  
t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel  
KvK Rotterdam 41133131 - **ANBI**

tekst & lay-out  
Bert en Els Stortenbeker