

Roemenië Manna Nieuwsbrief



KREDIET KRISIS

Werkeloos

Het is alweer een half jaar geleden dat u een Nieuwsbrief ontving van Stichting Roemenië Manna. We schreven toen al over de kredietcrisis. De ernst daarvan werd toen net een beetje duidelijk. Inmiddels weten we dat Roemenië als één van de eerste EU landen pittige gevolgen had van de crisis. Veel Roemenen, ook leden uit 'onze' gezinnen, werken in het buitenland. Het werk valt weg, ze kunnen de aftocht blazen. Gevolg: ze komen terug naar Roemenië, de inkomsten stoppen en de werkloosheid in Roemenië neemt pijlsnel toe. Ook onze gezinnen ontkomen niet aan de malaise. Nog nooit kregen we zoveel vragen om hulp aan het eind van de winter om de kachel te laten branden. We hebben waar mogelijk de warmte weer binnen gebracht.

EEN PRAATJE

Als lezer van onze nieuwsbrief weet u waarschijnlijk dat Vasile Piscoi elke maand het sponsorbedrag persoonlijk bij onze gezinnen aflevert. Als hij de gezinnen bezoekt wordt er een praatje gemaakt. Vaak niet zo maar een praatje. De mensen kunnen hun verhaal even kwijt. We zijn blij dat Vasile daarvoor ook de tijd neemt. We nemen u weer mee met Vasile naar een aantal gezinnen die door Manna geholpen worden. Gaande de weg zullen we er achter komen dat we écht helpen, maar ook nog veel meer zouden kunnen doen. Maar moeten we ook daadwerkelijk meer doen? Wat is goed, verantwoord en nuttig? Dat is dus ons probleem. Voor de goede orde: de namen van de

gezinnen zijn fictief. Dit omdat de nieuwsbrief ook op internet staat. En Google weet graag alles! We gaan op weg.

LEVENSVERHAAL

W e komen bij de familie Vint. De vader is al 78 jaar, de moeder is veel jonger, er zijn nog vijf schoolgaande kinderen thuis. Een tijd lang was de vader erg in de war. Daartegen kreeg hij medicijnen. Die werden niet vergoed. Manna betaalde die. Gelukkig, de man knapte op. Toch werden de dagen lang. Omdat de man opknapte maar fysiek niet zo veel meer aan kan, wilde hij zijn toch wel bijzondere levensverhaal een keer opschrijven. Het idee ontstond om hem een tweede hands computer te geven. We tikten goedkoop een prima pc in Roemenië op de kop. De man schrijft er nu letterlijk vrolijk op los. We hebben hen overigens ook nog geholpen met kopen van kachelhout aan het eind van de winter en hielpen hen met het aanleggen van verwarming in een tweede kamer in hun koude huis.

PIEPKLEIN

Bij de familie Geor lopen de spanningen op. Hun flat is niet groter dan 24 m². Een slaap-woon-keuken ruimte en een slaapkamer. Ze wonen er met zijn zevenen. De oudste jongen wordt 20 maar studeert nog. Hij kan de deur nog niet uit, maar heeft geen ruimte om zijn schoolboeken te neer te zetten. Het zicht op verbetering houdt hen op de been. Als je namelijk aantoonbaar weinig geld hebt en je zit in een moeilijke situatie, dan kun je van de gemeente gratis een stukje bouwgrond krijgen. Die aanvraag loopt al enige jaren, maar het schiet niet op. Hun flat hebben ze jaren geleden heel goedkoop kunnen kopen. Van de verkoop kunnen ze de basis leggen voor het bouwen van een huisje op de te verkrijgen grond. Maar, zoals gezegd, zo kan het eigenlijk niet verder. Verhuizen? Daarmee zouden ze hun kosten enorm opjagen en verspelen ze al hun kansen. In mei bespraken we de situatie met het gezin en vonden een oplossing. In het zelfde flatgebouw staat een zelfde flatje



De 'oude man' (zo wordt hij genoemd) staat bij de net bezorgde computer. We zijn benieuwd naar zijn verhaal!



leeg. Dat kan gehuurd worden omdat Manna daarbij gaat helpen. Op onze beurt zoeken wij nu weer naar iemand die Manna daarvoor wil sponsoren. Daarmee zijn de kansen voor dit gezin niet verkeken op een definitieve oplossing en is er eindelijk een beetje ruimte gekomen in dit gezin.



Op bezoek in de keuken-woon- en slaapkamer.

NIET ALLEEN GELD

Financiële zorgen gaan vaak samen met maatschappelijke zorgen. We vinden het als Manna heel moeilijk om te zien dat we daar heel weinig aan kunnen doen. In Roemenië is er niet iets als maatschappelijk werk wat we misschien zouden kunnen vragen om wat sociale ondersteuning te geven aan sommige gezinnen. Getuige het volgende verhaal.

ISOLATIE

Zo zien we dat de ouders bij de familie Bandu er alles aan doen om het huis tot een thuis te maken. Ze bouwen, mede met hulp van Manna, een paar kamers bij aan hun te kleine huisje. Het is echter 's winters allemaal nog erg koud en dat leidt dan weer tot hoge stookkosten. Inmiddels is er een isolatieplan opgesteld dat voor 50% is uitgevoerd. Echter, het geld is op. Manna heeft hen een begroting gevraagd en we zullen dan kijken of we het ontbrekende deel voor onze rekening kunnen nemen. We denken dat het bedrag voor ons niet te hoog is.

PILLEN

De binnenwarmte ten spijt, in het gezin zijn er grote spanningen. Vaak is er discussie over de financiën. Eén zoon slaapt daarom maar veel bij oma. Een ander kind heeft onlangs echter de

anti epilepsie pillen van vader ingenomen. Het meisje kan worden gered, maar moest wel een maand in het ziekenhuis blijven.

MOEDERZORG

Dan komen we bij de familie Clos. Ze hebben inmiddels 11 mooie jonge kinderen. Maar het zijn er wel 11! De vader heeft nu ouderschapsverlof tot augustus 2010. In die periode krijgt hij een uitkering die niet veel lager is dan het salaris dat hij verdiende. We hopen maar dat hij straks weer werk kan vinden... De moeder kan bijna niet meer kauwen. Er moet eerst een kaakbehandeling komen en daarna een kunstgebit. U raadt het al. Daar is geen geld voor. Het zou goed zijn om voor deze vrouw eens iets te doen. Ze moet zoveel verzetten voor haar gezin. We willen dus graag die €500,00 sponsoren. Dat kan echter alleen als ook u hieraan mee wilt helpen. Doet u weer mee?

VROLIJK 1

Dan tot slot twee wat vrolijker verhalen. Een weduwe met drie kinderen die in de schuld zat, hebben we kunnen helpen door een jaar de huur van haar flat te betalen. Ondertussen kon zij haar schuld aflossen. Even werd het weer donker: ze verloor haar baan. Gelukkig kwam er weer een order binnen bij de fabriek en werd ze gevraagd om weer te komen werken. De schuld is overigens afbetaald.

VROLIJK 2

Bij de familie Buj hebben beide ouders nu al een aardige tijd werk. We hebben het gezin met drie kinderen in een financieel moeilijke periode kunnen ondersteunen. Het ziet er naar uit dat we die ondersteuning nu kunnen stoppen. We kijken nog even of de kredietcrisis geen roet in het eten gooit.

TROUW

Met de verwijzing naar de kredietcrisis zijn we weer aan het begin van onze nieuwsbrief terecht geko-

men. We zijn heel blij en dankbaar dat we ondanks die crisis nog geen sponsor zijn kwijtgeraakt. Deze trouw doet ons, en niet in het minst 'onze gezinnen' heel erg goed. Allen worden bemoedigd door de maandelijkse trouw van onze sponsors. Zij en wij danken God dat we elkaar op deze manier mogen bemoedigen en tot hand en voet mogen zijn!

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. **Als vrijwilliger?** Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning van voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Huur voor de flat van de familie Geor
- Gebit van mevrouw Clos
- Isolatie bij familie Bandu
- Nieuwe sponsors zijn nog steeds van harte welkom!
- Kachelhout voor de winter

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel
☎ 0180 – 399385

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Postbank: 29 26 63
t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker