

Roemenië Manna Nieuwsbrief



VERANDERING?

Klimaat

Ook Roemenië heeft last van weerrecords. In 2005 waren er lange periodes waarin regelmatig de 40°C werd gehaald. Helaas is het ook dit jaar raak. In mei was er al een periode waarin de temperatuur regelmatig tot 40°C opliep. Helaas is het deze week weer raak. Zelfs in Timisoara wordt 39°C verwacht. Zoals te begrijpen is verlamt dit weer veel activiteiten. We hopen dat het werk van Manna wel door kan gaan. Er staat namelijk een reis gepland...

VORIGE REIS: PASEN

Eerst maar de vorige reis! Begin april zijn Joop en Ria vd Dool naar Roemenië geweest. Omdat ze ook tijdens de paasdagen nog in Roemenië waren lag het voor de hand dat zij samen met de familie Piscoi de paaspakketten hebben verzorgd en rondge-

bracht bij de gezinnen. Een heel leuke ervaring om zelf mee te maken met hoeveel enthousiasme de paaspakketten ontvangen worden!

EN VERDER...

Nog steeds hebben we gezinnen waarin er veel zorg is. Ernstig zieke kinderen bijvoorbeeld. Zo is er een gezin waar één van de kinderen enkele jaren geleden een HIV besmetting heeft opgelopen (vuile naald in een ziekenhuis...). Tijdens het bezoek dat Joop en Ria aan dit gezin brachten, bleek het meisje behoorlijk ziek. Het enige wat we in zo'n situatie kunnen doen, is extra financiële ondersteuning geven voor gezonde voeding (zoals fruit en verse groente) en medicijnen.

ADSL INTERNET

Wes schreven al eerder over Edy. Zijn benen zijn geamputeerd. Omdat onderwijs aan gehandicapten en de gehandicaptenzorg in Roemenië niet of nauwelijks aanwezig is, onderwijst Edy zich zelf... Hij kreeg

ooit een laptop computer van een instelling om zich wat te vermaken. Joop en Ria hebben tijdens de reis een ADSL verbinding met Internet kunnen realiseren op kosten van Manna. Ook het abonnement neemt Manna voor haar rekening. Daarmee is de wereld voor deze jongen een stuk groter geworden!



De ADSL opent een stuk van de wereld voor Edy!

TRIEST VERHAAL

Zo werden Joop en Ria indringend ook met deze situatie geconfronteerd in één van onze gezinnen... Een vader die al jarenlang geen werk heeft, gefrustreerd raakt en die frustraties uitleeft op vrouw en kinderen. De moeder die door al de zorgen en problemen aan het eind van haar Latijn is. Hierdoor is ze niet meer in staat de zorg voor kinderen en huis op zich te nemen. De oudste dochter van dit gezin heeft werk als kapster. Zij werkt soms bijna dag en nacht om voor een inkomen te zorgen. Daarnaast neemt ze de zorg op zich voor haar jongere broertjes en zusjes. Een haast onmogelijke taak... En een oplossing hebben we niet. Het enige wat we kunnen bieden, is eventueel extra financiële ondersteuning. En als u bidt, bidt u mee voor dit gezin?



Elke maand haalt Vasile Piscoi, ons contact het sponsorgeld uit de geldautomaat. Het is de goedkoopste manier om het geld in Roemenië te krijgen (in ons geval).



VERSLAGEN

Alle sponsors die gezinnen steunen hebben inmiddels een verslag van het bezoek van Joop en Ria gekregen. We hopen tijdens de komende reis weer wat meer foto's te kunnen maken en wanneer het aan de orde is, zullen ook van de komende bezoeken weer verslagen worden verspreid.

KOMENDE REIS: 29 JULI

Daarmee komen we meteen op de volgende reis. Bert en Els Stortenbeker hopen hun reis te starten op 29 juli. Zoals altijd zijn de sponsors in de gelegenheid iets voor hun gezin mee te geven. Ook nu stellen we met nadruk dat u dit absoluut niet verplicht bent. Wilt u wel iets meegeven, maak het pakje dan alstublieft niet te groot. Alleen op die manier maken we het voor iedereen mogelijk wat mee te geven. Per slot van rekening gaan we met een gewone personenauto waarin ook de eigen spullen mee moeten. Wilt u iets meegeven, maar u weet niet wat, bel dan met Bert en Els. Telefoon: 0180-399385. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook (sponsoring@ro-manna.nl). Het pakketje moet uiterlijk donderdag 26 juli afgeleverd zijn bij de familie Stortenbeker.

AD 2007

Het bestuur van stichting Manna stelt zichzelf regelmatig de vraag. Waar staan we? Zijn we nog steeds op koers? Helpen we nog steeds de juiste mensen op de juiste manier en op de juiste plaats? Moeten we doorgaan op de jaren geleden ingeslagen weg? Of moeten we nieuwe wegen zoeken? Roemenië is immers in beweging. Zeker sinds de aansluiting bij de EU een feit is. We willen daarom biddend onderzoeken of we door kunnen gaan op de huidige koers.

BIJ EUROPA

Sinds 1 januari 2007 hoort Roemenië bij de Europese Unie. Dat betekent niet dat Roemenië in één klap taal veranderd is. Het betekent

wel, dat er in Roemenië de komende jaren heel veel zal gaan veranderen. Zo zal Europese wet- en regelgeving op gebied van arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu steeds meer vorm gaan krijgen. Het heeft nu al zijn invloed op lonen, uitkeringen en prijzen. We willen vaste lasten die mensen hebben in relatie met het inkomen, salaris en/of uitkering weer eens een beetje tegen het licht houden. Verder werken er ook kinderen van onze gezinnen in West Europa of zijn niet meer thuiswonend. Het is in Roemenië gebruikelijk dat kinderen meehelpen het gezin waar zij uit komen instandhouden. Ook dit soort dingen willen we meewegen in de heroverweging of we al of niet kunnen doorgaan met het ondersteunen van een gezin. Want stichting Manna wil juist daar helpen waar het écht nodig is.

SUCCES: BIJLESSEN

Ook dit jaar hebben de bijlessen weer succes gehad. De meeste kinderen die bijlessen ontvingen, hebben daardoor goede resultaten kunnen behalen. Voor de één betekende dit, dat hij of zij voor een beurs in aanmerking kwam, voor de ander, dat de basisopleiding afgemaakt kon worden. Geweldig! Alle gevers hartelijk dank!



Bijlessen. Het gaat een beetje anders dan in Nederland, maar het werkt wel!

DANK

We mogen veel voor onze gezinnen betekenen. Dat kan dankzij uw ondersteuning. We springen bij voor extra medicijnen, bijlessen, de aanschaf van wasmachines of koelkasten en talloze andere zaken. Ook de reizen kunnen telkens weer worden betaald. Uw gebed blijft nodig want stichting Manna is

geen zaak van het bestuur. Stichting Manna is een zaak van u en last but not least van onze 'Opdrachtgever' die ons opdraagt oog te hebben voor de wees, de weduwe en de arme!

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. **Als vrijwilliger?** Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te *sponsoren*? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €23,00, minimaal €11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning van voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Medicijnpot (voor onverwachte, niet gedekte ziektekosten)
- Zomerreis
- De schuld van de familie Closca (zie Nieuwsbrief 37)
- Goed om te gaan met de veranderingen in Roemenië

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel
☎ 0180 - 399385

✉ sponsoring@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Postbank: 29 26 63
t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker