

# Roemenië Manna Nieuwsbrief



## OP EEN HOUTJE BIJTEN

### BTW

Er moeten zoveel bomen gekapt worden om aan de vraag naar eetstokjes te voldoen, dat de regering van China besloten heeft belasting te heffen op deze houten stokjes. Zo wordt op een houtje bijten een dure zaak voor de Chinezen. In Roemenië moeten veel mensen noodgedwongen "op een houtje bijten". Maar gelukkig is dat daar nog belastingvrij.

## HARTVERWARMEND

Niet gratis was het hout dat afgelopen winter nodig was om de huizen van onze sponsorgezinnen te kunnen verwarmen. Hartverwarmende was het, dat velen van u een extra gift overmaakten om voor deze gezinnen hout te kunnen kopen. Heel hartelijk dank daarvoor!



Het hout is net geleverd – naar binnen rijden maar!

## AFGELOPEN WINTER

De afgelopen winter is voor onze gezinnen weer een moeilijke tijd geweest. De winter brengt nu eenmaal extra kosten en ongemak met zich mee. Gelukkig ontvangt stichting Manna regelmatig extra giften. Soms algemene giften, soms voor een speciaal doel of voor een "ei-

gen" gezin. Daarmee kunnen vaak de ergste noden gelenigd worden. Extra hout bijvoorbeeld, of medicijnen, waardoor de situatie wat dragelijker wordt. Om u een beetje beeld te geven van wat er zoal speelde, willen we op papier bij een aantal gezinnen langsgaan.

## BRAND!

In de kerstnacht brandde bij één van de gezinnen de schuur gedeeltelijk af. De brand ontstond toen de moeder met de oudste kinderen naar de kerstnachtdienst was. De vader was thuis met de (vele) kleine kinderen. De koe die in de schuur stond, heeft de brand niet overleefd. U kunt zich de paniek en de angst van dit gezin voorstellen! Inmiddels is er door de kerk wat geld geschonken en zijn er bakstenen gekocht om de schuur te herbouwen. Onduidelijk is nog of er genoeg stenen zijn, of er voor de bouw van een nieuwe schuur een (dure) vergunning moet worden aangevraagd, wie deze klus gaat klaren enz. We houden u op de hoogte.



De moeder staat bij de afgebrande schuur uit te leggen wat er is gebeurd.

## MEDICIJNPOT WERKT

En ander gezin kwam financieel in grote problemen, doordat de moeder een operatie moest ondergaan die niet volledig werd vergoed. De oudste jongen in dit gezin heeft astma. Ook zijn medicijnen moeten voor een groot deel zelf worden betaald. De span-

ning die dit soort problemen met zich meebrengt, bevordert de genezing bepaald niet. Dankzij uw giften voor de medicijnpot kon er in dit gezin, evenals in andere gezinnen, geholpen worden.

## ZIEKE VADERS

In twee gezinnen gaat het heel slecht met de geestelijke gezondheid van de vader. Dit legt een enorme druk op vooral de moeders. Maar ook de kinderen hebben hieronder te lijden. Het wordt eentonig, maar ook hier worden de zo nodige medicijnen maar mondjesmaat vergoed. Veel onrust, zorg en spanning dus in deze gezinnen. De vaders eisen al de aandacht van hun vrouw op door hun onvoorspelbare gedrag. Vaak kunnen ze niet alleen gelaten worden. De moeder in één van deze gezinnen is al in geen maanden meer naar de kerk geweest. Het gebeurt meer dan eens in dit soort situaties dat de oudste, of één na oudste dochter een groot deel van de gezinstaken op zich neemt. Zo ook hier. Ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en doen het met overtuiging en liefde. Maar van "werken aan je eigen toekomst" is voor hen absoluut geen sprake.

## GEWONE ? PROBLEMEN

En dan zijn er nog de "gewone" dagelijkse problemen. Hoe kom je bijvoorbeeld elke dag aan 10 broden voor je grote gezin. Wat doe je als de eens gekregen oude computer kapot gaat, terwijl die door de opgroeiende kinderen volop voor school wordt gebruikt? Hoe kom je aan bedden als de kinderen groter worden. En hoe voorkom je dat er telkens opnieuw huurschuld ontstaat. Dit (en heel veel andere zaken) houden de ouders van onze gezinnen dagelijks be-



zig. Soms kan Manna (dus u) bijspringen, soms wordt er op een andere, vaak heel inventieve, manier een oplossing gevonden. Voor de goede orde: het is voor Manna niet mogelijk om oude computers uit Nederland mee te nemen!

#### BEDIENING

**N**iet alleen de ouders hebben er een dagtaak aan om alle problemen het hoofd te bieden. Ook Vasile en Sofia Piscoi worden bijna dagelijks met de problemen van 'onze' gezinnen geconfronteerd. Het is voor hen al lang geen kwestie meer van eens per maand het geld rondbrengen en daarmee klaar. Regelmatig worden ze gebeld om advies, voor hulp of om alleen maar even een luisterend oor te bieden. Het is een mooie, maar zeker geen makkelijke taak! Vasile en Sofia hebben hiervoor veel wijsheid nodig, maar ook veel energie. Gebed voor de familie Piscoi blijft, naast gebed voor de gezinnen, dus hard nodig.



Vasile Piscoi (midden) op bezoek bij één van onze gezinnen. Altijd een feestje waarvoor grote belangstelling is!

#### OOK GOED NIEUWS

**G**oed nieuws is er ook! De moeder van een groot gezin (15 kinderen) moest worden geopereerd, een operatie die door hen zelf betaald moest worden. Toen de vader met een paar kinderen bij zijn vrouw op bezoek kwam, gingen de kinderen al zingend over Jezus, bij de patiënten langs. Dit maakte grote indruk bij de behandelende arts. Zo groot, dat hij geen geld wilde hebben voor de operatie. Wél had hij veel interesse in de studiebijbel die deze mevrouw bij zich had. Telkens weer kwam de arts langs om erin te lezen. Uiteindelijk heeft deze mevrouw haar

studiebijbel aan hem gegeven. Maakt u geen zorgen, ze krijgt van ons een nieuwe!

#### SAMEN WERKEN

**O**pnieuw heeft stichting Manna een geweldige gift mogen ontvangen van hetzelfde kerkgenootschap als vorig jaar. Het is de bedoeling om het geld te besteden aan enkele bijbelstudieboeken. Het grootste deel mag echter worden besteed aan specifieke doelen in 'onze' gezinnen. Stichting Manna wil verantwoord omgaan met elke gift die zij krijgt, klein of groot. We zoeken samen met de familie Piscoi naar een juiste besteding van het geld: wat is waar het hardste nodig.

#### REIZEN IN 2006

**W**e hopen ook dit jaar weer twee reizen te maken. Het is belangrijk dat we goed persoonlijk contact hebben met zowel de familie Piscoi als met de gezinnen. Joop en Ria van den Dool zullen D.V. in de tweede week van mei naar Roemenië gaan. Met vragen over wat u eventueel mee zou kunnen/willen geven, kunt u bij hen terecht. Het telefoonnummer is: 0180-632463.

Normaal valt de tweede reis in het najaar. Dat zit er dit jaar door omstandigheden echter niet in. Deze reis staat nu gepland voor augustus. We houden u op de hoogte.

#### PAASPAKKETTEN

**H**et is weer bijna Pasen. Het feest van de opstanding van Jezus Christus, het feest van het nieuwe leven in Hem. Graag zouden we onze gezinnen weer verrassen met een Paaspakket. De inhoud zal weer bestaan uit praktische zaken, zoals waspoeder, bloem, slaolie enzovoort. Maar iets lekkers wordt ook niet vergeten.

#### LEVEN EN OVERLEVEN

**B**ij elke nieuwsbrief beseften we hoeveel we, dankzij u, kunnen doen in Roemenië. Een land waar voor velen het dagelijkse bestaan vaak meer te maken heeft met

overleven dan met leven. Namens alle gezinnen danken we u voor uw bereidheid om, in welke vorm dan ook, te geven. Bovenal danken we God dat we telkens weer in staat zijn dit werk te kunnen en mogen doen.

#### HOE STEUNT U MANNA?

**A**ls u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. **Als vrijwilliger?** Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te *sponsoren*? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €23,00, minimaal €11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

#### AANDACHTSPUNTEN

- Medicijnpot
- Paaspakketten (nodig is plm. 330 euro)
- Bijlessen voor kinderen uit onze gezinnen die dat nodig hebben

We wensen u goede paasdagen toe!

#### Colofon

#### Uitgave:

Stichting Roemenië Manna  
Klaproosveld 3  
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel  
☎ 0180 - 399385

✉ [info@ro-manna.nl](mailto:info@ro-manna.nl)

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Postbank: 29 26 63  
t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel  
KvK Rotterdam 41133131

tekst & lay-out  
Bert en Els Stortenbeker