

Roemenië Manna Nieuwsbrief



ALLES WENT?

Routine

Voor de 16^e keer gingen we naar Roemenië. We bezochten bijna alle 'Manna' gezinnen. We maakten foto's en registreerden weer veel bekende dingen. Nieuwe noden werden ons gewaar. Andere noden konden we helpen oplossen. Waar we tijdens onze eerste reis nog ondersteboven van waren, daar lijken we nu aan gewend. Dat gebeurt als je aan de goede kant van de scheiding tussen rijk en arm staat. Sta je aan de andere kant, dan went het nooit. Ik hoop dat we de mensen die we helpen aan één ding wel kunnen laten wennen: dat Manna hen samen met U niet wil vergeten en wil helpen daar waar we kunnen.

GAVEN, GROETEN & GEBED

Begin mei is er dus weer een reis gemaakt naar Roemenië. Dit keer door Bert en Els Stortenbeker. We gingen op pad met veel goede gaven, groeten en gebeden. Het is altijd weer een hele klus om alle gezinnen te bezoeken. En dan niet alleen even langsgaan, maar ook echt tijd te nemen om te kijken, te luisteren en sfeer te proeven. Bij sommige gezinnen, vooral die gezinnen die al jaren worden gesponsord, was het een hartelijk en blij weerzien.

MEER DAN 8 JAAR

De familie Trastaru bijvoorbeeld. Ze wonen net buiten Timisoara in een klein boerderijtje. We kennen ze al meer dan acht jaar. Gezien het mooie weer hebben we buiten met dkaar staan praten. Dat gaf de kinderen de gelegenheid om vol trots

hun dieren te laten zien: konijnen, een hond en twee lammetjes. Hoewel de moeder in dit gezin regelmatig ziek is, hangt er toch een opgewekte sfeer. Een heel verschil met de eerste bezoeken daar. De jaren trouwe sponsoring werpen in dit gezin (en ook in andere gezinnen) duidelijk hun vruchten af. Er is weer hoop. Er zijn mensen die zich aan jou gelegen laten liggen. Dankbaarheid overheerst in deze gezinnen, aan de sponsor maar vooral aan God.

WEZEN

Heel triest was ons bezoek aan de familie Moza. Vorig jaar september is daar de moeder overleden. Ze liet drie kinderen achter. De oudste jongen, nog geen 19 jaar oud, is inmiddels naar Spanje vertrokken. Maar Ramona van 16 en Daniel van 15 zijn nog thuis. Hun oma zorgt nu voor hen. Naast het verdriet is er ook nog de grote, nooit aflatende zorg voor het levensonderhoud. De kinderen krijgen elk een uitkering van ongeveer 30 Euro en de oma heeft een pensioentje van niet veel meer. Bij elkaar nog niet eens voldoende om de huur te betalen. Samen met Vasile Piscoi, onze contactpersoon, zoeken we nog naar een constructieve oplossing voor deze wezen(!).



Oma met twee kleinkinderen.
Hier is werk aan de winkel!

KAMERBOUW

Bij de familie Sandu, waar ze 8 kinderen hebben, moet een kamer op het tweekamerhuis worden gebouwd. Ze krijgen dan een jongens- en een meisjeslaapkamer. Daarvoor moet eerst de fundering worden versterkt. Zand, cement en stenen voor die kamer liggen grotendeels al te wachten. Familie en kennissen zullen helpen bij dit enorme karwei. Ook bij dit gezin is extra financiële hulp nodig. Gelukkig komen er bij stichting Manna regelmatig giften binnen. Daardoor kunnen we bijspringen, maar er is nog geld nodig. Een vergelijkbare situatie hebben we bij de familie Closca...



Bij de familie Sandu is het klein, héél klein, te klein!

NIEUWE GEZINNEN

We hebben deze reis ook twee nieuwe sponsorgezinnen kunnen bezoeken. De familie Dita, vader, moeder, opa en 6 schoolgaande kinderen, wonen in een flat in Timisoara. De vader heeft werk maar heeft ook gezondheidsproblemen. Ook de moeder tobt erg met haar gezondheid. Er zijn dus veel extra kosten waarop zij vast gaan lopen.

WERK, MAAR TOCH...

Het tweede gezin bleek te bestaan uit een weduwe met 3 kinderen. Ze wonen op een éenkamerflatje. Douchen moet in de ge-



meenschappelijke doucheruimte. Omdat er te weinig slaapruimte is voor iedereen, slaapt de oudste zoon (17 jaar) bij zijn oom die aan de andere kant van de gang in zo'n zelfde flatje woont. De vrouw heeft werk in een schoenfabriek. Ze maakt lange dagen maar verdient dan toch nog te weinig om zowel de huur als de kosten voor het levensonderhoud te kunnen dragen. Ze ziet de hulp die ze vanaf nu gaat krijgen als een gebedsverhooring en ze is heel dankbaar. Ook wij zijn dankbaar dat er steeds weer mensen zijn die willen sponsoren. Het geeft mensen in nood weer hoop. Telkens weer horen we mensen getuigen dat God naar hen omziet, wat geweldig als God u en ons daar voor kan en wil gebruiken.

LEUK PROJECT

In onze vorige nieuwsbrief schreven we u over het bijbelproject. Van een kerkgenootschap ontvingen we in december een geweldige gift van 5000 Euro. Ze vroegen ons deze gift primair te besteden aan bijbels, kinder- en studiebijbels en een boek van Derek Prince: Man en Vader. Vasile Piscoi heeft eerst geïnventariseerd om te zien hoeveel bijbels er per gezin gewenst waren. Veel dus! Inmiddels hebben alle gezinnen hun bijbels gekregen. Opnieuw hebben Vasile en Sofia Piscoi een geweldige klus geklaard!



Jong geleerd... 'Man en Vader' werd bestudeerd!

'RESTANT'

Het geld dat overbleef, mocht evenredig over de gezinnen verdeeld worden en kon worden besteed aan kleding, schoenen of een ander noodzakelijk project. Een paar voorbeelden van waar dit geld aan werd besteed: een oogprothese voor een jongen van 12 jaar, achterstallig schoolgeld, vervanging van een

lekkende cv radiator, vervanging van een te klein geworden bed, bezoek aan de tandarts, schoenen, kleding, vervangen van loden waterleidingpijpen en kleding voor een bruiloft van één van de kinderen.



De 'doos' van de sponsor op schoot; de oogprothese van Alexandru moet vervangen worden

MEDICIJNPOT

In een aantal gezinnen geven we al enige tijd een vergoeding uit de medicijnpot voor medicijnen die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door de verzekering. Ook kan er uit deze pot tandartshulp worden betaald. Volwassenen kunnen zich namelijk niet verzekeren tegen deze kosten. Maar juist op oudere leeftijd ontstaan door de slechte voeding en gebrek aan kalk vaak problemen met het gebit. De tandarts in Roemenië kost minder dan bij ons, maar te veel voor onze gezinnen. Langs deze weg willen we u namens de gezinnen die we hebben kunnen helpen, hartelijk danken.

VERANTWOORDING

Na zo'n reis zijn we altijd weer dankbaar als we thuis zijn. Dankbaar voor alles wat we hier hebben en wat we vaak als normaal ervaren. Ook hier in Nederland moet de broekriem wat meer worden aangehaald, voor sommigen zelfs héél wat meer. Toch is de situatie hier absoluut niet te vergelijken met wat we in Roemenië zien. We zijn dan ook blij dat we als stichting telkens weer voldoende middelen hebben om met dit werk door te gaan. Dank voor het vertrouwen dat u stelde en stelt in Stichting Roemenië Manna. We zullen ons best blijven doen om met al uw goede gaven en gebeden op de juiste manier om te gaan, zodat we aan u en aan God ten alle tijde

verantwoording af kunnen leggen van wat we doen.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. *Als vrijwilliger?*: Meld u aan! Of misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €23,00, minimaal €11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Kamerbouw voor de familie Sandu
- Kamerbouw bij de familie Closca (10 kinderen, twee kamers!)
- Hulp voor de twee achtergebleven kinderen van de familie Moza
- Bijlessen voor de kinderen
- Medicijnpot
- Gebed

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna

Klaproosveld 3

2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel

☎ 0180 - 399385

✉ info@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Postbank: 29 26 63

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel

KvK Rotterdam 41133131

tekst & lay-out