

Roemenië Manna Nieuwsbrief



HULP ONTVANGEN

Dank!

Stichting Roemenië Manna is een 'doorgeefluik'. Van de giften die binnenkomen gaat 100% naar de gezinnen die we helpen. De stichtingskosten bestaan slechts uit de reiskosten die we maken en een klein bedrag aan administratieve zaken. Afgelopen jaar moesten we echter zelf om hulp vragen. Het was een zegen te ervaren dat EO-Metterdaad samen met u de stichting te hulp kwam: de auto die zo hard nodig was in Roemenië, kon worden gekocht! Deze hulpverlening heeft ons enthousiasme versterkt voor het werk wat we samen met u iedere maand in de gezinnen mogen doen. We geven hen maandelijks ook zo'n hulpverlening. En we hopen dat we ook komend jaar maandelijks deze ervaring weer kunnen geven aan 'onze' gezinnen.



De auto die met hulp van EO-Metterdaad kon worden aangeschaft en waardoor het werk door kan gaan!

MANNA IN 2004

Voor u ligt de derde en laatste nieuwsbrief van het jaar 2004. We kijken terug op een bewogen jaar, een jaar van uitersten. Dankzij uw giften en de financiële steun van de Evangelische Omroep konden we begin dit jaar een auto kopen in Roemenië. Dat was hard nodig omdat de auto

van de familie Piscoi op instorten stond. Met deze auto kan het werk doorgaan. En dat werk is de laatste jaren steeds veelzijdiger geworden. Niet alleen wordt maandelijks het sponsorgeld rondgebracht. Er worden ook kinderen gehaald en gebracht voor bijlessen, er worden met Pasen en Kerst pakketten rondgebracht en er is bijna altijd extra werk te doen voor een van de gezinnen. We zijn er blij mee.

NIET EERDER GEBEURD

We maakten dit nog niet eerder mee: twee mensen uit 'onze' sponsorgezinnen zijn dit jaar overleden. In juni overleed Dorin Grosariu op 49 jarige leeftijd. Hij was al lang erg ziek, had problemen met zijn nieren en zijn hart. In september schrokken we van het bericht dat heel onverwacht mevrouw Maria Moza (41 jaar) was overleden. Ze was in de week daarvoor in het ziekenhuis opgenomen. Kort nadat ze was geopereerd, overleed zij. Ze liet drie kinderen achter van 18, 16 en 15 jaar. Ze was lang geleden al door haar man in de steek gelaten. Op zulke momenten realiseer je je hoe betrokken we zijn geraakt bij 'onze' gezinnen. Onze zorg zal blijven uitgaan naar de kinderen Moza, die momenteel opgevangen worden door een oma.



Maria Moza (midden) met twee van haar kinderen. Ze overleed op 18 september 2004

GERICHTE HULP

Verdrietige dingen, maar er gebeurde ook veel goeds dit jaar. We hebben voor vier gezinnen een wasmachine mogen kopen en een drietal gezinnen hebben we extra ondersteuning kunnen geven voor medicijnen. Bij de familie Gabor is stromend water aangelegd. Zij hebben een zoon van 15 jaar die lijdt aan de gevdegen van een te laat behandelde hemofilie. De jongen kon alleen zittend op een zeil op de grond gewassen worden. We hebben hen dankzij een speciale gift kunnen helpen om stromend water en een bad aan te leggen. Een hele vooruitgang voor dit gezin!

NIEUWE GEZINNEN

Twee nieuwe gezinnen gingen we sponsoren: de familie Bujoreanu en de familie Legian. Bij het eerste gezin zijn de zeer slechte raamposten vervangen. De familie Legian, een alleenstaande moeder met zes kinderen, hebben we kunnen voorzien van een kachel. Ook is er het nodige reparatiewerk verricht aan het elektrisch in het huisje waar nog maar één lamp het deed.

TWEE REIZEN

Er zijn dit jaar weer twee reizen gemaakt. De eerste reis konden we de auto regelen. De laatste reis, in september, gingen Joop en Ria van den Dool naar Roemenië. Zij hebben de meeste gezinnen kunnen bezoeken. En zoals op elke reis ervaar je aan den lijve de vreugde als het een gezin (naar omstandigheden) goed gaat. En die gezinnen zijn er gelukkig. Het is daar dan geen vetpot, maar dankzij de sponsoring komen ze wel boven de ergste ellende uit. Dat is het meest te zien aan de gezichtsuitdrukkingen van de moeders. Er spreekt weer hoop uit en ver-



trouwen in de toekomst. Daar tegenover staat de zorg die je hebt over de gezinnen waar niet zo direct en zo makkelijk een oplossing voor de problemen is. Veel te kleine behuizingen en soms ernstige ziekte van gezinsleden.



Een nieuwe wasmachine voor de familie Codita. De oude was tot op de draad versleten.

10 PERSONEN – 2 KAMERS

Zo bezochten Joop en Ria ook de familie Sandu. Zij wonen met 8 kinderen in een klein tweekamerhuisje. Verhuizen is niet mogelijk, daarom hebben ze plannen gemaakt om twee kamers boven op hun huis te bouwen. Stichting Manna heeft €300 bij kunnen dragen om materiaal aan te schaffen zoals zand, cement en stenen. Daarmee kon het fundament vast worden versterkt. Met de hulp van vrienden hopen zij nog voor de winter in ieder geval één kamer te hebben gebouwd. Als het mogelijk is, willen nog meer hulp geven. Want met 10 personen in twee kamers leven...



De familie Sandu 2 jaar geleden. Er is inmiddels nog een kind bij gekomen.

KERSTPAKKETTEN 2004

Natuurlijk geven we ook dit jaar aan alle gezinnen een kerstpakket. In zo'n pakket zit van alles: leuke dingen voor de kinderen, maar ook waspoeder en andere dingen die in de gezinnen - ook met Kerst - uitstekend van pas

komen. Ons contact in Roemenië, de Familie Piscoi, stelt de pakketten samen en koopt de spullen in Roemenië. Helpt u weer mee dit jaar?



Vasile en Sofia Piscoi – altijd in de weer in Roemenië voor het werk van Stichting Roemenië Manna

ELKE MAAND

Zo is elk gezin, elk gezinslid een verhaal apart. We hebben het al eens eerder gezegd: wat zouden we u als gever en/of bidder graag eens meenemen. Om met eigen ogen te zien wat wij zien. En om u de kans te geven zelf de zegen en de blijdschap te ervaren die onlosmakelijk met geven en ontvangen van hulp verbonden is. Dat is praktisch een beetje moeilijk. Wel kunnen we u proberen te vertellen wat we meemaken en de berichten doorgeven die we krijgen van de Familie Piscoi. Zij zien maandelijks bij het rondbrengen van de sponsoring de reacties van 'onze' gezinnen. Reacties die spreken van hoop, bemoediging en zorg om de ander. Die dank willen we langs deze weg overbrengen. Telkens opnieuw wordt ons verzekerd dat er voor u, die op welke manier dan ook geeft, gebeden wordt.



Zo maar een foto na het kopen van schoenen voor een heel gezin.

2005...!

Wij hopen dat u ons ook het komende jaar weer wilt en kunt steunen. Roemenië heeft nog een lange mooie weg te gaan

voor de economie zal gaan verbeteren. Het grootste deel van 'onze' gezinnen zal de komende jaren nog hulp nodig hebben.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €23,00, minimaal €11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Bijlessen voor de kinderen
- Medicijnpot: daaruit betalen we medicijnen die vaak niet vergoed kunnen worden in Roemenië
- Kerstpakketten
- Verbouwing bij de familie Sandu
- Diverse gezinsprojecten
- Gebed voor al de gezinnen

Het is nog aan de vroege kant, maar graag willen we u goede feestdagen toewensen en dat Gods zegen op u mag rusten!

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3

2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel

☎ 0180 – 399385

✉ info@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Postbank: 29 26 63

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131

tekst & lay-out

Bert en Els Stortenbeker