

Roemenië Manna Nieuwsbrief



BETALEN OF ONTVANGEN?

Belasting

Allemaal hebben we het gehoord: Als we een kerstpakket van onze werkgever krijgen, moeten we dit jaar daarover belasting betalen. Zoals elk jaar met Kerst wil Stichting Manna weer iets extra's doen voor alle sponsorgezinnen. En dat geeft een leuke tegenstelling: als u ons helpt om de pakketten te kopen, krijgt u van de belasting zelfs geld terug! Want die regel bestaat gelukkig nog wel!

WWW.RO-MANNA.NL

We schreven het al eerder aan onze "email" ontvangers van de Nieuwsbrief: ook Stichting Manna heeft een Internetsite geopend. Op deze site vindt u een bewerking van de computer presentatie over het werk van St. Roemenië Manna die we in april in Evangelische Gemeente "De Terp" hebben getoond. Het is geen spectaculaire site maar een verantwoording van wat we met het toevertrouwde geld mogen doen in Roemenië. Het adres: www.ro-manna.nl.



Snoep? Wel nee, bananen!

SEPTEMBER 2003

Begin september zijn Joop en Ria van de Dool naar Roemenië geweest. Ze hebben weer een bezoekje gebracht aan "onze" gezinnen. Leuke, minder leuke en verdrietige zaken wisselden elkaar af.

VERTROKKEN

Een positieve ervaring was de familie Oros. De moeder van dit gezin met zeven kinderen heeft na de dood van haar man zeven jaar lang geprobeerd het hoofd boven water te houden. Dat lukte net, mede dankzij de trouwe sponsoring. Zo'n twee jaar geleden ging ze naar Spanje in de hoop daar een beter bestaan voor haar en haar kinderen op te kunnen bouwen. De kinderen bleven achter bij opa en oma. Eind augustus jl. was ze in staat om haar kinderen naar Spanje te laten overkomen. Ze had voldoende inkomsten en woonruimte. De sponsoring heeft geholpen om de sprong te wagen!

SCHOENMAAT 48

Bij de familie Poaty is het verhaal heel anders. Ook zij is weduwe en ook zij heeft zeven kinderen. Het is heel moeilijk voor haar om elke maand rond te komen, maar we hebben haar nog nooit horen klagen. Ook haar oudste zoon klaagt niet, terwijl die er toch wel reden voor bleek te hebben! Hij loopt ramelijk al heel lang met te kleine schoenen. Met als gevolg dat hij altijd pijn in zijn voeten heeft. Schoenen in zijn maat blijken in Roemenië niet gekocht te kunnen worden, hij heeft maat 48! Inmiddels hebben we dankzij een actie van hun sponsor, een paar schoenen maat 48 meegegeven aan iemand die toch naar Timisoara moest.

BANANEN

Het sponsorgeld van september kwam net op tijd bij de familie Closca. Ze konden er de kosten van de bevalling in het ziekenhuis mee betalen. Bij de familie Bere is er veel zorg om de kinderen. Een aantal kinderen heeft al eens in het ziekenhuis gelegen vanwege problemen met hun longen. Volgens de dokter kan goede voeding veel problemen voorkomen. Maar goede voeding is erg duur. Joop en Ria zijn met één van de kinderen naar een winkeltje geweest om het kind wat snoep uit te laten zoeken. Hij koos voor een tros bananen!

SARFAT

De medicijnpot is soms net het kruikje van Sarfat. Door uw regelmatige giften raakt het niet leeg. Daardoor zijn we telkens weer in staat om diverse gezinnen te voorzien van de nodige medicijnen. Geweldig!

BIJ DE LES

Hoewel elke reis naar Roemenië weer een hele onderneming is, een aantal vrije dagen vraagt en ook nog geld kost, ervaren we toch telkens weer dat het goed is om het te blijven doen. De contacten met de familie Pisco zijn voor ons heel waardevol. Samen met hen praten we de voorkomende problemen door en overleggen we over eventuele oplossingen. Hun adviezen zijn ons heel veel waard, te meer omdat zij zelf Roemenen zijn en de situatie veel beter kunnen inschatten en overzien. En daarnaast is het ook heel goed om twee keer per jaar zelf de gezinnen te bezoeken, de sfeer te proeven. Te horen over de frustraties en de zorg, maar ook de blijdschap en dankbaarheid te zien over de hulp die ze krijgen. Het houdt je bij de les!



WRAK

In deze nieuwsbrief willen we ook een andere zorg met u delen. Een zorg die ons als stichting al een poosje bezig houdt. Zoals u wellicht weet wordt het sponsorgeld elke maand bij de gezinnen gebracht. Bij die bezoeken wordt met de sponsorgezinnen gesproken en eventuele problemen komen daardoor al snel boven water. Verder worden de Paas- en Kerstpakketten in Roemenië ingekocht en bezorgd. En de kinderen die bijlessen volgen worden opgehaald en weer thuisgebracht. Maar de auto waarmee dat alles gedaan wordt, staat, op zijn Hollands gezegd, op instorten.

ZONDER KAN NIET

We hebben daarom als Stichting Manna besloten om een actie te gaan starten om dit vervoer veilig te gaan stellen. Want zonder dit vervoermiddel kan het werk van Stichting Manna niet worden voortgezet.

EO METTERDAAD

Dit besluit was nog maar net genomen toen we op de internetsite van de Evangelische Omroep iets geweldigs lasen. Bij EO Metterdaad blijkt januari uitgeroepen te zijn tot Roemenië maand. In dat kader mogen christelijke organisaties die "iets" doen in Roemenië bij EO Metterdaad een verzoek indienen voor een gift voor een speciaal project. Eén van de voorwaarden is dat je de helft van het benodigde bedrag zelf in kas hebt. Als EO Metterdaad je selecteert, wordt dit bedrag verdubbeld! En dit lijkt ons een kans die we niet mogen laten liggen!

€ 2000!

Op dit moment hebben we € 3000 bij elkaar gekregen voor dit doel. We hebben voor een verantwoorde aanschaf, die we dan in Roemenië doen, ongeveer € 10.000 nodig. Eerste doel is nu om het saldo zo snel mogelijk met € 2000 te verhogen naar € 5000. Als EO Metterdaad ons te hulp komt dan zouden we meteen rond zijn! Pijldatum

voor EO Metterdaad is ongeveer 7 december. We hopen dat iedereen die zich daartoe beroepen voelt wil helpen die € 5000 grens te halen. Want daardoor maken we kans op verdubbeling van het bedrag. In dat geval is voortgang van de hulp meteen gewaarborgd. En anders? Dan sparen we gewoon nog even door!

KERST 2003

Over Kerstpakketten is al gesproken. We gaan al weer hard naar de decembermaand toe. Stichting Manna hoopt dat het voor u allen een fijne tijd zal zijn. Een tijd van blijdschap omdat Jezus gekomen is als het Licht van de wereld. En blijdschap en licht kun je vermenigvuldigen door er van uit te delen. We hopen dat we ook dit jaar dankzij uw medewerking weer alle gezinnen een Kerstpakket kunnen geven.

TERUGBLIK 2003

De laatste Nieuwsbrief van 2003 ligt voor u. Als we terugkijken kunnen we vaststellen dat u veel heeft gedaan voor "onze" gezinnen in Roemenië: elke maand konden we financiële hulp bieden; we konden een paar wasmachines weggeven aan grote gezinnen; we konden Paaspakketten geven; we konden helpen bij de gevolgen van een kleine brand; we hielpen met medicijnen die niet werden vergoed door de verzekering; we konden een kapotte koelkast vervangen waarin speciale medicijnen moesten worden bewaard; we konden bijlessen voor de kinderen die dat nodig hadden bekostigen en nog veel, veel, meer. En "wij", dat bent u! Hartelijk dank voor alles wat u dit afgelopen jaar hebt gedaan in Roemenië bij "onze" gezinnen!

VORIGE NIEUWSBRIEF

■ We kunnen nog sponsors gebruiken: á € 11,50 of € 23,00 per maand. ■ Verder zoeken we een nieuw bestuurslid dat zich wil gaan inwerken in Stichting Manna en het secretariaat wil gaan versterken.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal € 23,00, minimaal € 11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijke vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

AANDACHTSPUNTEN

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

- auto, nodig voor voortgang van het werk
- kerstpakketten
- medicijnpot
- gezinssponsors à € 11,50 of € 23,00 per maand
- gebed voor al de gezinnen
- gebed dat EO Metterdaad de juiste keuzes zal maken!

Het is nog vroeg, maar Stichting Manna wenst u alvast gezegende kerstdagen en een heel goed 2004 toe.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3

2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel

☎ 0180 - 399385

✉ info@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Postbank: 29 26 63

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel

KvK Rotterdam 41133131

tekst & lay-out

Bert en Els Stortenbeker