

Roemenië Manna Nieuwsbrief



GETALLEN

Statistiek

Vorige week las ik ergens een Roemeens gezegde: je hebt goede leugens, je hebt slechte leugens en je hebt statistieken. De opmerking werd gemaakt naar aanleiding van cijfers die door de Roemeense overheid bekend werden gemaakt over het 'ontvdken' van de staatskindertehuizen. 'Brussel' vindt die cijfers erg belangrijk. Ook in Nederland zijn cijfers en statistieken belangrijk. Soms worden over het werk van Stichting Manna ook cijfers gevraagd. We weten ze best wel. Maar er op sturen doen we niet. We willen ons laten leiden. Soms gaan er dan grote dingen naar de één, en voor het oog kleine dingen naar een ander. Centraal staat: hulp aan gezinnen die onder de armoedegrens leven.

DEZE NIEUWSBRIEF

In deze laatste nieuwsbrief voor de vakantietijd willen we u laten weten hoe het 'onze' gezinnen in Roemenië is vergaan sinds de vorige Nieuwsbrief in maart 2003.

EXAMENTIJD

Er werd in veel van onze gezinnen door vooral de oudere kinderen keihard gewerkt voor school. De bijlessen die we konden laten geven, waren kort voor de examentijd van groot belang. We hebben de resultaten nog niet binnen. Maar op Internet lezen we dat in Roemenië 72,88% van de leerlingen is geslaagd. We hopen dat dit percentage gunstig werd beïnvloed door de gesponsorde bijlessen in onze gezinnen!

PRESENTATIE

Half april mochten we in Evangelische Gemeente De Terp een minipresen-

tatie geven over het werk van Stichting Manna. Een 12 minuten durend klankbeeld vloog in een sneltreinvaart voorbij. We mochten veel positieve reacties ontvangen op dit computer klankbeeld. Last but not least werd een collecte gehouden voor de nood in een gezin dat flink in de schuld stond. Enkele weken later werd nog een collecte bestemd voor deze nood. We kunnen kort zijn: de schuld is afbetaald.

STAAR

De schuld in dit gezin werd veroorzaakt door een operatie. Een staar aan beide ogen bij Adèla, 20 jaar, had haar zicht weggenomen. In Nederland krijg je dan kunstlenzen in je ogen. In Roemenië ook. Alleen, de verzekering dekt dat daar niet! Weg opleiding, weg werk! Bij toeval kwam ons iets over deze schuld ter ore: € 1200. Een moverkomelijk bedrag voor dit gezin (inkomen € 150 per maand). U kunt zich de vreugde en dankbaarheid van de ouders voor stellen toen we via de familie Piscoi (ons contact in Roemenië) konden laten weten dat we door de collectes in de Terp de schuld geheel konden afbetalen. Adèla heeft inmiddels haar informaticastudie weer opgepakt. Van het 'collectegeld' bleef zelfs nog iets over! De besteding van dat bedrag liet niet lang op zich wachten.

BIJNA BRAND

We sponsoren al een paar jaar een gezin waarvan de vader in 1995 is omgekomen door een gasexplosie. De moeder bleef achter met 7 kinderen. Het was bijna onmogelijk het hoofd financieel boven water te houden. Vorig jaar liet de moeder de kinderen achter onder toezicht oog van haar schoonouders en ging naar Spanje. Ze hoopte daar meer te kunnen gaan verdienen om zodoende



In één keer weer uit de schuld. Adèla is vierde van rechts, naast Els. De foto maakten we tijdens ons bezoek in februari 2003.



haar gezin beter te kunnen onderhouden. Ze verdient daar echter niet veel. De kinderen, 9 tot 17 jaar, hebben nu én geen vader én geen moeder meer thuis. Een paar weken geleden ontstond er in hun huis bijna brand door een kapotte cv ketel. Gelukkig bleef de schade beperkt: de cv ketel was kapot en er waren de nodige elektriciteitsleidingen weggebrand. De ketel viel nog onder een soort garantie. Maar de elektriciteitsleidingen moesten ook worden hersteld. We waren dankbaar dat we snel konden helpen: het restant van het 'collectegeld'. Eigenlijk wonderlijk hoe dit allemaal gaat!



Opa en oma houden een oogje in het zeil. Ze wonen ernaast.

FIJNE GIFTEN

In onze vorige Nieuwsbrief schreven we over een kapotte koelkast bij de familie Gabor. We kregen vdoende binnen om het gedane voorschot weer aan te vullen. Ook kwamen er voor sommige gezinnen extra giften binnen. En niet te vergeten: de Paaspakketten. Ook die konden dit jaar weer gekocht worden in Roemenië en worden uitgedeeld. Pasen werd daardoor in 'onze' gezinnen weer opgevrolijkt. Wij danken u hartelijk voor al deze giften.

VOLGENDE REIS

De volgende reis naar Roemenië staat al weer gepland. D.V. 30 augustus zullen Joop en Ria van de Dool vertrekken. Ze gaan in de tijd dat de kinderen in Roemenië weer naar school moeten. Meestal komen in die periode nogal wat financiële onoverkomelijkheden boven water. Het is een goed moment om dan in Roemenië te zijn en waar nodig in onze gezinnen bij te kunnen springen. Mocht u trouwens voor uw sponsorgezin iets mee willen geven of heeft u

vragen wat betreft deze reis, neem dan contact op met de familie van de Dool. Telefoon: 0180-632463.



In Roemenië logeren we altijd bij de familie Piscoi. Zij doen heel veel werk voor Manna en niet te vergeten: voor de gezinnen.

VORIGE NIEUWSBRIEF

Het bedrag van de kledingactie in december 2002 is nog niet helemaal binnen. Eigenlijk zouden we alweer met een nieuwe actie willen beginnen. U begrijpt dat dat nu nog niet kan. ■ De medicijnpot werd onder andere aangevuld met een bedrag dat iemand stortte die extra werk had gedaan rondom de meningokokken-ientingen. Symbolischer kan het bijna niet! ■ We kunnen nog steeds vier (of meer) sponsors gebruiken: á € 11,50 of € 23,00 per maand.

STICHTING MANNA ZELF

Dankzij u zijn er al heel wat problemen en zorgen opgelost bij onze gezinnen. Misschien zijn we bij één van u ook aan het goede adres voor een probleem in eigen huis. Onze penningmeester Wim Vink, zou binnenkort zijn functie neer willen leggen. We zijn Wim heel dankbaar voor het vele werk dat hij voor Stichting Manna heeft gedaan. Eén van de andere bestuursleden zal het penningmeesterschap overnemen. Door interne verschuivingen komt het er nu op neer dat we een secretaris nodig hebben. Dat is geen zware functie in onze Stichting. Maar zonder kunnen we niet! Wie wil door deze functie meehelpen om 'onze' gezinnen een hart onder de riem te steken?

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door

een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €23,00, minimaal €11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

AANDACHTSPUNTEN

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

- Bijlessen: we hebben nog het nodige "voorgeschoten"
- De kledingactie: nog ongeveer € 600 is er nodig
- De medicijnpot
- 4 gezinssponsors à € 11,50 of € 23,00 per maand
- Gebed voor al die gezinnen die het moeilijk hebben
- Gebed voor de komende reis.

We danken u weer voor alle steun en wensen u Gods zegen toe.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel

☎ 0180 - 399385

✉ Manna@Worldmail.nl

Postbank: 29 26 63

t.n.v. Manna, Capelle a/d IJssel
KvK Rotterdam 133131