

Roemenië Manna Nieuwsbrief



VOORJAARSREIS

Autobahn

Het was de laatste zaterdag van de voorjaarsvakantie. Op de Autobahn in Duitsland was het extra druk. Veel Nederlanders reden er met skikoffers op het dak van de auto terug naar huis. Kwamen terug van een weekje heerlijke wintersport. Niks mis mee. Wij reden er ook, maar kwamen terug uit Roemenië. Nog vol van de dingen die we weer hadden meegemaakt. Onze gevoelens ten opzichte van de "skikoffers" raakten wat in de war.

DEZE NIEUWSBRIEF

De vorige Manna nieuwsbrief verscheen in december. We kondigden de kledingactie aan en er is veel gebeurd sinds die tijd. In de laatste week van februari is Stichting Manna weer naar Roemenië geweest. Daar mochten we met eigen ogen de resultaten zien van het vele werk dat dankzij u door Stichting Manna verzet kon worden in december. In deze nieuwsbrief een verslag van de februari reis.



We kregen voor de reis veel badschuim en vitaminen mee. Op de foto deelt Els het uit bij een sponsorgezin. Badschuim is voor hen een echte luxe.

KLEDINGACTIE

In onze vorige nieuwsbrief kondigden we een kledingactie aan: voor elk gezinslid één stel nieuwe kleren. Ongeveer € 4000 was er nodig. Die zelfde maand kreeg Stichting Manna € 3000, te besteden voor het eind van het jaar. Daarop besloot Manna de ontbrekende € 1000 uit eigen middelen voorlopig aan te vullen. Voor alle gezinnen kon er daardoor kleding gekocht worden. Het gigantische karwei (we praten over zo'n 200 mensen!) werd op een fantastische wijze door de familie Piscoi geklaard. In een aantal gezinnen werd het geld in hoofdzaak besteed aan ondergoed. Maar er werden ook truien, broeken en soms schoenen van gekocht. Een ander gezin kocht aardappelen voor de hele winter...

FEEST

Opnieuw, net als bij de schoenenactie van vorig jaar, was er vreugde en dankbaarheid. Maar ook het plezier van vooral de kinderen, om nu eens zelf kleren uit te mogen zoeken. Natuurlijk moeten wij als stichting de hartelijke dank van al deze gezinnen overbrengen aan hen die dit alles mogelijk hebben gemaakt. We hebben dus nog een gaatje in het budget. Mocht u nog willen bijdragen aan deze kledingactie, graag!

KOELKAST

Bij ons bezoek aan het gezin Gabor bleek, dat de koelkast kapot was. Een kleine ramp, want de medicijnen van Edy, een jongen die lijdt aan een vorm van hemofilie, moeten in de koelkast bewaard worden. Wat een zegen dat Manna, dankzij de vele giften, altijd wel een reservepotje heeft voor dit soort calamiteiten. Een nieuwe koelkast was dan ook snel gekocht. Grote vreugde en

dankbaarheid. Als je namelijk maar zo'n €150 per maand verdient, ligt een koelkast van €242 ver buiten je bereik.



De deur viel van de koelkast. Met een steuntje bleef hij wel dicht hoor...

MEDICIJNPOT

Ook hiervoor komen er regelmatig giften binnen. Zodoende zijn we in staat daar waar nodig bij te springen. Zo is er een vader met ernstige maagklachten. Het 's nachts werken als taxi-chauffeur wordt daardoor extra zwaar. Met wat geld uit de medicijnpot kunnen er medicijnen gekocht worden die niet worden vergoed maar wel stukken beter helpen. Ook kunnen we mensen die door wat voor omstandigheden maar minimaal verzekerd zijn, helpen met bijvoorbeeld insuline als ze aan suikerziekte lijden.

FRUSTRATIE

We bezochten twee gezinnen waar de nood heel hoog was. De vaders, kunnen door werkloosheid niet goed voor hun gezin zorgen. Dat geeft frustratie, bitterheid, onverschilligheid en boosheid. Wat maakt het allemaal nog uit? De boosheid wordt soms afgereageerd op vrouw en kinderen. Woede-aanvallen vinden plaats waarbij soms rake klappen vallen. Wanhoop bij de rest van het gezin. We maakten in zo'n gezin zo'n uitbarsting mee. Een psychisch doorgedraaide, woedende



vader die zijn vrouw en kinderen de meest gekke verwijten maakt. In het andere gezin lukte het de vrouw haar man zo rustig mogelijk te houden met slaaptabletjes. Buiten de sponsoring is het moeilijk om in deze situaties iets wezenlijks te kunnen doen. We blijven nadenken en bidden voor oplossingen.

WASMACHINES (SLOT)

In december kregen we een fijne gift. "Voor wasmachines" stond er op de overschrijving. Dat terwijl deze actie al was beëindigd! Nog geen twee weken later ontvingen we van de familie Piscoi de "noodkreet": in twee grote gezinnen is de wasmachine kapot, wat kunnen we doen? Het moge duidelijk zijn: er was al in voorzien! Fantastisch en wonderlijk zijn dit soort dingen. Bemoedigend voor onze gezinnen maar ook voor ons!

OP EIGEN KRACHT

Het leek er in het najaar op dat we op korte termijn zouden kunnen gaan stoppen met het sponsoren van een paar gezinnen. Niets veranderlijker dan de situatie in Roemenië. Tot nu toe is er uiteindelijk slechts één (klein) gezin waar we kunnen stoppen. Door de sponsoring kregen ze de kans uit hun uitzichtloze situatie te komen. Ze kunnen nu weer verder op eigen kracht.

SPONSORS GEVRAAGD

Sinds een paar maanden is de sponsoring voor 4 gezinnen nog maar voor 50% gedekt. Dat betekent dat we voor die 4 gezinnen nog sponsors zoeken voor het bedrag van €11,50 per maand. De situatie in die gezinnen is nog dusdanig dat we de sponsoring nog niet durven te verlagen naar de reële inkomsten die we ervoor krijgen. U begrijpt het al: we kunnen best een paar nieuwe sponsors gebruiken.

BIJLESSEN

Nog een paar maanden en veel kinderen moeten weer allerlei examens doen. In onze gezinnen zijn er kinderen die moeite hebben met leren. Voor hen is het

volgen van bijlessen de enige kans om diploma's te halen. Zo heeft de 16-jarige David Codres dankzij de bijlessen toch nog een examen gehaald. Vasile Piscoi, zelf leraar, regelt de bijlessen voor de kinderen. Hij zorgt dat er een onderwijskracht komt die de kinderen de extra lessen geeft. Wiskunde en Engels zijn wel de hoofdvakken. Daar waar nodig worden de kinderen door hem gehaald en gebracht. De kosten worden door Stichting Manna betaald. En wat die kosten betreft: dan moet u denken aan zo'n €3,00 per kind per week. Graag willen we doorgaan met deze activiteit. Helpt u mee?



Voor Magdalene konden we bijlessen Engels regelen.

U ZOU HET MOETEN ZIEN

Naast alle ellende en zorg die we tegenkomen is er ook reden voor dankbaarheid. We zeggen het vaak tegen elkaar: konden we u allemaal maar eens meenemen. De vreugde die wij zien soms, is eigenlijk voor u, voor degenen die geven voor dit werk. We danken bovenal onze Hemelse Vader die ons in staat stelt dit werk te doen. Gods hart gaat uit naar de armen. Als ons hart naar God uitgaat, dan zullen we ieder voor zich weten wat wij moeten doen.

PASEN

Het is alweer voorjaar en Pasen is in aantocht. Pasen wordt in Roemenië veel intenser gevierd dan in Nederland. Daarom geven we met Pasen aan onze gezinnen elk jaar een gezinsspakket. We kopen het in Roemenië. Ook daarmee kunt u de gezinnen (en Roemenië!) weer steunen!

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €23,00, minimaal €11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

AANDACHTSPUNTEN

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

- De kledingactie: nog ongeveer €850 is er nodig
- De medicijnpot
- Het bijlesproject voor de kinderen
- De Paaspakketten
- 4 gezinssponsors à €11,50 per maand
- Gebed voor al die gezinnen die het moeilijk hebben.

We danken u weer voor alle steun en wensen u Gods zegen toe.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel

☎ 0180 - 399385

✉ Manna@Worldmail.nl

Postbank: 29 26 63

t.n.v. Manna, Capelle a/d IJssel
KvK Rotterdam 133131