

Roemenië Manna Nieuwsbrief



GEVEN

December

De maand december is voor veel mensen een drukke maand. Veel werk wordt nog afgemaakt voor de jaarwisseling, veel mensen vieren Sinterklaas, kerstpakketten worden uitgedeeld, de kerstdagen worden gevierd en we vieren de jaarwisseling al of niet met oliebollen en vuurwerk. Druk, druk druk. Toch voor velen een gezellige tijd. Wat we vaak weinig beseffen is dat deze drukte voortvloeit uit onze welvaart. Als je niet zo veel te besteden hebt, is er ook weinig feest te vieren. Dat geldt ook voor "onze" gezinnen. Toch willen we hen een klein beetje een feestgevoel geven deze maand. Manna startte een nieuw project. In deze Nieuwsbrief meer daarover.

REIS SEPTEMBER

In de vorige Nieuwsbrief kondigden we een reis aan. Voorzitter Joop van den Dool heeft samen met één van de oprichters van Manna een bezoek gebracht aan Roemenië. Dat gebeurde in september. Alle gezinnen werden bezocht en de meegegeven pakketten en/of extra giften konden worden afgegeven. Het was een wat merkwaardige reis: de scholen waren net weer begonnen en dat gaf weinig mogelijkheden tot persoonlijk contact. Gelukkig heeft Vasile Piscoi, onze steun en toeverlaat in Roemenië, ons in oktober uitgebreid ingelicht over het wel en wee van de sponsorgezinnen. De sponsors zijn, waar dat nodig was, op de hoogte gebracht.

ARMOEDEGRENS

Bij een aantal sponsorgezinnen zijn er familieleden die in Italië of in Spanje zijn gaan werken. Dat betekent dat in die gezinnen de armoedegrens te boven komen. Voor Manna betekent het dat we bij die gezinnen de sponsoring na de winter gaan stoppen. We kunnen dan weer nieuwe gezinnen gaan helpen die nog wel onder de armoedegrens (moeten) leven. Alle betrokken sponsors krijgen daar natuurlijk persoonlijk bericht over.

HUIS HERSTELD

Wij zijn dankbaar voor de mooie dingen die we steeds kunnen doen dankzij uw hulp. Door de sponsoring van een klein gezin, kon hun huis, dat op instorten stond, worden gerepareerd. Het was altijd een ervaring als je bij deze mensen kwam: dank, dank, dank en nog eens dank, bovenal Gods zegen, zijn de woorden die voortdurend over de lippen komen van de vrouw des huizes. Wonderlijk.



Soms krijgen we voor de reis een extra gift mee voor een sponsorgezin. De nieuwe Euro's werden met grote dankbaarheid bekeken!

KERSTPAKKETTEN

In december doen we voor onze gezinnen altijd iets extra's. We willen graag onze gezinnen bemoedigen met een kerstpakket en we verhogen de sponsorbedragen die maand

één keer met 50%. De kerstpakketten worden in Roemenië besteld en gemaakt. Ze bestaan uit super praktische zaken als voeder, tandpasta e.d. Natuurlijk zit er ook snoep in voor de kinderen en een aardigheidje. We zijn de familie Piscoi dankbaar voor het werk wat ze daarvoor weer gaan verzetten.

NIEUWE ACTIE!

Zoals al in de inleiding werd gemeld heeft het bestuur van Manna het plan opgevat om eind volgend jaar voor alle gezinsleden van onze gezinnen een kledingbedrag ter beschikking te stellen. We doen het weer net als met de schoenen indertijd: we kopen de spullen in Roemenië. Dat betekent dus dat we geen kleding meenemen naar Roemenië, maar met het geld dat we hier gaan verzamelen, daar de kleding kopen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: het is beter voor de Roemeense economie en last but not least: we creëren een mooi moment voor onze gezinnen: het komt niet zo vaak voor dat ze iets nieuws voor zichzelf kunnen kopen!

ONGELOFELIJK!

Het was wonderlijk. De beslissing was nog maar twee weken oud en we hadden er nog niet over gecommuniceerd toen de telefoon ging. "Kunnen jullie nog voor de kerst over jullie gezinnen € 3000,00 verdelen?" was de vraag die gesteld werd. Rap overleg binnen het Manna bestuur en met de familie Piscoi deed ons besluiten om de kledingactie één jaar te vervroegen! Immers: ongeveer de helft van het begrote bedrag was in één keer binnen!



HARD WERKEN

Concreet betekent het dus dat we onze gezinnen voor de Kerst allemaal in de kleding gaan zetten! We zijn dankbaar dat we door deze gift de actie zo snel kunnen gaan realiseren. We hebben vertrouwen dat de andere helft van het geld ook binnen zal komen. De gezinnen zullen we er niet op laten wachten. De familie Piscoi zal het project in Roemenië begeleiden. Daarmee is het project in goede handen.



De foto is nooit mooi genoeg, maar toch... de familie Piscoi. Onze steun en toeverlaat in Roemenië!

ANDERE NOOD

Het kan zijn dat in een enkel geval er in een gezin een andere nood is die nóg groter is. In die gevallen zullen we natuurlijk prioriteit geven om eerst die nood te verhelpen. Mogen we weer op uw medewerking rekenen?



De tas die de sponsor meegaf staat in het midden bij een bezoek aan een sponsorgezin.

TRIEST

Al enkele jaren sponsort Manna een gezin waarin een jongen is die een ernstige vorm van hemofilie heeft. Eén been is al afgezet en hij moet regelmatig voor behandeling naar het ziekenhuis. Ook deze maand moet Edy weer in het ziekenhuis doorbrengen. Het is een grote druk voor dit gezin. Edy kan niet naar school. Daardoor ziet zijn toekomst er

somber uit. We voelen ons bij dit soort dingen vaak machteloos. Je zou van alles willen doen, maar waar begin je? We bidden samen met de ouders dat God hen kracht wil geven en we zoeken naar middelen om te bemoedigen. De maandelijkse sponsoring is in elk geval voor dit gezin heel nodig en het is een bemoediging.



Edy tijdens één van zijn ziekenhuisperiodes

MEDICIJNPOT

We zijn blij met de giften die er binnen kwamen voor de medicijnpot. Bij een paar gezinnen konden we medicijnen tegen suikerziekte betalen die door omstandigheden niet door de ziektekostenverzekering werden vergoed. Gelukkig zijn de meeste medicijnen niet te duur maar voor de gezinnen toch een te grote aanslag op het budget.

BIJLESSEN WEER GESTART

Na de vakantie zijn de bijlessen voor een aantal kinderen uit onze gezinnen weer begonnen. Een flink clubje wordt één maal per week door een onderwijzeres "bijgespijkerd". En dat is erg nuttig. In Roemenië bestaan er voor kinderen die wat minder goed meekunnen weinig hulpmiddelen. De kosten van vervoer en voor de onderwijzeres worden door Manna betaald.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €23,00, minimaal €11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u

sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

AANDACHTSPUNTEN

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

- Het kledingproject: nog ongeveer € 3000 is er nodig
- De inmiddels traditionele kerstpakketten
- Het medicijnpotje
- Het bijlesproject voor de kinderen
- Gebed voor al die gezinnen die het moeilijk hebben.

We danken u weer voor alle steun en wensen u Gods zegen toe op de komende feestdagen en het nieuwe jaar.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel
☎ 0180 – 399385

✉ Manna@Worldmail.nl

Postbank: 29 26 63
t.n.v. Manna, Capelle a/d IJssel
KvK Rotterdam 133131

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker