

Roemenië Manna Nieuwsbrief



GEEN VISUM MEER

Spanje

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat de visumplicht voor Schengenlanden voor Roemenen was vervallen. Een paar duizend Roemenen hebben Roemenië inmiddels verlaten en proberen geld te verdienen in Italië, Portugal of Spanje. Spanje kwam in beeld omdat een Spaanse minister eens in Roemenië had gezegd voor een aantal Roemenen werk te hebben. Ook uit de Manna gezinnen zijn er mensen die in Spanje en Italië aan een onzeker avontuur begonnen zijn. De eerste tekenen zijn niet positief: er wordt te weinig verdiend om ook het thuisfront te onderhouden. Manna vindt het jammer dat we niet in staat zijn geweest "onze" gezinnen voor dit onzekere avontuur te behoeden.

4 DAGEN IN FEBRUARI

De laatste week van februari hebben Bert en Els Stortenbeker bijna alle gezinnen weer bezocht. Alle sponsors hebben inmiddels bericht gehad van zijn/haar gezin. In veel gezinnen was de nood hoog. Aan het eind van de winter zijn alle reserves letterlijk en figuurlijk uitgeput. Veel ziekelijke kinderen, moeders die aan het eind van hun Latijn zijn, aan alles is gebrek.

HERSTEL

Gelukkig is niet in alle gezinnen de situatie zo schrijnend. Je wordt bemoedigd als je ziet dat een gezin zonder moeder, na een aantal heel moeilijke jaren, er

langzaam maar zeker bovenuit komt. De kinderen werken mee op het stukje grond dat ze hebben. De graanopbrengst hebben ze goed kunnen verkopen. De kinderen gaan weer mee naar de kerk. In dat gezin is, mede dankzij de jarenlange sponsoring, een positieve ontwikkeling op gang gekomen.

100 METER VERDER

Slechts 100 meter verder woont een weduwe met zeven kinderen. Een vrouw die al jarenlang door keihard te werken het hoofd net boven water weet te houden. Het bedrijf waar ze werkte ging failliet. Uit wanhoop is ze nu naar Spanje gegaan in de hoop daar werk te vinden. Ze hoopt dat ze later haar kinderen kan laten overkomen. Maar tot op heden heeft ze in Spanje nog geen vaste baan. Ze scharrelt her en der de centjes bij elkaar. Van die centjes moet wel eerst de schuld worden betaald die ze moest maken om in Spanje te kunnen komen.



opa en oma zorgen voor de kinderen...

De ouders van haar overleden man zorgen intussen voor de kinderen. Dat doen ze van het kleine pensioentje dat de opa krijgt, plus de kinderbijslag en de sponsoring. Tijdens ons bezoek bleek dat de gasrekening, door alle extra kosten, niet meer betaald kon worden. De "EHBO" die we konden verlenen was het betalen van de gasrekening. Geweldig dat we dit kunnen doen dankzij uw hulp.

hulp.

ITALIË

In een ander gezin, met dertien kinderen, is de vader naar Italië gegaan. Ook hij heeft nog geen vaste baan. En tot overmaat van ramp kreeg deze man vlak na aankomst in Italië een autoongeluk. Daardoor kon hij de eerste weken helemaal niet werken en heeft hij geld moeten lenen om zijn gezin te kunnen onderhouden.

MIDDEN VEERTIG

We bezoeken nog een gezin: een moeder met vijf kinderen van wie de oudste dochter is getrouwd. De moeder maakt zich ernstig zorgen over de gezondheid van haar dochter. Intussen zit ze zelf op een verschrikkelijke manier te hoesten, terwijl ze op haar eerste kleindochtertje past. Ze ziet er oud en afgetoed uit, terwijl ze midden veertig is. We durven niet te gaan zitten: de stoel die een van ons wordt aangeboden, kraakte bij ons vorige bezoek al zo erg. We willen er niet de oorzaak van zijn dat hij het begeeft.



de moeder met haar kleinkind

TAXI

En dan het gezin van "de taxichauffeur". Hij heeft al jaren ernstige problemen met zijn maag. Hij is afgekeurd en is daardoor zijn



taxivergunning kwijt. Maar de uitkering is zo minimaal, dat hij af en toe toch wat ritjes rijdt ondanks dat zijn taxiritten nu niet meer verzekerd zijn. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als hij een aanrijding krijgt. Zijn vrouw slaagt er niet in om werk te vinden, in ieder geval niet structureel. Voor vrouwen ouder dan veertig, is er überhaupt nauwelijks werk te vinden. Hun oudste zoon, 18 jaar, is illegaal naar Spanje gegaan en hoopt daar werk te vinden om zo zijn ouders te kunnen helpen. Wordt hij in Spanje opgepakt dan wordt hij teruggestuurd naar Roemenië. Dat is niet het ergste, maar vervelender is dat hij dan wel in de gevangenis terecht komt.

BUDGET

Een ander probleem waar we heel vaak tegenaan lopen zijn medicijnkosten. In Roemenië heeft iedereen per jaar een bepaald medicijnbudget. De huisarts kan medicijnen voorschrijven tot dat persoonsbudget op is. Heb je gedurende langere tijd medicijnen nodig, dan is de kans groot dat je budget niet toereikend is. In deze situatie zitten verscheidene van "onze" gezinnen.

BODEM BEREIKT

Neem nu de genoemde taxichauffeur. Zijn medicijnbudget is na een paar maanden al op. Ook is er een gezin met een vader die hersenletsel heeft opgelopen door een ongeluk op zijn werk. Zolang hij de juiste medicijnen krijgt gaat het redelijk. Maar zonder deze medicijnen wordt hij onrustig en gaat zich vreemd gedragen. Een enorme opgave voor zijn vrouw. En dan een jonge vrouw van 24 jaar die met een maagzweer loopt. Zonder goede medicijnen zal haar toestand snel verslechteren.

MEDICIJNPOT

Dit bracht ons op het idee om een "medicijnpotje" in het leven te roepen. Daarmee zouden we dan bijvoorbeeld in de ernstigste gevallen bij kunnen sprin-

gen. Wilt u de medicijnpot vullen, dan staat ons gironummer daarvoor open.

BIJLESSEN

Het is gebleken dat in veel van "onze" gezinnen kinderen moeite hebben om op school mee te komen. Een groot probleem, want ook in Roemenië kom je nergens zonder opleiding. Om deze kinderen toch kansen te bieden zijn we een proefproject "bijlessen" begonnen. Tot aan de zomervakantie komen een aantal kinderen éénmaal per week bij elkaar om bijgespijkerd te worden in Engels en Wiskunde. Deze lessen worden gegeven door een lerares die daar niet veel geld voor wil hebben. Stichting Manna staat tot de zomervakantie garant voor de kosten die moeten worden gemaakt voor deze lessen. Voor het vervoer van de kinderen naar de bijles zorgt Vasile Piscoi. Als de Manna financiën het toelaten, hopen we na de vakantie dit werk voort te kunnen zetten.



bijlessen: Engels en Wiskunde

We zouden u willen vragen voor deze projecten, de medicijnpot en de bijlessen, te willen bidden.

ONTMOETEN

Er waren ook mooie momenten. Omdat je de meeste gezinnen beter gaat kennen is het fijn om elkaar weer te ontmoeten. Er was vreugde om de extra giften, de pakketjes, de groeten van de sponsors, de aandacht die we namens u konden en mochten geven. We beseffen nauwelijks hoeveel u als sponsor van Manna voor deze mensen mag betekenen. Het gaat niet alleen om uw geld maar ook om uw aandacht, uw bewogenheid en uw trouw. Zichtbare en onzichtbare zaken die onbetaal-

baar zijn. Namens al die gezinnen daar in dat verre Roemenië: heel veel dank!

HOE STEUNT U MANNA

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €23,00, minimaal €11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto.

Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Het medicijnpotje
- Het bijlesproject voor de kinderen
- Aandacht voor de gezinnen zodat problemen op tijd kunnen worden opgespoord
- Gebed voor de gezinnen die het eigenlijk allemaal moeilijk hebben.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel
☎ 0180 - 399385
✉ Manna@Worldmail.nl

Postbank: 29 26 63
t.n.v. Manna, Capelle a/d IJssel
KvK Rotterdam 133131

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker