

Roemenië Manna Nieuwsbrief



EUROPA

2002

Roemenië werkt er hard aan om bij Europa te mogen horen. Toch staan ze niet in de lijst van de eerste volgende landen die mogen toetreden tot de EG. Per 1 januari 2002 zijn ze wel weer een stapje verder: Roemenen mogen dan zonder visum naar "Shengenlanden" gaan reizen. Gelukkig maar, want het visumbeleid, ook van Nederland, was grillig en weinig transparant. Door afschaffing van de visumplicht is er, ruim 11 jaar na de revolutie, weer een stukje van de Roemeense "gevangenis" opgeruimd!

JAAR

De laatste nieuwsbrief van dit jaar ligt voor u. We dachten dat het goed zou zijn u aan het eind van dit jaar een overzicht te geven van wat we dit jaar door Gods genade en dankzij uw steun konden en mochten doen voor onze broeders en zusters in Roemenië. En hoewel er misschien altijd meer gedaan kan worden, zijn we blij en dankbaar voor het vele dat er wel is gebeurd.

RUIM 200 PAAR SCHOENEN

Zo was er begin dit jaar het schoenenproject. Voor alle leden in alle gezinnen nieuwe schoenen! Wat een feest was het, ook voor ons, om met een aantal gezinnen schoenen te gaan kopen. De blije, soms ontroerde gezichten van de ouders, de verukte gezichten van de (vele) kinderen, het kon dankzij u!



Schoenen kopen met één van de gezinnen. Dat vergeet je nooit meer!

TWEE REIZEN

We konden dit jaar tweemaal een reis naar Roemenië maken: in april en in september. Beide keren konden we spreken van een goede en gezegende reis. Zo kregen we voor beide reizen die we maakten veel vitamines mee. Die waren in alle gezinnen meer dan welkom! Daarnaast kregen we schriften, potloden en dergelijke. Die bleken in september heel goed van pas te komen. Het schooljaar zou namelijk net weer beginnen! Verder konden we vaak heel mooi gevulde dozen voor het "eigen" sponsorgezin meenemen.

DRIE WASMACHINES

Tijdens de septemberreis kon Stichting Manna de derde wasmachine laten plaatsen bij een gezin met elf kinderen. Het bleek een uitkomst, want het ontbreekt daar aan een warmwatervoorziening. We hopen ook in 2002 nog enkele machines weg te kunnen geven.



De eerste afgeleverde wasmachine wordt uitgetprobeerd!



Geen kerstpakket, maar een prachtig door een sponsor verzorgde doos voor "hun" sponsorgezin.



VERWARMING

Bij een ander gezin heeft Manna, dankzij u, financieel kunnen helpen bij de aanschaf en plaatsing van een cv installatie. De vaste lasten van dit gezin zijn, nu zij niet meer afhankelijk zijn van de dure stadsverwarming, flink gezakt.



Dankbaar staat de moeder des huizes bij de nieuwe cv ketel.

SANITAIR

Bij een ander gezin konden we helpen om een toilet en een wastafel te realiseren in hun eigen éénkamerflat. Althans, met de kosten daarvan.

DRIE NIEUWE GEZINNEN

In het afgelopen jaar zijn er drie nieuwe gezinnen bijgekomen die we sponsoren. Het totaal aantal gezinnen dat we sponsoren komt daarmee op 23.



Eén van de drie nieuwe gezinnen.

PASEN EN KERST

Met Pasen werden extra pakketten uitgedeeld aan de gezinnen die we ondersteunen. Ook met Kerst doen we dat. Veel praktische dingen (die in Roemenië worden gekocht) worden in de pakketten gestopt. Natuurlijk wordt ook het snoep voor de kinderen niet vergeten. Het ve-

le werk dat daarvoor moet gebeuren wordt geheel door de familie Piscoi verzorgd. Voor deze hulp willen we hen ook langs deze weg, heel hartelijk bedanken!



De hele familie Piscoi. Hier weer helpend om een wasmachine te kopen.

GEKOCHT IN ROEMENIË

Het afgelopen jaar we begonnen u de keus te laten een pakket mee te geven of een pakket in Roemenië samen te laten stellen. We hebben daar goede ervaringen mee opgedaan. Alles is te koop voor net wat minder dan westerse prijzen. Maar ook hier geldt weer: het kan allemaal dankzij de inzet van de familie Piscoi.

ARMOEDEGRENS

We zijn dankbaar voor alles wat we hebben kunnen doen. Totaal gezien is de hulp van Manna een druppel op een gloeiende plaat. Voor de gezinnen die we helpen, ligt dat iets anders... Roemenië krijgt het komend jaar moeilijk. De noodzakelijke economische hervormingen drukken zwaar op de armsten in de maatschappij. "Onze" gezinnen leven allemaal onder de armoede grens en hebben zeker ook komend jaar onze steun hard nodig. Daarom hopen we ook het komend jaar samen met u door te kunnen gaan met de hulp die we geven.

VOLGENDE REIS

We hopen in februari 2002 weer naar Roemenië te gaan. Weliswaar moeten we een groot voorbehoud maken. In februari kan het weer een spelbreker zijn. En dan moeten we de reis uitstellen. De gezinssponsors zullen nog worden ingelicht wat er meegegeven kan worden.

HOE STEUNT U MANNA

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €23,00, minimaal €11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto.

Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning van voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Het wasmachineproject
 - Goede (kinder)kleding, dekens, spaarlampen en vitaminen zijn altijd welkom!
 - Gebed voor de komende reis
- Mede namens onze gezinnen wensen we u goede Kerstdagen toe en Gods zegen op het nieuwe jaar.

Colofon

Uitgave:
Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel
☎ 0180 - 399385
✉ Manna@Worldmail.nl
Postbank: 29 26 63
t.n.v. Manna, Capelle a/d IJssel

KvK Rotterdam 133131
tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker