

Roemenië Manna Nieuwsbrief



UIT NEDERLAND

Tulpen

We zagen ze bloeien bij één van onze sponsorgezinnen. Ze zaten in een pakket dat we meenamen voor een gezin. Het was een mooi gezicht. Bollen, lange tijd onzichtbaar in de grond, groeiden rustig door en "produceerden" prachtige tulpen. Bloemen kunnen geur en kleur brengen in hun omgeving. De hulp die Manna biedt lijkt daar een beetje op: soms zie je nauwelijks resultaat of verbetering. Maar dan ineens groeit er zo'n bloem en kun je zien dat deze geur en kleur brengt in een soms troosteloze omgeving. De moeite waard!

REIS ROEMENIE

Begin mei ging Stichting Manna weer naar Roemenië. Het was een goede reis waarin we Gods beschermende hand bijzonder mochten ervaren. We hebben de gezinnen weer kunnen verblijden met een blijk van medeleven uit het verre Nederland. Er waren pakketten, brieven en extra giften. Het is fijn om te ervaren dat we als Stichting vertrouwen hebben gekregen bij "onze" gezinnen. Bij de eerste bezoeken die je aan een gezin brengt, kunnen de mensen vaak wat terughoudend reageren. Maar het feit dat je elk half jaar terugkomt en het feit dat je de gedane beloften over steun waar maakt, geeft vertrouwen. Na verloop van tijd worden we overal hartelijk ontvangen. Overal wordt ons gevraagd vooral de groeten en de dank over te

brengen aan de sponsor. Bij deze!

AFWASMIDDEL

De vreugde over de meegebrachte spullen is altijd weer groot. In één van de gezinnen waren we erbij toen de doos, meegegeven door de sponsor, open werd gemaakt in het bijzijn van de kinderen. Gejuich was er bij het zien van de snoep. Maar ook bij het zien van nieuwe tandenborstels waren er luide juichkreten. Een stralende moeder met twee flessen afwasmiddel (!) in haar handen. Maar ook tranen bij het in ontvangst nemen van een deken bij een (nieuw) gezinnetje dat in een huis zonder verwarming woont. Het zijn beelden die je bij blijven.

VRAGEN

Bij elk bezoek bij onze gezinnen moet je je afvragen: waarmee kunnen we helpen en hoe? Is het probleem op te lossen met een paar tientjes of is structu-

rele hulp boven op de maandelijke sponsoring nodig? En zo ja, is die hulp dan verantwoord? Kunnen wij dat soort hulp geven? Gaat het niet om onze draagkracht te boven? Maken we de mensen niet te afhankelijk van ons? Gaan ze, als ze hulp krijgen, bij de pakken neerzitten?

EEN PAAR VOORBEELDEN

Wat doen we met een lening voor een huis die eigenlijk niet afbetaald kan worden (DM 30.000)? Moeten wij de specifieke medicijnen die een jaar nodig zijn en die niet worden vergoed maar betalen (40,00 per maand)? Wat kun je betekenen voor een straatarm gezin waarvan de man na jaren spoelen van de nieren terminaal is verklaard? En wat te doen met een jong stel uit één van de gezinnen dat zou willen trouwen en heeft berekend dat dat financieel gezien absoluut onmogelijk is? Ook voorlopig maar bij ouders inwonen is onmogelijk. Met twee jaar hulp (160,00 per maand) kunnen ze vooruit.



Een feestje: de dozen uit Nederland worden uitgepakt



ALLES GOED ?

Ondanks al deze noden wordt er bijna nooit om hulp gevraagd. De vragen die gesteld worden komen van onze kant. We vragen maar gewoon: "Hoe gaat het?" en proberen al luisterend de noden er uit filteren die écht ver boven de "normale" problemen uitstijgen. Als je goed luistert en doorvraagt komen de grootste problemen bovendien. De mensen praten niet zo graag over hun grootste nood. Want wie zal die keren?

SELECTEREN

We proberen de verhalen goed in kaart te brengen en knopen te ontwarren. We zeggen de mensen toe dat we erover zullen denken en bidden. Overleggen vervolgens in ons bestuur en eventueel met de vaste sponsor(s). Problemen die met kleine bedragen zijn op te lossen, worden vaak meteen verholpen. We hebben ook voor die "snelle" zaken ook veel wijsheid nodig. De problemen die je ontmoet gaan vaak niet buiten je emoties om. Toch is het zaak om ook nuchter te blijven.

OPSTEKERS

Gelukkig ervaren we ook positieve dingen tijdens onze bezoeken. Een gezin dat een lapje grond heeft kunnen kopen en dat met plezier bewerkt. Er worden van oud hout en plastic zelfs kasjes op gebouwd en de opbrengst valt niet tegen. Of dat gezin waarvan de vrouw (weduwe) vertelt dat er in de meegebrachte doos altijd nèt datgene zit waar het meest behoefte aan is in haar gezin!

WASMACHINES

We zijn blij en dankbaar met de vele extra giften die we van u mogen ontvangen. We doen ons best om dit geld op de best mogelijke manier te besteden. Op dit moment zijn we bezig met het wasmachine project. Inmiddels is er een wasmachine op proef in een

gezin geplaatst. We hadden eerst een machine op het oog van 800 toeren. Het is echter beter om machines van 1200 toeren aan te schaffen want deze zullen in die kleine flatjes veel beter voldoen. De was moet binnen worden gedroogd ! De machine was daardoor iets duurder dan gepland. Wel is deze met water en elektriciteit zuiniger. En dat is winst voor onze gezinnen! We hebben vastgesteld dat in zeker 6 gezinnen zo'n machine zeker geen luxe is!



HAND

Onze broeders en zusters in Roemenië stellen primair hun vertrouwen op God. Hun vraag om hulp gaat in eerste instantie naar Hem en niet naar Stichting Manna. Maar God kan u en ons gebruiken om onze broeders en zusters te helpen. We zijn aan elkaar gegeven. Laten wij doen wat onze hand vindt om te doen.

Dank voor uw steun, mede namens "onze" gezinnen in Roemenië.

VOLGENDE REIS

De volgende reis van Stichting Manna zal D.V. in september plaatsvinden. In de volgende Nieuwsbrief zullen we daar meer over kunnen schrijven. Tot die tijd kunnen we via onze steun en toeverlaat, de familie Piscoi, nog heel wat doen voor onze gezinnen!

KORTE BERICHTEN

Met de vader bij Bère die een ernstig ongeluk kreeg op zijn werk, gaat het redelijk. Hij heeft speciale medicijnen en aangepast werk. ■ Alle gezinnen konden dankzij een speciale gift weer van een Paaspakket worden voorzien. Hartelijk dank daarvoor! ■ Weer kregen we voor onze reis een behoorlijke hoeveelheid multivitaminen. Ook daarvoor heel hartelijk dank! ■ Voor Roemenië is geen (duur) visum meer nodig!

Helaas kunnen Roemenen steeds moeilijker een visum voor "Schengen-landen" krijgen. ■ De bestuursvacature in het Manna bestuur is nog niet vervuld. ■

HOE STEUNT U MANNA

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal 50,00, minimaal 25,00). U ontvangt van Manna een foto van uw gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto.

Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Het wasmachineproject
- Goede (kinder)kleding, dekens, spaarlampen en vitamines zijn altijd welkom!
- Gebed voor de komende reis

U dankend voor uw hulp en gebed wensen wij u Gods zegen toe.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel
☎ 0180 399385
✉ Manna@Worldmail.nl

Postbank: 29 26 63
t.n.v. Manna, Capelle a/d IJssel

KvK Rotterdam 133131
tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker