

Roemenië Manna Nieuwsbrief



FEESTMAAND

December

Er waren in Roemenië weer verkiezingen. Het was al duidelijk dat de huidige regering zou gaan verliezen. De mensen hebben het, naar hun gevoel, niet beter gekregen in de afgelopen tijd. De oud-communisten en de nationalistische speelden daar op in. De nieuwe machthebbers zullen voor de meeste Roemenen het Kerstfeest niet mooier kunnen maken. Vaak was er geen ruimte om kerst te vieren. Stichting Manna probeert in de gezinnen die ze helpt wat feestelijks te brengen in deze periode. Het schoenenproject wordt gerealiseerd en we geven kerstpakketten aan onze gezinnen. We brengen een klein beetje warmte en licht in gezinnen die het door toedoen van welke regering ook voorlopig zeker niet beter zullen krijgen.

NOVEMBERREIS 2000

Begin november maakte stichting Manna weer een reis naar Roemenië. We hadden veel op ons programma staan. "Onze" gezinnen wilden we bezoeken en we wilden het schoenenproject in gang zetten. Door de fantastische giften voor het schoenenproject konden we aan het werk! Velen van u hadden ook gehoor gegeven aan de oproep om vooral vitaminepreparaten mee te geven. Er was natuurlijk ook weer snoep voor de kinderen, een aantal zeer goede lakens en dekens en compleet verzorgde pakketjes voor "eigen" gezinnen. De auto was goed gevuld!

ZORGEN

Het bezoeken van gezinnen doe je altijd met gemengde gevoelens: blijdschap om het weerzien, zorg om de zorgen. Aan het begin van de winter staan de zorgen duimendik op de gezichten van de ouders te lezen. "Gewone" zorgen: hoe houden we iedereen warm en gevoed. Maar soms ook grote extra zorgen. In één van de gezinnen was zo'n 14 dagen voor onze komst de vader na een ongeluk op zijn werk in het ziekenhuis opgenomen met zwaar hoofdletsel. De zorg voor dit gezin met 13 kinderen werd waargenomen door een zuster uit de kerk...

SCHOENEN

Wel grote blijdschap was er als we over het schoenenproject vertelden. Ongeloof, opwinding, dankbaarheid en tranen waren de reacties als we in een gezin vertelden dat er voor iedereen schoenen konden worden gekocht. We wisten het niet; maar in één van de gezinnen bleek een aantal kinderen niet eens schoenen te hebben!



Gezichten die boekdelen spreken

GEBEURT DIT WEL ECHT?

Dat schoenen kopen ging als volgt: We spraken met een gezin af bij een goed gesorteerde schoenwinkel. Die zijn er voldoende in Timisoara. Het ge-

zin kon dan in alle rust zoeken naar de juiste schoenen aan de juiste voeten. Wanneer alles uitgezocht was konden ze ons bellen voor het zakelijke gedeelte. Iedere keer als wij bij de winkel aankwamen troffen het hetzelfde tafereel: een moeder met een briefje met maten, gespannen gezichtjes bij de kinderen (gebeurt dit wel allemaal echt) en vooral: opwinding. Tenslotte met z'n allen nog op de foto, ieder met zijn of haar eigen tas met nieuwe schoenen!



De familie Olinice voor de schoenwinkel met allemaal een tasje!

IK HEB NOG...

Veel mensen vroegen ons tijdens de actie: ik heb nog een paar... Steeds hebben we het afgehouden. Het kopen van schoenen met deze vier gezinnen heeft ons nogmaals overtuigd van het nut van het kopen van schoenen in Roemenië. Het zijn niet alleen de nieuwe schoenen, hoe hard nodig ook. Maar we geven de mensen ook de blijdschap en de ervaring om (zelfs meestal) voor het eerst van je leven nieuwe schoenen uit te mogen zoeken in een schoenwinkel. Het is nauwelijks in woorden uit te drukken wat dat bij deze gezinnen teweeg brengt.



VERVOLG

Onze steun en toeverlaat in Roemenië, Vasile en Sofia Piscoi gaan nu ook met de andere gezinnen schoenen kopen. We hebben gehoord dat ze al zijn gestart! Door de vele giften is het beoogde bedrag bij Manna bijna binnen. We hebben nog ongeveer f1000,00 nodig. We zijn enorm dankbaar omdat al voor 85% is voorzien in de kosten. We ervaren dit als een groot wonder.

VITAMINEN

Eerder las u in de brief over vitaminepreparaten. Er werd ons aangeraden deze uit Nederland mee te nemen. Wij vroegen ons af waarom deze preparaten eigenlijk niet in Roemenië gekocht kunnen worden. Het antwoord was simpel: er wordt met dit soort dingen veel geknoeid in Roemenië. We zeiden het al eerder: armoede maakt oneerlijk. Trieste zaken in een triest land.

KERSTPAKKETTEN

Zoals elk jaar willen we ook nu weer kerstpakketten maken. In dat pakket zal weer waspoeder zitten. Waspoeder kun je (net zo) goed kopen in Roemenië. Voor onze gezinnen is dit echter vaak een te grote kostenpost. Met veel kinderen gebruik je nog al wat van dat spul... Verder zal Sofia Piscoi bekijken wat er het meest nodig is. Natuurlijk worden ook de kinderen niet vergeten: chocola en snoep zal zeker niet ontbreken.

NIEUWE SPONSORS

Nieuwe sponsors zijn weer welkom! We hebben gezien dat het nu nodig is de gezinnen met minimaal f50,00 per maand te helpen. Een sponsor kan daardoor óf voor 100% óf samen met een ander gezin voor elk 50% een gezin in Roemenië sponsoren. Voelt u zich vooral vrij om te doen wat u op uw hart hebt om te doen.

LENEN!

Het is duidelijk dat er weer veel nodig is om onze broeders en zusters te ondersteunen. Veel gebed, maar ook veel geld. Toch durven we telkens in alle vrijmoedigheid weer een beroep op u te doen. Uiteindelijk geeft u niet aan stichting Manna. Wanneer u zich ontfermt over de armen, dan leent u aan de Heere en Hij zal hem (of haar) zijn weldaad vergelden (Spreuken 19:17).

JAN VAN SON

Jan van Son, onze secretaris en medeoprichter van Stichting Roemenië Manna, gaat ons bestuur verlaten. Jan deed met grote trouw en toewijding het werk dat er gedaan moest worden. Namens het bestuur danken we hem ook vanaf deze plaats voor alles en wensen Jan Gods zegen toe.

ADRES / VACATURE

Door het vertrek van Jan krijgt Manna een nieuwe secretaris. Bert Stortenbeker neemt voorlopig per 1 januari 2001 zijn functie over. Ook het adres van de Stichting verandert. In de colofon staan alle nieuwe gegevens. We zouden natuurlijk graag de lege plaats in het bestuur weer invullen. Wilt u verdere informatie hierover, neemt u dan contact op met het bestuur.

KORT NIEUWS

In één van onze gezinnen was een kind seropositief geworden door bloedafname met een besmette naald. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat er van de besmetting niets meer is te vinden. Of er een wonder is gebeurd, of er misschien fouten zijn gemaakt, het gezin was God dankbaar voor dit wonderlijke bericht! ■ Als verkiezingsstunt werd de kinderbijslag verdubbeld. Per kind wordt nu ongeveer DM 10 per maand uitgekeerd. Geen van onze gezinnen komt daardoor echter boven de armoedegrens...

HOE STEUNT U MANNA?

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal f25,00). U ontvangt van Manna de gegevens en een foto van 'uw' gezin. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto.

Als u zich liever niet 'verplicht' tot een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning van of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

De Manna Nieuwsbrief kan iedereen ontvangen op aanvraag. Ook per e-mail kan de brief als Acrobat file ontvangen worden.

AANDACHTSPUNTEN

- Voor het schoenenproject is ongeveer nog f1000,00 nodig.
- De kerstpakketten
- De volgende reis die D.V. in februari/maart 2000 gaat plaatsvinden.
- We verzamelen nu al weer multi vitaminepreparaten!

U dankend voor uw hulp en gebed wensen wij u Gods zegen toe en gezegende feestdagen.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel
☎ 0180 - 399385

✉ Manna@Worldmail.nl

Postbank: 29 26 63
Stichtingsregister:
KvK Rotterdam 133131

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker