

Roemenië Manna Nieuwsbrief



ZILVER...

Schoenen

Als u van voetbal houdt, heeft u het ongetwijfeld gezien: Nederland speelde tegen Roemenië. Enkele Nederlandse spelers voetbalden met opvallende zilverkleurige voetbalschoenen. Misschien waren die schoenen wel van invloed op de winst die Nederland behaalde. Manna wil de gezinnen die zij sponsort komende winter ook iets laten winnen: we hebben een schoenenactie gestart. Doet u mee? Verderop kunt u meer lezen over onze schoenenactie.



APRIL-REIS 2000

In de tweede helft van april heeft stichting Manna weer een reis gemaakt naar Roemenië. Joop en Ria van den Dool gingen samen met Anton en Greet Wagemakers met een vol busje op pad. Ze zouden niet alleen de sponsorgezinnen bezoeken, maar ook inkopen doen voor de Paaspakketten. Ze vertrokken op tweede Paasdag en konden een week later in Roemenië nog een keer het Paasfeest vieren: het (orthodoxe) Pasen viel in Roemenië een week later dan bij ons.

BEZOEKEN

Het is altijd weer fijn om de gezinnen te bezoeken. Je deelt mee in de vreugde als het goed gaat, je maakt je samen met hen zorgen over de problemen en

probeert een oplossing te zoeken. Het is een feit: de meeste problemen kunnen worden opgelost met wat extra geld. Fantastisch te ervaren dat dat extra geld er steeds weer komt!

FAMILIE BÈRE

Zo had de familie Bère geld nodig voor een reparatie aan het dak van de flat waar ze wonen. De kosten moeten door de flatbewoners collectief worden betaald. Het zou hen een compleet maandsalaris kosten. Stichting Manna kon de benodigde fl 150 beschikbaar stellen.

DOUCHE EN TOILET

Geld van Manna hielp ook de familie Vintila. Zij konden in hun appartement een eigen toilet en douche bouwen. Het zag er bij ons bezoek heel goed uit. Stromend warm water hadden ze nooit eerder! Kunt u zich voorstellen hoe blij een gezin met negen kinderen hiermee is?

OPKNAPPEN

Er is nog een project dat stichting Manna dankzij uw steun ook heeft kunnen realiseren. Weet u het nog? In februari 1999 overleed de vader van de familie Poaty. Ze stonden klaar om voor zendingswerk af te reizen. De kerk zorgde voor een tijdelijke woning. Een definitieve flat kwam beschikbaar, maar die moest flink worden opgeknapt. De kerk kon dit niet meer bekostigen. Manna kwam te hulp. Een broeder, die bouwvakker is, te weinig werk heeft en ook door Manna wordt gesponsord, heeft de flat voor normaal Roe-

meens tarief keurig opgeknapt. Fijn dat deze weduwe met haar 8 kinderen dank zij uw giften in haar flat nu een goede basis heeft. Er komen nog problemen genoeg...

KLEIN MAAR...

Iedere keer weer is er veel te vertellen over al die gezinnen die inmiddels al lang geen vreemden meer zijn. De maandelijkse sponsoring, de steeds terugkerende bezoeken van Manna, de Kerst- en Paaspakketten, het weten dat er naar een oplossing wordt gezocht wanneer er problemen zijn, dat alles maakt dat er in de gezinnen weer hoop gloort. Met elkaar beseffen we maar nauwelijks wat al die kleine en minder kleine dingen doen.

PAASPAKKETTEN

Manna hielp dit jaar zelf met het samenstellen van de Paaspakketten in Roemenië. U weet wel: we kopen dáár de spullen! Op advies van (ons aller!) Sofia Piscoi hebben we als paaspakket een flinke portie waspoeder gegeven. Dat is erg duur en de gezinnen hebben er grote behoefte aan. Daarnaast was er snoep voor de kinderen. Joop, Ria, Anton en Greet hebben de pakketten dit jaar zelf rondgebracht.

SCHOENEN

Het loopt! Maar we zouden graag willen dat het harder gaat lopen! Nog even in het kort: vorige winter ontdekten we dat 'onze' gezinnen eigenlijk nooit geld hebben voor het kopen van schoenen. Stichting Manna kwam toen op het idee om komende winter voor alle ge-



zinsleden van de sponsorgezinnen een paar nieuwe schoenen te kopen. We willen ze in Roemenië kopen. Je koopt daar goede schoenen voor zo'n fl 40. Voor onze gezinnen onbetaalbaar. We hopen dat we in het najaar alle gezinnen tegoedbonnen kunnen geven voor de benodigde paren schoenen. De bonnen kunnen ze dan inwisselen bij de schoenhandelaar waar stichting Manna een contract mee zal afsluiten. We denken ongeveer fl 6800 nodig te hebben. Helpt u mee om dit project en de sponsorgezinnen lekker te laten lopen?



ACTIES VOOR SCHOENEN

We weten van verscheidene kerken dat in kinderdiensten gespaard wordt voor het schoenenproject. We mochten van o.a. Het Kruispunt in Nieuwerkerk aan den IJssel al een flink bedrag ontvangen! Als u informatie over het schoenenproject wilt hebben voor een actie: bel dan even 0180-399385.

FANTASTISCH

We zijn altijd weer dankbaar voor Vasile en Sofia Piscoi die ons gastvrij in Roemenië ontvangen. Elke maand hebben zij contact met de sponsorgezinnen. Niet alleen Vasile en Sofia doen veel voor Manna. Ook hun kinderen Paul, Dora en Dea laten zich niet onbetuigd als het op vertalen of andere hulp aankomt. Hartelijk dank jullie allemaal!

SPONSORS

Natuurlijk ook onze hartelijke dank aan u. Dank voor de met zorg samengestelde pakketjes voor de gezinnen. De goede, soms nieuwe, kleding en het geld dat u gaf. En niet te vergeten uw gebeden! Onze grootste dank gaat uit naar God, onze Hemelse Vader. Hem willen we danken dat we dit werk kunnen en mogen

doen en we er Zijn zegen op ervaren.

VOLGENDE REIS

Manna hoopt in het najaar weer naar Roemenië te gaan. We hopen dan weer de sponsor gezinnen te bezoeken en speciaal voor hen samengestelde winterpakketten mee te nemen. Verder zijn dekens altijd welkom!

INFORMATIE AVOND

Op 3 april hadden we een fijne informatie-avond in Kristal in Capelle aan den IJssel. We mochten warme belangstelling ervaren voor de Manna-reis die we die avond per dia maakten. Deze diaserie willen we graag aan nóg meer mensen laten zien. Als u belangstelling heeft, belt u dan met de familie Stortenbeker (0180-399385). Misschien is het leuk om zo iets te doen op verenigings- of gemeenteveningen! De lengte van ons verhaal kunt u zelf vaststellen!

AMBASSADE

Stichting Manna was op 27 maart mede uitgenodigd op de Roemeense Ambassade voor een informatieve ontmoeting. De Roemeense regering bracht haar dank over via de ambassadeur voor het vele charitatieve werk dat door Nederlanders in Roemenië wordt gedaan. Zij riep op naar mogelijkheden te zoeken om te investeren in het land en vroeg ons om ook uit te dragen in Nederland hoe mooi Roemenië is. En dat is waar. Bij deze dus!

KORT NIEUWS

Op 4 en 18 juni zijn er burgemeesters- en gemeenteraadsverkiezingen in Roemenië. In het najaar volgen er presidentsverkiezingen. Wilt u bidden dat de juiste bestuurders worden gekozen? ■ Manna heeft een nieuwe penningmeester! Wim Vink willen ook langs deze weg hartelijk welkom heten in ons bestuur.

Onze financiën zijn bij hem in goede handen! ■

HOE STEUNT U MANNA?

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal f25,00). U ontvangt van Manna het adres en een foto van 'uw' gezin. Minstens éénmaal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto.

Als u zich liever niet 'verplicht' tot een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de reizen. U kunt ook specifiek aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

De Nieuwsbrief kunt u ontvangen op aanvraag. Ook per Email kan de brief als Acrobat file ontvangen worden.

AANDACHTSPUNTEN

- Het schoenenproject. We hebben plm fl 6800 nodig!
- Dekens voor de komende winter.
- Gebed voor de studie van Vasile Piscoi die hij doet in België.

U dankend voor uw hulp en gebed wensen wij u Gods zegen toe.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Ebbekruid 11
3068 RH Rotterdam
Postbank: 29 26 63
ABN AMRO bank: 50 38 26 170
Stichtingsregister:
KvK Rotterdam 1331312

informatie, tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker
☎ 0180 - 399385
✉ Manna@worldmail.nl