

Roemenië Manna Nieuwsbrief



LAMPEN

Verlichten

De winter komt er weer aan. De dagen worden korter en dat betekent ook een donkere tijd in Roemenië. 1 juli werd de elektriciteit veel duurder, een tegenvaller voor onze gezinnen. De spaarlampen die we in juni bij ons hadden, bleken een schot in de roos. Maar ook symbolisch probeerden we wat verlichting te brengen in de nood van onze gezinnen.

REIS JUNI 1999

In juni waren Bert, Els en Marlies Stortenbeker voor de Stichting Roemenië Manna twaalf dagen in Timisoara. Tijdens ons verblijf bij de familie Piscoi, onze steun en toeverlaat, hebben we veel kunnen doen. Alle gesponsorde gezinnen werden bezocht. We hadden voor deze reis ook veel goede kinderkleding meegekregen, en dat is altijd welkom in al die kinderrijke gezinnen. De spaarlampen die we bij ons hadden waren reuze welkom; we hopen er op onze volgende reis nog meer mee te nemen.

EEN RONDE

Bij het bezoeken van de gezinnen rollen we van de ene situatie in de andere. Bij het ene gezin is twee maanden geleden het veertiende kind geboren. Bij het andere gezin heeft net één van de kinderen een week in het ziekenhuis gelegen. Bij weer een ander gezin zien we bezorgdheid over een baby die buitensporig veel drinkt

en transpireert. Vaak doen kleine gezondheidsproblemen een zware aanslag op het gezinsbudget. Er moeten medicijnen gekocht worden voor een ziek kind of babyvoeding, bij gebrek aan borstvoeding. Ook over oudere kinderen hebben de ouders zorgen. Vinden ze werk na hun opleiding? En als ze een hoge opleiding hebben, willen ze dan wel in Roemenië blijven? In het buitenland lijken veel meer kansen te liggen...

SCHIJN BEDRIEFT

In juni ziet Timisoara er eigenlijk heel vrolijk uit. Op de drukke markt is er veel aanbod van betaalbare groente en fruit. Het groen groeit volop tegen de flats en de parken staan in bloei. Toch klinkt er ook bezorgdheid: heeft ons tuintje wel voldoende opbrengst, zodat we wat kunnen sparen voor de dure wintermaanden? Het is al zo lang droog...



Van alles te koop op de markt

VREUGDE

Maar we ontmoeten ook vaak vreugde en vrede in de gezinnen die Manna helpt. De bron van die vreugde komt tot uiting in de liederen die voor de gasten uit Holland gezongen worden. Lieder over hun Redder en Verlosser Jezus Christus. Ie-

dere keer weer worden we daar stil van.

FAMILIE OLTEANU

De familie Olteanu heeft een huis kunnen kopen in het stadje Lugoj, zo'n 50 kilometer van Timisoara. Een driekamerwoning met stromend water en riolering. Drie kamers lijkt weinig voor een groot gezin, maar de acht jongens en vijf meisjes - de volgende is op komst - hebben nu tenminste een aparte slaapkamer. Twee dagen na ons vertrek uit Roemenië werd de koop gesloten. Vader Traian zal in deze stad werk kunnen vinden. Voor de kinderen zijn er voldoende scholen dichtbij. Het is een echt wonder dat Manna twee grote giften kreeg om dit mogelijk te maken. De familie Olteanu en Stichting Manna zijn God, maar ook de gevers dankbaar.

FAMILIE CODRES

De familie Codres is al jaren bekend bij Stichting Manna. Negen jaar geleden overleed de moeder. Aangereden door een dronken automobilist. De vader bleef achter met negen kinderen. Het bleek dat de financiële steun van Manna nogal eens werd omgezet in alcohol. De steun werd toen stopgezet. Afgelopen maart vroeg de kerk waarvan zij lid zijn of Manna het gezin, dat steeds dieper in het slop raakte, weer kon gaan helpen. Het zag er naar uit dat het alcoholprobleem overwonnen was. Er werd daarom besloten dit gezin opnieuw te gaan sponsoren. Voorlopig wordt het sponsorgeld besteed aan voedselpakketten die door Vasili en Sofia Piscoi worden samengesteld.

FAMILIE VINTILA

De familie Vintila wordt al enige tijd gesponsord. Ze wonen in voormalige kazerne in het centrum van Timisoara in wat voorheen twee slaapkamers waren. Helaas is er niets veranderd aan het sanitair in dit gebouw. De familie heeft daardoor geen eigen toilet of doucheruimte en het toilet wordt gedeeld met vier andere gezinnen. Wassen gebeurt in de keuken. Nu de kinderen ouder worden, is het te begrijpen dat deze mensen dolgraag een eigen toilet en een douche zouden hebben buiten de keuken. Voor een verbouwing is echter geld nodig. We willen hen helpen, want het is echt verantwoord. We verwachten ongeveer nog f400,00 nodig te hebben. Eén gift van honderd gulden kregen we al.

RADIO VOCEA EVANGHELEI

Stichting Manna bezocht tijdens de junireis ook de studio van de Evangelische Lokale Radio. Bij dit bezoek konden we hun opnieuw een portable MiniDisc in bruikleen geven. Het enthousiasme van de medewerkers die aanwezig waren bij het overhandigen van dit apparaat was groot!



De MiniDisc is nauwelijks te zien, de blijde gezichten zijn duidelijker!

2.500.000 ABORTUSSEN

Estéra is een stichting, opgericht door Christenen, die te vergelijken is met de Nederlandse VBOK. We hoorden dat in Roemenië per jaar zo'n 2.500.000 geregistreerde abortussen plaatsvinden. Voorbehoedsmiddelen zijn niet gratis en eten kost ook geld... Meisjes of vrouwen in crisissituaties die besluiten

om toch geen abortus toe te passen, worden zoveel mogelijk geholpen. Stichting Manna heeft toegezegd om te kijken of er binnen haar mogelijkheden ruimte is om Stichting Estéra kunnen helpen.

NOVEMBER: VOLGENDE REIS

Eind oktober, begin november, hoopt Manna weer een reis naar Roemenië te kunnen maken. Ook dan hopen we weer op uw steun. Eigenlijk zoals u ons al zo vaak steunde: met uw gebed om bescherming en om wijsheid om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Met kleding, met snoep voor de kinderen, met spaarlampen, met giften (ook weer voor de reis) en ga zo maar door. Weet u trouwens dat Stichting Roemenië Manna door Gods genade en met uw hulp zo'n tweehonderd mensen elke maand ondersteunt?

Laten we God danken voor het voorrecht dat we kunnen helpen!

DIA SERIE

Tijdens onze bezoeken aan Timisoara maken we veel dia's. Deze dia's geven een goed beeld van het werk van Stichting Manna. Graag vertonen we de dia's en vertellen er wat bij op verenigingsavonden, of waar dat ook gevraagd wordt. Heeft u daarvoor belangstelling, bel dan met Bert of Els Stortenbeker. We kunnen u verzekeren dat het de moeite waard is.

N.A.V. VORIGE NIEUWSBRIEF

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief het volgende: ■ Voor het gezin waarvan de vader nierpatiënt was, is een sponsor gevonden. ■ We hopen nog steeds het Kinderziekenhuis in Timisoara aan een bloedverwarmer te kunnen helpen. Als u daar meer informatie over wilt, dan is er een speciale nieuwsbrief over het ziekenhuis voor u beschikbaar.

HOE STEUNT U MANNA?

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal f25,00). U ontvangt dan van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één keer per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto.

Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, stellen wij natuurlijk ook een eenmalige gift op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. U kunt ook specifiek aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen we uw gift gebruiken waarvoor hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Gebed voor de komende reis eind oktober/begin november
- Dekens
- Goede (kinder)kleding
- Spaarlampen
- Het toilet en douche voor de familie Vintila (f400,00)
- De bloedverwarmer voor het kinderziekenhuis (± f4000,00)

U dankend voor uw hulp en gebed wensen wij u Gods zegen toe.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Ebbekruid 11
3068 RH Rotterdam
Postbank: 29 26 63
ABN AMRO bank: 50 38 26 170
Stichtingsregister:
KvK Rotterdam 1331312

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker
☎ 0180 - 399385

✉ Stortenbeker@Worldmail.nl