

Roemenië Manna

EXTRA Nieuwsbrief



EXTRA DUS

Cruciaal!

Deze Nieuwsbrief van Stichting Roemenië Manna heeft maar één onderwerp. We kunnen kort zijn: de auto in Roemenië om het Manna werk in Timișoara en evangelisatiewerk in Albanië te kunnen voortzetten moet vervangen worden. Geen luxe of speciale auto. Een gewone, goede occasion is prima. Met de vorige auto is 15 jaar intensief gewerkt. In deze Nieuwsbrief een kort overzicht van wat Manna is en hoe we samen met 'onze' Vasile en Sofia mogen werken in Gods Koninkrijk.

DAT DOEN WE NIET

Wat doet 'Manna' ook al weer? Is het zo'n stichting die kringloopspullen verzamelt en die naar Roemenië brengt? We kunnen een eenvoudig antwoord geven op deze vraag: "Nee, dat zijn we niet."

NOTENDOP

Stichting Roemenië Manna is in 1992 opgericht. Enkele mensen uit Evangelische Gemeente De Terp in Capelle ad IJssel (tegenwoordig Rotterdam) kregen contact met een in Nederland studierend Roemeens zendingsechtpaar. Dat echtpaar werd door de jaren heen de belangrijkste en boven alles, betrouwbare schakel in het werk dat Manna in Roemenië mag doen. Door hun verblijf in Nederland beheersten ze snel de Nederlandse taal. De eerste activiteiten van Manna waren het brengen van hulpgoederen naar het totaal verarmde Roemenië.

TRANSITIE

De transporten stopten in 1998. Er kwamen strenge importregels. We hadden inmiddels wel zo'n 25 gezinnen met vaak veel kinderen in het vizier gekregen. Gezinnen die de eindjes niet aan elkaar konden knopen. We gingen hen helpen met een maandelijkse sponsoring. In Nederland zochten we vaste sponsors voor een gezin. Daaruit ontstonden bijzondere contacten tussen Nederland en Roemenië!

VASILE EN SOFIA

Vasile brengt het sponsorgeld elke maand bij de Manna gezinnen. Er is dan sociaal, maar ook vaak geestelijk contact. Belangrijke dingen geeft hij door aan Manna. Manna informeert dan weer de sponsor. Het leuke is dat er daardoor meegeleefd kan worden met hun gezin. Soms wordt extra ondersteuning gegeven. Als een wasmachine in een groot gezin niet meer gerepareerd kan worden, helpen we bij het vervangen daarvan. In (eventueel bijgevoegde) Nieuwsbrief van juni 2019 en Nieuwsbrieven op de website, kunt U nog meer voorbeelden van extra hulp zien.



Rechts Vasile. De moeder moet een handtekening zetten voor ontvangst van het sponsorgeld.

MINIMALE KOSTEN

Sinds 1998 werken we op deze manier. De gesponsorde gezinnen krijgen óf

€50 of €100 per maand. Of het 'hoog' of 'laag' is, hangt van de gezinssamenstelling en de omstandigheden af. De gesponsorde bedragen gaan 100% door naar de gezinnen. Verder hebben we nauwelijks overheadkosten. Zo worden de jaarlijkse bezoeken uit Nederland voor een flink deel gesponsord.

ER WEER BOVENOP

We maken ook mee dat gezinnen door de moeilijkste tijd heen zijn. We kunnen hen dan weer loslaten en komt er ruimte voor een volgend gezin dat op onze weg komt.

COACHING

Zoals gezegd, bezoekt Vasile één keer maand de gezinnen die we helpen. Hij brengt het geld, houdt een oogje in het zeil en coacht waar dat maar nodig of mogelijk is. Vaak zijn er meer bezoeken nodig. Het is wonderlijk om te zien hoe hij met al deze verschillende mensen omgaat en vertrouwen heeft verworven bij hen. De gezinnen wonen in of net buiten Timișoara. Voor al die bezoeken is natuurlijk wel een auto nodig.



Eén van onze gezinnen. Groot en de jongste heeft Syndroom van Down.

IN 2004...

In 2004 stond de auto waarmee werd gewerkt in Roemenië op instorten.



Omdat Vasile en Sofia van giften leven kunnen zij wel autorijden, maar sparen voor een vervanging... Nee, dat is niet aan de orde. Het Manna werk stond daardoor op instorten. Een wonderlijk verlopen actie van Manna maakte mogelijk dat we een goede occasion konden kopen. U leest het goed: dat was in 2004! En dat is inmiddels 15 jaar geleden.

> 372.043 KM

Het is niet moeilijk om te bedenken dat de auto van toen nu ook aan zijn einde is gekomen. Er staat nu zo'n beetje 380.000 op de teller. En er wordt gereden in het 'slechte wegen land', Roemenië.



Inmiddels 17 jaar oud. Mooi gewassen voor de foto, maar er komen grote kosten aan. In het kenteken ook de letters MNA. Waar komt dát nou vandaan...?!

MEER DAN MANNA

Vasile en Sofia zijn ondertussen ook betrokken geraakt bij een zendingswerk in Albanië. Ze ondersteunen een zendingsechtpaar dat werkt onder moslims. Ze rijden er een paar keer per jaar naar toe. Ook helpen ze bij een jaarlijks zomerkamp in Albanië. Dat wordt georganiseerd door een jeugdgroep uit Opeinde (Friesland). Hun kennis van het Nederlands is daar dan onmisbaar!

HET ONDERWERP...

In deze Nieuwsbrief hebben we dus maar één onderwerp. Zo begonnen we deze Nieuwsbrief. En dat onderwerp is dat er een andere auto moet komen voor het werk dat Vasile en Sofia doen. En Manna voelt zich nog steeds geroepen om de gezinnen die op hun weg komen en die hulp nodig hebben te ondersteunen. Ons motto



De stand van mei 2019. Te grote kosten dwingen nu tot vervanging.

komt nog steeds uit Galaten 6 vers 10: "Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten." Ook de ondersteuning die Vasile en Sofia in Albanië geven, kan met een goede auto worden voortgezet.

DOEL: €12.000

We denken dat we een goede occasion voor €12.000 kunnen kopen in Roemenië. De standaard middelen van Manna maken zo'n uitgave niet mogelijk. Daarom vragen we nu vrijmoedig om een speciale gift te doen voor dit speciale doel. €12.000 is een heel bedrag, maar toch ook niet onhaalbaar? Het is onmisbaar gereedschap voor het werk dat we vanuit Nederland samen met Vasile en Sofia mogen doen in het Koninkrijk van God.

ING

Wilt u meedoen? Maak dan uw bijdrage over op:

ING NL65INGB0000292663.

We zijn ANBI, dus Uw gift is voor de belasting aftrekbaar.

We bidden en hopen dat we vóór eind 2019 het bedrag bij elkaar hebben.

ALGEMENE INFO:

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. Misschien door een gezin fi-

nancieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de bezoeken. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

PUNT VAN DEZE BRIEF:

- DE AUTO!
- HELPT U MEE?

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 - 7850997

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: NL65 INGB 0000292663
BIC INGBNL2A

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

Tekst en lay-out:

Bert & Els Stortenbeker

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!