

# Roemenië Manna Nieuwsbrief



## VREEMDE BESTUURERS

### Bizar

Vorige nieuwsbrief schreven we over bizarre wetsvoorstellen. Wetsvoorstellen om mensen die fraude hadden gepleegd en veroordeeld waren voor corruptie, een grote mate van vrijstelling te geven. We zijn een half jaar verder. Inmiddels is de premier geofferd, maar tal van voorstellen ter bescherming van de corruptie zijn nog steeds aan de orde. We horen er weinig over hier, maar de demonstraties houden aan. Het lijkt wel zonder echt gevolg.

## ONAFHANKELIJK NIEUWS

Ook wordt de enige onafhankelijke nieuwszender onder politiek toezicht gesteld. Dat betekent dat kri-

etiek op de regering via de pers moeilijk gaat worden. Te meer omdat de meeste media in handen zijn van de klik die juist de corruptiemarkt wil beschermen... Men heeft het er maar druk mee.

## AOW

Het gevolg is dat bijvoorbeeld op stapel staande AOW wetswijzigingen maar steeds weer worden uitgesteld en niemand meer weet wanneer en volgens welke voorwaarden je recht hebt op een AOW-tje van zo'n €100,00 per maand. De ontwikkelingen in Roemenië maken het voor de gezinnen die we met Manna ondersteunen er niet eenvoudiger op. Een aantal gezinnen komt namelijk langzaam maar zeker aan zo'n AOW-tje toe. Jammer genoeg stijgt de dieselbrandstof nu in prijs (duurder nu dan benzine daar). En juist daarom reden veel Roemenen op diesel...

## SUPERMARKTEN

Maar ook de prijzen in de supermarkten zijn gewoon op westers niveau. En dat vinden we best wel vreemd. Immers, het personeel daar wordt in de Duitse ketens als Lidl en Kaufland op Roemeens salarisoniveau betaald. Ook de infrastructuur is daar veel goedkoper dan hier. Het lijkt er dus op dat er wel een beetje vreemde manier geld wordt verdiend.

## SPORTSCHOOL

Wekregen in oktober een verzoek van een gezin. Beni, 15 jaar, doet het goed in sport en wil daar zijn beroep van gaan maken. Hij kan naar een school waar hij zich prima in dat vak kan ontwikkelen. Alleen, net als hier in Nederland, er moet worden gereisd naar school. Omdat er ook geen studentenreiskaart is, is dat voor ons gezin dus te duur. Er is een goedkoper alternatief: hij kan door de week ook op school blijven. De kosten daarvan zijn €100,00 per maand. En daarvoor vroegen ze Manna dus om hulp. Inmiddels hebben we voor €50,00 dekking gevonden en daarmee ondersteunen we hen nu. Voorlopig hebben ze de andere €50,00 ergens anders vandaan kunnen halen. Daardoor kon de opleiding doorgaan. Liever zouden we gewoon die €100,00 ondersteunen. Dat kan als we iemand vinden die dit voorlopig t/m juli zou willen doen. Als u degene bent die daarbij wil helpen, laat het ons weten!

## VERGEVING

In mei maakten we de jaarlijkse bezoekreis. Naast alle zorgen die we elke reis weer ontmoeten waren er ook mooie dingen die we hoorden. Bij de



*Een foto van de familie Vladu. We helpen hen al sinds 1995. Deze foto, ze staan er lang niet allemaal op, is in mei gemaakt. Een aantal kinderen is inmiddels getrouwd en er zijn nu ook kleinkinderen. Er is nog steeds sponsoring nodig: de man heeft slechts een AOW van €100,00. De kinderen dragen wel bij, maar die kunnen niet voldoende opbrengen om hun ouders voldoende te helpen. Gelukkig is Manna er nog!*



familie Ciora was door alle spanningen het meisje van 20, ze woonde nog thuis, met ruzie vertrokken en gaan samenwonen. We ontmoetten haar ineens weer thuis tijdens ons bezoek. Ze was werkelijk veranderd: ze had zich verzoend met haar ouders, heeft zich laten dopen en ze heeft weer haar opleiding, verpleging opgepakt. Vergeving is ook bij spanningen een grote kracht!

### LUJZA

Aan het begin van dit bericht kijken we even terug naar de Nieuwsbrief van Manna in september 2000. Daarin werd melding gemaakt dat Bert en Els Stortenbeker door het werk in Roemenië op hun hart hadden gekregen om een kansloos kind een kans te geven. Dat mondde uit in de adoptie van Lujza uit Roemenië. Ze was 4½ jaar oud toen ze naar Nederland kwam. Ze had door verwaarlozing veel schade opgelopen. Met inzet van alles en iedereen groeide Lujza op. Ze werd een prachtige vrouw die de kans die ze kreeg uitstekend heeft benut. De slag was groot toen zij eind augustus op 21 jarige leeftijd in een coma terecht kwam. Dit als gevolg van een uit het niets opgekomen epileptische aanval die totaal niet reageerde op de medicijnen daartegen. Deze aanval is haar uiteindelijk fataal geworden op 21 september. Het verdriet was groot. Troost vonden de ouders in God, maar ook in de enorme belangstelling die er was op haar begrafenis.



Links de foto uit 2000, rechts uit 2017...

### VOORGANGER

Vanaf de beginjaren van Manna ondersteunen we een voorgangerechtpaar in een dorpje vlakbij Timișoara. Voorgangers in kleine gemeentes worden daar niet door de leden van de kerk onderhou-

den. Hij moet dus in zijn eigen inkomen voorzien. Dat doet hij voornamelijk door klussen in de bouw te doen. Dankzij onze ondersteuning hoeft dat dan niet full time. Dan heeft hij net wat meer tijd voor zijn gemeente. Toen we in mei vroegen hoe het in de kerk ging bleek dat ook de Evangelische kerk in Roemenië het moeilijk heeft. De iets betere leefomstandigheden lokken toch mensen de kerk uit. Toch zag hij ook weer goede dingen. De kinderen van die generatie die wat afhaakt ziet hij juist weer binnenkomen in de kerk. Veel jongeren laten zich toch weer dopen en willen er bij zijn in de kerk!

### TERUGBLIK

We zijn weer aan het einde van een jaar gekomen. We blikken nog even terug op de dingen die we mochten doen dit jaar:

- We konden alle gezinnen die we sponsorden blijven ondersteunen. Er vielen geen sponsors weg. Daar zijn we dankbaar voor;
- Er kon geholpen worden bij enkele gezinnen met brandstof voor de winter (meestal is dat hout) dankzij extra bijdragen van sponsors;
- Met Pasen konden we alle gezinnen weer een paaspakket geven;
- De aflossing van een flinke schuld van een sponsorgezin kon worden afgerond dankzij de trouwe bijdrage van een sponsor daarvoor;
- We konden ondersteunen bij eerder genoemde studie van Beni;
- Met Kerst geven we alle gezinnen een financieel extraatje en een kerstpakket.

### 2018

Deze mooie dingen waren mogelijk dankzij onze trouwe sponsors. We bidden dat we ook in 2018 daarmee door mogen gaan. De gezinnen die we helpen hebben echt onze steun nodig. We houden dat goed in de gaten. De hulp kan alleen doorgaan als u mee blijft helpen!



*We wensen u Goede Feestdagen toe en een Gezegend 2018!*

### HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. Misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de bezoeken. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

### AANDACHTSPUNTEN

- De verwarming deze winter. Regelmatig komen er vragen om ondersteuning.
- Ondersteuning van de potjes: medicijnen, bijlessen, 'calamiteiten', enz.
- De Paas en Kerst extraatjes. Totaal plm € 1000 per jaar.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna  
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19  
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 - 7850997

✉ [spons@ro-manna.nl](mailto:spons@ro-manna.nl)

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: NL65 INGB 0000292663  
BIC INGBNL2A

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel  
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

Tekst en lay-out:

Bert & Els Stortenbeker

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!