

Roemenië Manna Nieuwsbrief



BEKENDE TEKST

Tijd

Het is één van de bekendste stukken uit het Oude Testament in de Bijbel. Het gedeelte uit het soms wat treurige boek Prediker: "Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel." Misschien dat je aan het einde van een jaar wat meer stilstaat bij het begrip tijd. In veel gezinnen en kerken wordt op oudejaarsavond de 'Oudejaarspsalm' gelezen. Niet dat Psalm 90 voor die avond is geschreven, maar hij past er zo mooi in. Aan het einde de bede: 'Bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.' In deze Nieuwsbrief lezen we hoe we bij Manna met deze teksten omgaan.

SINDS 1992

Op 20 juli 1992 werd Stichting Roemenië Manna opgericht. Dat is een aardige tijd geleden. We begonnen zoals in de presentatie op de website nog te zien is, met hulptransporten aan het onder Ceaușescu totaal verarmde Roemenië. Enkele bij



Een reis in 1997 met een volle auto...

Manna betrokken mensen hadden in de communistische tijd geholpen bij Bijbelsmokkel en daaruit waren er nog enkele contacten in stand gebleven. Toen de revolutie in 1989 was geweest, werd het veel makkelijker de verarmde Christenen te gaan helpen, hetgeen ook gebeurde.

EINDE TRANSPORTEN

Inmiddels bieden we dus ruim 23 jaar hulp in Roemenië aan mensen die op ons pad zijn gekomen. Manna ging in de loop van de tijd de transporten loslaten en meer inzoomen op directe problemen die in gezinnen speelden. Bij mensen die tussen wal en schip dreigden te raken. Het sponsorplan werd ontwikkeld met de individuele verslaglegging aan de gezinssponsors. We vonden een groep mensen die ontzettend trouw bleek te zijn in het sponsoren van 'hun' gezin. Daardoor was het ook heel effectief. Manna hoefde niet te zeuren om sponsors, om gevers. Op één af andere manier was er altijd zorg voor de dingen waar we tegenaan liepen. We zijn de gevers, maar vooral onze Grote Voorziener samen met de Roemeense gezinnen die we konden ondersteunen dankbaar daarvoor.

AUTO'S

De laatste jaren hebben we veel veranderingen gezien in Roemenië. Er rijden auto's rond die we in Nederland eigenlijk vanwege de exorbitante prijs zelden zien. Soms vroegen we ons af als we een bezoekreis maakten: "Wat doen we hier nog?" Die vraag werd dan al snel beantwoord als je weer bij een gesponsord gezin binnenstapte. Maar toch... De kloof tussen arm en rijk is heel groot geworden in Roemenië. Het is moeilijk om

maar een stukje van die kloof te overbruggen. Want om verder te komen heb je geld nodig. En dat is er niet bij 'onze' gezinnen. We konden in die gezinnen 'slechts' helpen om de kinderen naar school te laten gaan, ze met bijlessen te ondersteunen als het moeilijk ging, hetgeen uiteindelijk als resultaat had dat ze een beetje verder kwamen dan hun ouders.

DAN DE KINDEREN...

Bij een aantal gezinnen die we hielpen, mochten we zien dat kinderen wel de armoedestand konden verlaten. Niet dat ze dan een vetpot hadden: we kregen een enkele keer een vraag om hulp bij het bouwen hun nieuwe huis... Die hulp zou je natuurlijk best graag geven, maar dat ligt toch niet zo op het pad van Manna. We zien ook dat kinderen in staat zijn om nu zelf hulp te bieden als hun ouders het te krap hebben.



In 1997 bij een groot sponsorgezin op bezoek. De kinderen zijn nu allemaal een beetje groter gegroeid! Sommige kinderen werken regelmatig in het buitenland.

STAND VAN ZAKEN

Omdat in veel gezinnen de kinderen zijn 'uitgevlogen' en in staat zijn zelf de kost te verdienen, gaan we komend jaar afscheid nemen van een aantal gezinnen die we nu nog ondersteunen. Dat valt samen met het feit dat de sponsors van Manna trouw zijn,



maar dat we buiten de sponsoring om weinig giften meer binnen krijgen. Daardoor raken diverse hulppotjes, zoals de medicijnpot, de paas- en kerstpakketten pot, de winterverwarmingspot en het reiskostenpotje leeg. Verder hebben we de laatste jaren geprobeerd het bestuur van Manna uit te breiden met nieuwe frisse instroom. Maar dat is om één of andere reden niet gelukt.

LUISTEREN

Uit bovenstaande leiden we af dat we moeten luisteren naar Prediker en onder ogen mogen zien dat er voor alles een tijd is. We denken als bestuur van Manna dat voor Manna komend jaar de tijd aanbreekt om actief en zorgvuldig af te gaan maken wat afgemaakt moet worden.

DOOR MET KLEIN AANTAL

Echter, we weten dat een klein aantal gezinnen onze hulp nog een paar jaar nodig hebben. Maar als het aantal gezinnen wat we ondersteunen nog maar gering is, worden de kosten om deze gezinnen te bezoeken relatief veel te hoog. Gelukkig heeft onze steun en toeverlaat in Roemenië, de familie Piscoi, ons wel toegezegd dat zij ook bij een gering aantal gezinnen, de sponsoring wil blijven verzorgen en ons ook de benodigde informatie wil blijven geven.

AANPAK

Komend jaar gaan we dus de gezinnen selecteren die in de sponsoring blijven. Daarvoor willen we DV in het voorjaar een mogelijk laatste bezoekreis aan Roemenië maken om definitief vast te stellen of onze gedachte en onze planning juist is.

MAAR NU: DECEMBER!

Tot zover de informatie over de nabije toekomst van Manna. Maar eerst is er nu december...! En in deze maand geven we altijd wat extra geld bovenop de sponsoring en een kerstpakket. Daarvoor willen we u vrijmoedig vragen om het potje dat we daarvoor

hebben weer te vullen. Ook in Roemenië is Kerst een gezinsfeest. En dat ondersteunen we graag.



Ingrediënten, ruim ingekocht, voor de kerstpakketten. Vooral veel nuttige dingen, maar ook leuke dingen voor de kinderen

ZELFS IN DE CRISIS

Als we tot slot terugkijken naar de afgelopen jaren, dan kunnen we met grote dankbaarheid zeggen dat de hulp van Manna aan de gezinnen, zelfs tijdens de crisis, stabiel bleef. We konden helpen met winterverwarming, met een enorme kachel en warmwatervoorziening op een boerderij, met een wasmachine, met bijlessen, met het oplossen van schulden, met ondersteuning voor medicijnen en last but not least, met de maandelijkse sponsoring. Dat is een wonder op zich.

SAMENVATTING

De verwachting is dus dat er bij Manna komend jaar het nodige gaat veranderen omdat we willen luisteren naar de tekst dat er voor alles een tijd is. Wel willen we het werk op een goede manier afmaken. We verwachten dat het afmaken op zich nog enkele jaren zal duren. En daarvoor vragen we uw hulp. Deze maand vragen uw hulp voor de extra sponsoring en voor de kerstpakketten. Uw hulp verder om de gezinnen die het nodig hebben te kunnen blijven sponsoren tot dat hun kinderen op eigen benen staan. Uw hulp om een spontane nood te lenigen. Uw hulp bij het bidden om wijsheid!

GOED 2016!

We wensen u namens de gezinnen en het bestuur van Manna goe-

de feestdagen en een gezegend 2016.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. Misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een bezoekverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de bezoeken. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Ondersteuning van de potjes: medicijnen, verwarming, bijlessen, 'calamiteiten', enz.
- Wijsheid hebben we nodig om komend jaar de selectie op de juiste manier te doen.



Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 - 7850997

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: NL65 INGB 0000292663

BIC INGBNL2A

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel

KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

Tekst en lay-out:

Bert & Els Stortenbeker

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!