

Roemenië Manna Nieuwsbrief



RIJMPJE

Kachelhout

Er is een ouderwets poëziealbum versje dat eindigt met de regels: “als je later bent getrouwd, zorg dan goed voor kachelhout”. En dat is nu net wat de familie Radulescu deed. Verderop leest u hier meer over. Ook leest u meer over de vraag die ons regelmatig wordt gesteld: zijn jullie zo langzamerhand niet een beetje klaar daar in Roemenië? We geven een budgetoverzicht van een gemiddeld sponsorgezin. Verder zijn we genooddaakt aan te tippen dat de algemene giften aan Manna sterk zijn teruggelopen. Uiteraard brengen we u ook weer op de hoogte van de resultaten van onze bezoeken in oktober en laten we wat foto's er van zien. Kortom, een nieuwsbrief waarin zoals altijd dankbaarheid voorop staat maar waarin we toch ook een beetje de noodklok luiden.



Leuk om een kind uit een sponsorgezin zo te zien na het krijgen van een paar knuffels



Mevrouw Radulescu laat de doorgezakte buizen in de warmtewisselaar zien. Total loss.

WAAROM NOG HULP?

Is de hulp, zoals Manna die geeft aan een aantal arme gezinnen in Roemenië nog steeds echt nodig? Het gaat daar toch ook wel een keer beter? Een vraag die ons met regelmaat wordt gesteld en die onszelf ook bezighoudt. Voldoende reden om ook tijdens onze oktoberreis de situatie van alle gezinnen onder de loep te nemen. We stelden criteria op. Het belangrijkste was: hoeveel schoolgaande kinderen zijn er nog thuis? Verder vonden we ook de hoogte van andere inkomsten én de stabiliteit van die inkomsten een belangrijke graadmeter. We kwamen tot de conclusie dat bij alle gezinnen de noodzaak voor sponsoring het komende jaar nog nodig is.

KACHEL(HOUT)

W e noemden het al: kachelhout. De familie Radulescu trok aan de bel bij Manna. Niet hun gewoonte. Het gaat hier om een groot gezin, 15 kinderen waarvan een aantal getrouwd. De

hele familie werkt mee op het boerenbedrijf. Allen leven ze van de opbrengst. Die opbrengst viel zeker dit jaar erg tegen. 40% van het graan ging deze zomer verloren door de vele regen en wind. Ook hun tomatenopbrengst ging er aan. We vragen ons wel eens af of er modern en effectief gewerkt wordt. Maar met die vraag komt het gezin niet verder. Alle getrouwde kinderen (met kleinkinderen) wonen ook op het erf. In een verbouwde schuur waarin ‘appartementen’ zijn gemaakt. Zowel het ouderlijk huis als dit gebouw worden van warmte en warm water voorzien door één centrale kachel. En omdat ze komende winter zo goed als op zwart zaad zitten, hebben ze Manna om hulp gevraagd om kachelhout te kunnen kopen. Toen we er waren bleek echter de kachel ook total loss te zijn. De ketel is al te vaak gerepareerd, ze kunnen geen laswerk meer doen aan de warmtewisselaar. Dat betekent: geen warm water en geen verwarming voor een kleine 40 mensen. Kosten voor een ketel: €3100. En dan moet er ook nog



€500 hout bij. Gezien de urgentie wil Manna snel helpen. We kunnen het geld voorschieten. Maar willen vrijmoedig vragen: wilt u helpen om dit voor Manna enorme bedrag weer aan te vullen?



Bij de familie Vladu komen we al sinds 1996. De vader is 83, de moeder 58. De jongste (van de 9 kinderen) zit nog op school. Ze hebben slechts een minimale AOW.

BUDGET

Om een beetje beeld te krijgen van het financiële plaatje in veel gezinnen in Roemenië noemen we eens wat bedragen: een volledige baan bij een supermarkt of zo levert een loon op van ongeveer €300. De huur van een tweekamerflatje is al gauw €150. Van de overblijvende €150 moeten er levensmiddelen (helaas maar zo'n 20% goedkoper dan hier), het gas en/of elektra, het water, de schoolkosten en last but not least de zorgverzekering worden betaald. Die kost per persoon €13 per maand (kinderen onder de 18 betalen niets). Overigens, het enige waar je in de praktijk voor verzekerd bent is het verblijf in een ziekenhuis. Medicijnen of een scan moet je meestal zelf betalen. Ook bij artsen moet je vaak nog extra betalen. Samenvattend: in 'onze' gezinnen, waar meestal óf de vader óf de moeder of beiden geen betaald werk hebben, is er elke maand een tekort. De sponsoring helpt in elk geval om het gat een beetje te vullen!



Het nieuwste sponsorgezin op voordracht van hun voorganger die hen begeleidt.

GELD

Nu we het toch over geld hebben: zoals bij veel ANBI instellingen lopen ook de giften aan Manna terug. Gelukkig hebben we trouwe gezinssponsors. Niet één haakte af de afgelopen jaren! Maar we helpen ook bij speciale noden in onze gezinnen. Bij medische kosten of bij stookkosten. Verder hebben we de normale kosten die we als stichting moeten maken – die overigens super laag zijn. Juist daar gaat een probleem ontstaan. En we zien dat het Manna werk nog niet klaar is. Door de huidige trend zou het kunnen dat we te vroeg met het werk moeten stoppen. Wilt u mee bidden dat deze spiraal de andere kant uit gaat draaien zodat we het werk kunnen afmaken?



Als we bij Edy komen zijn we altijd onder indruk van zijn geloof en opgewektheid. Vaak zijn de juiste medicijnen voor hem in Roemenië 'even' niet verkrijgbaar. Daardoor heeft hij te vaak te veel pijn. Maar een oplossing is door EU douaneregels onmogelijk.

KLEINE HULP MET EFFECT

Gelukkig is de extra hulp vaak niet zo omvangrijk als nu bij Radulescu. Vaker worden we geconfronteerd met problemen die met relatief weinig geld zijn te verhelpen. De afgelopen bezoeken werden we geconfronteerd met een meisje van 16 die haar voortanden dreigt te verliezen terwijl dat voor minder dan €100 op te lossen is. We gaan proberen dit op te lossen. Een gezin met een minimaal inkomen en drie kleine kinderen zaten zonder wasmachine. We vonden een oplossing. We betaalden een medische scan om eindelijk de oorzaak te vinden van een jaren lange kwaal. Zo zijn er nog vele voorbeelden van relatief kleine uitgaven die we alleen kunnen

doen als er ook naast de sponsoring geld binnenkomt.



We kregen van diverse sponsors 'dozen' mee voor hun sponsorgezin. Dit gezin kreeg zelfs drie dozen! De moeder tekent hier voor het sponsorgeld.

BEZOEKREIS

Ook deze bezoeken gingen we bij alle gezinnen langs. Een greep uit de dingen die we ontmoetten: de familie Ciora, 13 kinderen, de jongste met het syndroom van Down. Het knulletje heeft recht op fysiotherapie. Maar hoe kom je in vredesnaam al sjouwend met een kind van drie met de bus in de stad?



Benjamin is inmiddels alweer 3 jaar en speelt met de nieuwe knuffel

De familie Kobori heeft de dure stadsverwarming ingeruild voor een eigen cv ketel. Geld geleend van een welwillende baas. Gevolg is dat er per maand maar €150 loon overblijft. De aflossing loopt nog een jaar. De familie Banciu: jaren geleden heeft de man een ernstig ongeluk gehad op zijn werk. Het gezin moest rondkomen van schoonmaakklusjes die de vrouw her en der deed. Nog drie kinderen op school. Het huis ziet er altijd keurig uit, maar de stofzuiger laten repareren zit er niet in.

VERBETERINGEN

Als we de gezinnen bezoeken, zien we vaak verbeteringen. De één heeft in



plaats van het oude fornuis met een losse spoelbak ernaast nu een eenvoudig aanrecht met wat kastjes. Een ander heeft de afgebladderde muur in de kamer een verfje gegeven.



De ouders zijn niet thuis. De knappe dochter kijkt hoe haar broer tekent voor ontvangst voordat ze naar vioolles gaat die door haar kerk wordt betaald.

Een ander gezin woont tegenwoordig in een voor het oog, mooi huis. Zelfgebouwd, maar niet geïsoleerd. Als je de geschiedenis niet kent (wij kennen die wel!), zou je overigens acuut stoppen met sponsoren. In een aantal gezinnen haalden kinderen diploma's omdat Manna bijlessen betaalde. Zo maar een paar voorbeelden waar je de jarenlange hulp van de sponsors en de extra hulp ziet terugkomen. Het helpt onze gezinnen enorm, nog steeds. Samen met 'onze' gezinnen zijn we daar heel dankbaar voor. We zien dat het Manna werk mettertijd klaar zal zijn. Op dit moment is dat echter nog niet het geval. Daarom zouden wij zeggen: nog even de schouders eronder. We maken het werk graag netjes af. Gewoon, omdat we vinden dat zo hoort.



Soms treffen we een familie niet thuis. Gelukkig wisten we ze wel te vinden: ze waren in een extra bijeenkomst in hun kerk. Dan maar de sponsoring voor de deur van de kerk afhandelden!

ELKE REIS

Elke bezoekreis is weer een avontuur. Wat gaan we nu weer zien. In elk gezin gebeuren dingen die onverwacht zijn. Soms is er goed

nieuws, soms is er minder goed nieuws. Wat altijd voorspelbaar is, zijn de woorden bij het afscheid bij een gezin. We horen het altijd in het Roemeens. Maar van die zinnen kennen we de vertaling al lang: "Moge God jullie en de sponsors zegenen op al jullie werk en dank de sponsors heel hartelijk". Bij deze!



4 stuks van de 13...

DECEMBER 2014

We willen in december, zoals we gewend zijn, de sponsorgezinnen een kerstpakket geven. In het pakket zitten altijd nuttige, maar ook leuke dingen die in de gezinnen met kerst goed gebruikt kunnen worden. Dat gaat van ons 'extraatjes' budget. Ook daarvoor vragen we vrijmoedig: helpt u weer mee? We wensen u goede dagen en een voorspoedig 2015!

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. *Als vrijwilliger?* Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te *sponsoren*? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van "uw" gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u van Manna een zoekverslag met, indien mogelijk, foto's daarvan. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- De kachel bij Radulescu: er is voor dit probleem maar liefst 3600 euro nodig! En het wordt snel kouder. Laten we zorgen dat deze familie met kerst weer warmte heeft!
- De kerstpakketten!
- We zoeken altijd vaste sponsors. Er is op dit moment €120,00 per maand waarvoor nog geen vaste sponsors zijn. Die kosten komen nu uit de algemene giften.
- Ondersteun ook met algemene giften!
- In deze nieuwsbrief vragen we nog al wat. **Maar help alleen als u het op uw hart heeft!**

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk

☎ 058 - 7850997

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Bank: NL65 INGB 0000292663
BIC INGBNL2A

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

tekst & lay-out

Bert en Els Stortenbeker

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!