

Roemenië Manna Nieuwsbrief



GEEN = GOED...?

Nieuws

Iedereen kent er wel een paar. Mensen waar je zelden of nooit contact mee hebt. Vaak is dan van toepassing geen nieuws, goed nieuws. Immers zolang je niets hoort, zal het wel goed gaan....

ALTIJD IS ER NIEUWS

Er zijn van die periodes dat wij als stichting weinig horen van onze gezinnen. Weinig of geen nieuws over hun wel en wee. Maar geen nieuws is niet automatisch goed nieuws. Het betekent eerder, er zich dan (gelukkig!) geen hele grote problemen voordoen. Dat neemt niet weg, dat het voor die gezinnen een hele toer blijft om rond te komen. Toch blijft er altijd wel nieuws om u te melden. En dat doen we dan dus bij deze, in onze laatste

nieuwsbrief van 2010.

HET GOEDE NIEUWS

Dit jaar konden we bij één gezin de sponsoring stopzetten. Hoewel de omstandigheden niet ideaal zijn, zijn ze met elkaar toch in staat het zonder onze hulp te redden. Het gaat hier om een weduwe met nog 11 kinderen thuis. Dat klinkt misschien vreemd. Maar voor schoolgaande kinderen zonder vader is er een wezenuitkering. Dat maakt dat onze hulp daar op dit moment niet meer erg nodig is. Daarnaast is er nu ook hulp van inmiddels getrouwde kinderen.

VEEL MOOIE DINGEN

In het verleden heeft Stichting Manna dit gezin veel hulp kunnen bieden. Zo konden ze van een gammal krotje in een dorp verhuizen naar een goed huis in de stad. Dat huis is betaald met hulp van familie in Amerika en 2

sponsors van Manna. We konden ze financieel helpen met het aanleggen van verwarming en het aanbouwen van extra kamers. Iets wat wel nodig was voor dit gezin met 15 kinderen. Toen de verbouwingen zo goed als klaar waren overleed helaas de vader. Dat was verdrietig. Immers, er waren nog 15 kinderen thuis! We kregen een warme bedankbrief voor alle hulp die we de afgelopen jaren, dankzij u, konden geven.

VOLWASSEN GEWORDEN

Bij een ander gezin was er ook verdriet. De alleenstaande moeder overleed in 2004. De oudste in dat gezin was toen nog maar 17 jaar. We bleven de kinderen helpen. Onder andere door de huur van hun éénkamerflat te betalen. We betaalden voor de oudste jongen een opleiding in de bouw. Inmiddels is hij getrouwd en naar Frankrijk verhuisd. Ook het jongste meisje hebben we geholpen om haar opleiding af te maken. Ook zij is naar Frankrijk getrokken en woont nu bij haar broer in de buurt. De andere jongen is nog in Roemenië. Hij kan in zijn eigen onderhoud voorzien. We zijn dankbaar dat we deze jonge mensen hebben kunnen helpen om in deze hele moeilijke periode in hun leven toch hun weg te vinden naar zelfstandigheid.

WEER KACHELHOUT

Ook dit jaar hebben we een aantal gezinnen weer kunnen helpen met een bijdrage aan de winterbrandstof voor de kachel. Hoe vroeger in het seizoen het hout wordt aangeschaft, hoe goedkoper je het kunt kopen. Jammer was dat we pas laat signalen kregen. Het hout werd daardoor duurder dan in vorige jaren. Gelukkig kunnen we via Vasile Piscoi (onze contact-



Eén van onze (zeer grote) gezinnen bij het ontvangen van het kerstpakket 2009. Er is inmiddels nog een kleintje bij...



persoon) in één keer veel hout tegelijk inkopen. Daarmee kunnen we toch nog wat korting bedingen. Hopelijk wordt het niet zo'n strenge winter. Wordt het dat wel, dan zullen we proberen in de loop van de tijd nog een keer bij te dragen in de aanschaf van hout.

MINDER GOED NIEUWS

In sommige gezinnen blijft het tobben. Zo is het bij de familie Menga bepaald niet leuk. Door de psychische problemen van de vader, is de moeder al jaren aan het eind van haar Latijn. Een paar kinderen zijn de deur al uit. Een paar wonen er nog thuis. Ze geven veel problemen door hun gedrag. Ze gaan niet naar school, maar hangen dagen op straat. In ons land zou zo'n gezin allang 'voer' zijn voor maatschappelijk werk en dat soort instanties. In Roemenië is dat soort hulp of begeleiding echter nog niet aan de orde. Ze proberen nu te verhuizen naar een dorp 40 kilometer verderop. Weg uit de stad. Het enige wat we nu kunnen doen, is een beetje financieel ondersteunen. Hiermee steken we in ieder geval de oudste dochter een hart onder de riem. Zij is de enige die geld binnenbrengt.... Voor de jongste kinderen is er dan tenminste zorg mogelijk.

TIJD DRAAIT DOOR

Het zou kunnen zijn, dat we komend jaar bij nog een paar gezinnen kunnen gaan stoppen met de sponsoring. Soms omdat één of zelfs beide ouders werk hebben gekregen. Soms omdat de meeste kinderen de deur uit zijn. Dat laatste scheelt natuurlijk enorm in de kosten. Sterker nog, de gezinnen worden dan ook geholpen door de inmiddels zelfstandige geworden kinderen. Helaas gebeurt dat niet overal: ook de zelfstandig geworden kinderen moeten vaak vechten om in dit moeilijke land het hoofd boven water te houden.

WORDT HET BETER?

Ondanks de crisis zie je het straatbeeld in Roemenië wel veranderen. Je ziet steeds minder goedkope

Dacia's rijden. Maar wel steeds meer duurdere westerse auto's. Er komen meer grote winkels en grote warenhuizen waar het ook nog eens druk is. Zeker in het westen van het land (daar waar wij werken) en rondom de wat grotere steden. Het dwingt ons tot goed nadenken over het werk wat we doen.

WE HELPEN AL 20 JAAR...

Helpen daar waar nodig is, is iets wat bij ons voorop staat. Maar helpen omdat we dat nu eenmaal al 20 jaar helpen, is geen reden om dan maar door te gaan. Te lang doorgaan is niet goed, te snel stoppen kan ook vergaande consequenties hebben voor sommige gezinnen. Maar soms komen er ook ineens nieuwe hulpvragen op ons pad.



We noemden het eerder in deze nieuwsbrief: het huis in de stad waarbij we konden helpen met de aanschaf. Kamers zijn hier al bijgebouwd en het is keurig opgeknapt.

GOEDE VOORNEMENS

Ook komend jaar willen we ons dus opnieuw afvragen of en hoe we wie willen helpen. We willen ons dat per gezin gaan afvragen. Immers, er verandert veel in Roemenië, maar ook in Nederland...! We zullen dit alles natuurlijk in overleg doen met Vasile en Sofia Piscoi en daar waar mogelijk ook met de gezinnen in kwestie. Wilt u voor ons bidden om wijsheid in deze?

NU EERST DECEMBER 2010

Voor de kerst dit jaar willen we onze gezinnen weer voorzien van een Kerstpakket. Inmiddels hebben we Vasile en Sofia al gevraagd of zij de inkoop en verdeling weer voor hun rekening willen nemen. Een bijdrage

van uw kant zouden we heel erg op prijs stellen.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. **Als vrijwilliger?** Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- In ons kachelhout budget is een aardig gat geslagen. Helpt u mee dit gat weer te dichten?
- Met Kerst geven we onze gezinnen een kerstpakket en een halve sponsoring extra. Helpt u weer aan deze (broodnodige en leuke) kerstextraatjes?
- Nieuwe sponsors zijn nog steeds van harte welkom!

En last but not least: we wensen u natuurlijk hele goede kerstdagen toe en Gods zegen voor 2011.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel
☎ 0180 - 399385
✉ spons@ro-manna.nl
🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Postbank: 29 26 63
t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI
tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker