

Roemenië Manna Nieuwsbrief



ROOD OF...?

Oranje

Waar je ook keek de afgelopen weken, overal was het oranje wat de klok sloeg. Ondanks de crisis werden er miljoenen aan extra uitgaven gedaan om vooral toch te laten merken dat we achter "ons Oranje" stonden. Leuke kleur dat oranje. In een verkeerslicht kun je die kleur ook vinden (al zeggen sommigen dat dat geel is). In Duitsland gaat die ook branden als het licht bijna op groen gaat springen. In Nederland weten we dat na oranje rood komt. Dat is in Roemenië ook zo. Maar daar staat er veel meer op oranje. Vooral de economie staat op oranje. Liever gezegd: die is een aantal jaren geleden al diep in het rood gegaan. In het nieuws domineerden vooral Griekenland, Spanje en Portugal. Roemenië bleef buiten het nieuws. Er blijken niet zo veel journalisten te zijn die het Roemeense nieuws volgen?

5 MEI

Groot verschil tussen de landen die in het nieuws kwamen en Roemenië was dat het IMF Roemenië al in de tang had. Er waren in het verleden economie versterkende leningen verstrekt. De voorwaarden daarvoor waren streng. Helaas kwam Roemenië de voorwaarden niet na. Op 5 mei 2010 eiste het IMF dat per 1 juli de BTW omhoog moest naar 24%, de ambtenarsalarissen met 25% moesten worden verlaagd, 250.000 ambtenaren moesten worden ontslagen en op de pensioenen en uitkeringen moest er 15% worden ingeleverd.

6 MEI

Op 6 mei werden deze maatregelen aangekondigd door de regering. Na jaren voor zich uitschuiven door populistische politici die vaak ook nog corrupt zijn, is er nu geen ontkomen aan. Ook het ambtenarenapparaat is door en door ziek in Roemenië. Met wat goede vrienden en familie is het redelijk eenvoudig je af te laten keuren en heb je de rest van je leven een uitkering of een vervroegd ouderdomspensioen. Van de 6 miljoen gepensioneerden zijn er enkele honderdduizenden rond veertig jaar...

VERWARREND

Joop en Ria van den Dool waren namens de Stichting eind mei weer in Roemenië. Ze kwamen thuis met een bepaalde verwardheid. Grote, drukke winkelcentra met volle terrassen. Alles is te koop en er wordt volop gekocht en ver-

kocht. Maar voor welke mensen gaat dit op? Na het bezoeken van "onze" gezinnen werd één ding duidelijk: geen van "onze" gezinnen kunnen van deze verworvenheden gebruikmaken. Er is een grote tweedeling in Roemenië.

WORDT HET BETER?

Sterker nog: na een paar jaar van enige stabilisering zien we dat de maatregelen die de regering moet nemen in opdracht van het IMF zwaar zullen drukken op "onze" gezinnen. Ze gaan er op achteruit. En werk in het buitenland om even wat bij te schnabbelen, kun je door de economische crisis in Italië en Spanje (de landen waar men het meest op aan trok) ook wel vergeten.

WAT DOEN ZE ZELF?

Je zou de vraag kunnen stellen "wat doet Roemenië zelf om dit soort grote verschillen wat te verkleinen?"



Joop en Ria van den Dool waren bij een sponsorgezin waar het meegebrachte pakket van de sponsor meteen werd uitgepakt. Koffie! Ze lusten het graag, maar het is voor onze gezinnen veel te duur.



Wat doet Roemenië zelf om de corruptie terug te dringen? We lazen het antwoord in een speciaal op Roemenië georiënteerd tijdschrift: nauwelijks tot niets. De politiek is een clientistische politiek. En dat is iets als: "als jij op mij stemt dan regel ik dat..." Verder schuift de politiek aan familie de mooie baantjes toe waardoor er ook nog eens veel incompetentie binnen het ambtenaren apparaat zit.

EN DE KERK?

Door hun regering zullen "onze" gezinnen dus niet echt geholpen worden. De meeste "Manna" gezinnen zijn ook lid van een kerk. Doen die dan niets? Gelukkig doen ze wel wat. Maar niet attent en niet structureel. En er is veel, heel veel hulp te bieden. Voor een kerk misschien wel te veel. Maar ook geldt: als een land er structureel zo'n rommel van maakt, zou het in de kerk dan beter gaan? Dat zou eigenlijk wel moeten. Maar de praktijk is helaas vaak anders.

INCIDENTEEL

We steunen een weduwe met 8 kinderen. In de kerk is bekend dat ze geen inkomsten heeft. Het is zelfs mede door de kerk dat ze geen recht op een uitkering heeft. Haar man was zendeling en werkte dus voor "de kerk". Door een hersenbloeding, vlak voor dat ze zouden vertrekken naar een Afrikaans land, overleed hij. De kerk hielp bij het vinden van een huis. Daarna droogde de hulp op. Ze kreeg van de kerk verder geen structurele ondersteuning. Toen we van haar hoorden, hebben we een sponsor gezocht en gevonden. We wisten het heel lang niet: het waren de enige vaste inkomsten voor dit gezin...

DE REIS IN JUNI

Joop en Ria van den Dool bezochten zoals gezegd weer alle gezinnen die we als Manna sponsoren. Het was goed om ze allemaal weer te ontmoeten. Sommige gezinnen sponsoren we al meer dan 10 jaar! Kinderen hebben we zien opgroeien en weer eigen gezin-

nen zien stichten. We zagen ook dat kinderen hun verantwoordelijkheid namen en voor de ouders gingen zorgen waardoor de sponsoring kon stoppen. Bij andere gezinnen zie je dat ook de zelfstandige kinderen het op hun beurt het weer moeilijk hebben en daardoor niet in staat zijn om hun ouders financieel te ondersteunen.

DE BALANS

Half juni maakten we als Stichting Manna de balans op. We constateerden dat het werk dat we daar mogen doen nog niet klaar is. Er zijn nog een aantal gezinnen die we in deze moeilijke tijd kunnen helpen. Helpen om te zorgen dat hun kinderen naar school kunnen, er elke dag iets te eten is, 's winters bij te springen als het te koud dreigt te worden in huis en helpen daar waar hulp nodig is.



Er was weer een wasmachine total loss. Een veel te grote uitgave voor onze gezinnen. We regelden een nieuwe. De vader met de oplossing van een probleem!

DOORGAAN KAN!

Doorgaan kan alleen als u deze gezinnen wilt blijven helpen. En gelukkig zien we dat er nog steeds mensen zijn die dit willen doen. We hopen dat we de hulp vol kunnen houden ook als we de crisis in Nederland in de portemonnee gaan voelen. Want de bezuinigingen die we in Nederland gaan krijgen, staan niet in verhouding tot wat onze gezinnen dagelijks ervaren. Joop en Ria mochten u allen weer de

grote dankbaarheid overbrengen van de gezinnen die worden ondersteund en men wenst u vooral Gods zegen toe.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. **Als vrijwilliger?** Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Er was een wasmachine total loss. We hebben een nieuwe voorgeschoten. Vult u onze kas weer aan?
- We verwachten ook deze winter weer aanvragen voor ondersteuning om de kachel te laten branden. Zullen we vast een spaarpot maken?
- De extra ondersteuning voor de kerst- en paaspakketten.
- Nieuwe sponsoren zijn nog steeds van harte welkom!

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna

Klaproosveld 3

2914 CC Nieuwerkerk a/d IJssel

☎ 0180 - 399385

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Postbank: 29 26 63

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel

KvK Rotterdam 41133131

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker