

Roemenië Manna Nieuwsbrief



VRIJHEID

20 jaar

Het is u vast niet ontgaan. Twintig jaar geleden viel de Berlijnse muur. Na de acties onder leiding van Lech Walesa in Polen en de Russische Perestrojka van Gorbatsjov kon dit allemaal gebeuren. Ook in Roemenië kwamen er demonstraties. Ze begonnen in de stad waar wij mogen werken: Timisoara. We hebben ooggetuigen horen vertellen over deze tijd. Horen vertellen over de grote vreugde die er was na de val van Ceausescu. Maar ook hebben we verhalen gehoord over de spanning en terreur die er was vóór de revolutie. Een tijd die bij veel Roemenen een trauma heeft nagelaten. Veel Roemenen kunnen nog moeilijk met de vrijheid omgaan. Wij vinden dat we mild en geduldig moeten zijn met de Roemenen. Een voorbeeld zijn en laten zien dat elkaar helpen de gewoonste zaak van de wereld is. Of niet?



Moeder, voor de foto een beetje lachend samen met haar kanjer!

OMKIJKEN

aan het eind van het jaar is het goed om als Stichting te zien wat er bereikt kon worden. Als je dan alles op een rij zet dan kunnen we toch weer dankbaar terugkijken op de dingen die we samen met u in die gezinnen die we helpen konden doen.

MEER SPONSORS!

In 2009 bleven alle sponsors ons trouw. Daardoor konden we alle gezinnen blijven sponsoren. Wel hadden we de gezinnen graag met iets meer geld willen helpen. Dat is nog niet gelukt. We hopen dat we in 2010 met nieuwe sponsors kennis zullen maken waardoor we per gezin meerdere sponsors kunnen inzetten. Het effect van de sponsoring kan daardoor toenemen. Als u nog iemand weet...?

WAAROM? DAAROM!

Misschien is het goed om van een paar gezinnen te vertellen waarom we die sponsoren:

- De familie Denga: vader is psychisch niet goed en verwaarloost werk en gezin. Moeder is al jaren radeloos. Ze hebben 11 kinderen – nog vijf thuis. De kinderen die de deur uit zijn, helpen niet. Eén dochter heeft beloofd om haar moeder, en daardoor het gezin te onderhouden. Ze werkt dag en nacht en draagt financieel het gezin. Het is een prachtige vrouw die alle ondersteuning en support verdient.

- Bij de familie Mere kwam niet veel geld binnen. De man kreeg ook nog eens een ongeluk op het werk. Hij hield er een hersenbeschadiging aan over. Zijn oude werk kon hij niet meer doen. Maar zijn baas hielp en hield hem als bewaker in dienst. Maar wel met minder salaris. De vrouw verdient links en rechts bij schoonmaakwerk. Dat wordt ook steeds minder nu. Het gezinsinkomen is zo'n € 250,00 per maand. De supermarkten zijn in Roemenië niet goedkoper dan hier. Snapt u waarom we hier moeten helpen?

HOOFDZAAK

Zo maar twee voorbeelden van gezinnen die we als Stichting op onze weg kregen. Jaren geleden al. Dankzij de trouw van onze sponsors konden we ze blijven helpen. We zijn God dankbaar dat we op die manier bezig mogen zijn met één van de voornaamste taken die we in het Evangelie tegenkomen: hulp aan hen die dat nodig hebben. Dichtbij én/of in ons geval, 1800 kilometer ver weg.

EXTRA

Met dankbaarheid kijken we dus terug op het afgelopen jaar. We konden in een aantal gezinnen extra dingen doen naast de sponsoring. Een opsomming:



■ In april gaven we elk gezin een goed gevuld Paaspakket.

■ We schreven in de nieuwsbrief van mei over de moeder met haar gebitsproblemen. Geweldig was de reactie: we konden het hele project betalen uit extra geld dat we ontvingen. De behandeling is nog niet afgerond.

■ In een gezin met een jongen die rolstoelgebonden is, moest de vloer worden hersteld. Hij zat steeds vast in putten en gaten met zijn rolstoel. We hebben de materiaalkosten betaald. De arbeid werd door een Roemeense vrijwilliger gedaan.

■ Een gezin met vijf grote kinderen in een tweekamer flat waarover we schreven in de nieuwsbrief van mei werd geholpen. We sponsorden in het zelfde flatgebouw de huur van een tweede flat. Toen we dit aanboden was binnen een week alles rond. Een dergelijke voortvarendheid is in Roemenië zeldzaam en toont hoe hoog de nood was!

■ Een gezin dat uit hun huis moest en van veelal gebruikte materialen een huis heeft kunnen bouwen, hebben we geholpen met de isolatie. Ze hebben jaren in een slecht en tochtig huis gewoond. Daarmee is nu voor goed afgerekend. Er is nog heel wat te doen daar, maar ze kunnen nu in elk geval de winter door!

■ Ook bij een ander huis hebben we geholpen met isolatie. De lage investering leidt direct tot voordeel. Er wordt merkbaar zuiniger gestookt. En als je weinig te besteden hebt, dan is elke Lei die je niet uitgeeft, puur winst!



Zo vals als een lier...

■ Al een paar jaar zochten we een mogelijkheid om voor een echt muzikaal talent in één van onze gezinnen zijn gammele piano te vervangen. Dit jaar is dat gelukt. Onvoorstelbaar: met dat valse ding wist hij nog zo goed te studeren, dat hij tal

van concoursen wist te winnen!

■ In de vorige nieuwsbrief schreven we over de computer voor de 'oude man'. Hij heeft het ding flink aan het werk gezet, want zijn memoires, met diverse geestelijke lessen, kregen we een paar weken geleden in de brievenbus. Hij (en wij ook!) waren er reuze trots op!

■ De brandstof voor de winter – veelal heeft men houtkachels – wordt voor een toenemend aantal gezinnen te duur. In oktober hadden 6 gezinnen nog geen wintervoorraad kunnen kopen. Er moest dus geholpen worden. Want we laten ze niet in de kou staan!

NOG ÉÉN EXTRAATJE!

Zo maar een opsomming van de dingen die we extra mochten doen. Dat kon omdat u ons middelen gaf. Dit jaar staat er nog één actie voor de deur: de Kerstpakketten. Ook geven we in december altijd een halve sponsoring extra. Ook voor onze gezinnen mag het kerst zijn! Helpt u weer mee?

REIZEN

Als Stichting maken we twee reizen per jaar naar Roemenië. Door diverse omstandigheden konden Joop en Ria dit jaar niet gaan. Inmiddels zijn hun omstandigheden weer verbeterd en we hopen dat ze volgend jaar weer wel van de partij kunnen zijn. We zijn God dankbaar dat ze gespaard zijn voor hun gezin en natuurlijk voor Manna!

2010

Het jaar 2010 staat voor de deur. Ook dan gaan we D.V. door met het helpen van de gezinnen die we op onze weg gekregen hebben. We bidden dat we allemaal daarvoor de gezondheid, de energie en de middelen zullen ontvangen. Dat geldt niet alleen voor het bestuur van Manna, maar ook voor onze geweldige hulp in Roemenië: de familie Piscoi. We zijn dankbaar dat we door alles heen het werk met elkaar en onder de zegen van God hebben kunnen voortzetten. Met lek en gebrek, maar met inzet

en trouw. Die trouw die ook te vinden is bij onze sponsors. Wat is trouw eigenlijk iets moois.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. **Als vrijwilliger?** Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €25,00, minimaal €12,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijks vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- We hebben het kachelhout voor de winter voorgeschoten. Vult u onze "kachelpot" weer aan?
- De extra ondersteuning voor de kerst.
- Nieuwe sponsors zijn nog steeds van harte welkom!

Wij wensen u goede feestdagen toe!

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel
☎ 0180 – 399385

✉ spons@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Postbank: 29 26 63
t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker