

# Roemenië Manna Nieuwsbrief



## ROEMENIE IN EU

### Europees?

Roemenië mag zich sinds 1 januari 2007 tot een lid van de Europese Unie rekenen. Maar dat daarmee alle problemen meteen zijn opgelost en alle "Oost-Europese" trekjes verdwenen zijn, is nog even niet aan de orde. Daar zal nog heel wat tijd, energie en verandering van denken en handelen overheen gaan. Roemenië lijkt een volk met een trauma en het zal lang duren voor dat dat is genezen.

## NIEUWS VAN MANNA

Dit is de eerste Manna nieuwsbrief van 2007 en we hopen u ook dit jaar weer met een bepaalde regelmaat op de hoogte te houden van het wel en wee van 'onze' gezinnen in Roemenië. Zo kunnen we u melden dat twee bestuursleden van stichting Manna op 1 april zullen afreizen naar Roemenië (geen grap!). En ook kunnen we u melden dat wij als stichting nog steeds op zoek zijn naar iemand die een aantal secretariële werkzaamheden zou willen gaan doen. Vele handen maken licht werk. Wie is in staat ons hierbij een handje te helpen?

## 1 APRIL: GEEN GRAP

Zoals al geschreven, er staat weer een reis gepland met als vertrekdatum 1 april. Joop en Ria vd Dool hopen dan weer op pad te gaan. Zij zullen hun best doen alle gezinnen te bezoeken en daar waar mogelijk foto's te maken. Als het relevant is zullen de sponsors na terugkeer van Joop en Ria weer een kort verslag ontvangen van het bezoek.

## 'ZIJN GANGETJE'

Inderdaad, u leest het goed: als het relevant is. Soms gebeurt er (heel) veel in een gezin. Dan proberen we de sponsor daarvan zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Door de voortdurende hulp gebeurt het gelukkig steeds vaker dat alles 'zijn gangetje' gaat in een gezin. En onder dat 'zijn gangetje' gaan verstaan we dan: de kinderen of ouders zijn niet ziek, er is geen specifieke nood zoals een kapotte wasmachine, huurschuld, grote onverwachte kosten en dergelijke. Er blijft bij onze gezinnen wel altijd één grote nood: ze hebben het krap, heel krap.

## BEL OF MAIL

Ook al krijgt u van ons geen speciaal verslag via post of mail, dan betekent dat niet dat er ook niets over de gezinnen te vertellen is. Wilt u graag iets weten, na een reis, of zo maar eens, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

Hebt u heel specifieke vragen waar ook wij niet direct het antwoord op hebben, dan kunnen we dat voor u navragen bij de familie Piscoi. Al met al, we zijn altijd bereid verantwoording af te leggen van wat er met de sponsoring gebeurt.

## GEEN ELECTRISCH

Deze reis zullen Joop en Ria ook een nieuw gezin bezoeken, dat volgens de gegevens die we kregen, in onvoorstelbare armoede leeft. Geen elektriciteit en geen gas. Ze wonen in een dorpje vlak bij ons werkgebied: Timisoara. Dit gezin werd ons voorgedragen door een gezin dat al gesponsord wordt via Manna. Zij bekommerden zich al eerder om dit gezin, maar waren absoluut niet in staat structureel hulp te verlenen. Deze reis zal er gekeken worden wat en hoe dit gezin te helpen is. Het is niet voor het eerst dat een gezin dat via Manna geholpen wordt, een ander gezin voordraagt. Het sociale klimaat in Roemenië lijkt



We kregen uit Roemenië een foto van 'het huis' van het nieuwe gezin. Zo te zien hebben we daar nog wat te doen...



vaak wat beter dan in menig westers land.

### DOOS MEEGEVEN

Zoals altijd kunnen de sponsors een pakketje meegeven voor 'hun' gezin. Het mag, maar heel nadrukkelijk stellen we: het móet niet! Maar als u het doet: houdt de doos klein. Want in de auto is niet zo heel veel ruimte. Over de inhoud kunt u het beste overleggen met ons. Iets extra's doen voor uw gezin, het kan en mag altijd. Maar, zoals we al schreven, het hoeft echt niet. Want met uw maandelijkse sponsoring doet u al zoveel goeds. Het is voor de gezinnen een geweldige steun en bemoeiding dat er elke maand opnieuw weer aan hen wordt gedacht. Hebt u op welk gebied dan ook, vragen over de aanstaande reis, neem dan gerust contact op met Joop en Ria vd Dool, telefoon: 0180-632463.



*Zó hopen Joop en Ria niet te vertrekken...*

### ZACHTE WINTER

Ook in Roemenië was dit jaar de winter zacht. Hoewel wij hier in het westen ons grote zorgen maken over de klimaatsverandering en de gevolgen daarvan, wordt er in Roemenië vaak alleen maar opgelucht adem gehaald als 's winters de ergste kou achterwege blijft. De stookkosten vallen daardoor een stuk lager uit! Het kan vreemd gaan: wat voor de één een zorg is, is voor de ander een zegen. Hoe dan ook, het gevolg was, dat we deze winter geen extra hout hoefden te bekostigen voor die gezinnen die dat zelf niet op hadden kunnen brengen.

### BIJNA PASEN

Het voorjaar is dit jaar dus al vroeg van start gegaan door het zachte

weer. Ook Pasen nadert weer met rasse schreden. Pasen wordt in Roemenië veel intenser gevierd dan in Nederland. Daarom geven we aan alle gezinnen die we sponsoren elk jaar een speciaal Paaspakket. Vroeger namen we die mee naar Roemenië. Maar inmiddels is in Roemenië ook alles te koop. Dus stellen we de Paaspakketten nu samen met in Roemenië gekochte artikelen. In dat pakket stoppen we nuttige zaken (waspoeder, schoonmaakmiddelen, bloem). Maar er zitten ook lekkere dingen in en natuurlijk ook voor de kinderen een traktatie. Onze contactpersonen Vasile en Sofia Piscoi zorgen dat de pakketten worden samengesteld en worden bezorgd.



*Er wordt altijd voor de pakketten een auto vol spullen bij de supermarkt ingekocht*

### MEUBELS

We schreven u in de vorige Nieuwsbrief over de familie Closca die een huis aan het bouwen waren. Ze woonden in een vochtige lemen tweekamer woning. Hun schuur (met koe) was op kerstavond 2005 afgebrand. De middelen voor de bouw van het huis kwamen op wonderlijke manier van diverse kanten: kerk, particulieren en ook Manna kon een 'steentje' bijdragen. Voor de inrichting was er nog geen geld. Stomverbaasd waren ze toen er een vrachtauto voor hun deur stopte met allemaal nieuwe meubels voor hen. De gever is onbekend. Wat een wonder en wat een zegen voor dit gezin! Ze zijn er overigens nog niet. Ze hebben een flinke lening open staan (hypotheek kent men nog nauwelijks in Roemenië). We proberen hen ook vanuit Manna zo veel mogelijk te helpen. De man werkt hard, maar kan door zijn lage loon de lening nauwelijks beta-

len. Hij probeert nu ergens in Europa een paar maanden werk te vinden en daardoor een deel van zijn lening terug te kunnen betalen.

### HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat. **Als vrijwilliger?** Meldt u aan! Of misschien door een gezin financieel te *sponsoren*? Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €23,00, minimaal €11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

### AANDACHTSPUNTEN

- Paaspakketten
- Lening van de fam Closca
- Medicijnpot (voor onverwachte, niet gedekte ziektekosten)
- Bijlessen voor kinderen uit onze gezinnen die dat nodig hebben

#### Colofon

Uitgave:  
Stichting Roemenië Manna  
Klaproosveld 3  
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel  
☎ 0180 - 399385

✉ [sponsoring@ro-manna.nl](mailto:sponsoring@ro-manna.nl)

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Postbank: 29 26 63  
t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel  
KvK Rotterdam 41133131

tekst & lay-out  
Bert en Els Stortenbeker