

Roemenië Manna Nieuwsbrief



ONBEGAANBAAR

Sneeuw

Elk voorjaar bezoeken we in Roemenië de gezinnen die gesponsord worden. We gaan meestal in de voorjaarsvakantie. Vorig jaar echter planden we de voorjaarsreis op een andere tijd. We besloten om pas begin mei naar Roemenië te gaan. Dit bleek een goede beslissing. Want juist in die voorjaarsvakantie waren de wegen in Zuid Duitsland en Oostenrijk meerdere malen onbegaanbaar door overmatige sneeuwval...! We zien uit naar de reis begin mei.

HOUT

Tijdens de winter laat bittere armoede zich hard gelden. Er waren deze winter in Roemenië een paar zeer koude periodes met veel sneeuw. Er wordt in veel huizen op hout gestookt, dat is relatief voordeliger dan gas in Roemenië. In een paar gezinnen bleek de houtvoorraad echter niet toereikend. Gelukkig bracht Vasile Piscoi (onze contactpersoon in Roemenië) ons hiervan tijdig op de hoogte. Daardoor waren we in staat om bij een aantal gezinnen extra hout te laten bezorgen.



Hout wordt bezorgd bij de familie Legian

R IN DE MAAND

Wat in de winter ook altijd meer problemen oplevert, is de gezondheid. Veel weerstand bouwen de mensen 's zomers niet op. Het gevolg: veel en vaak zieke kinderen. We hebben deze winter in een paar gezinnen bij kunnen dragen in de kosten voor medicijnen. In Roemenië worden, net als hier, een aantal medicijnen niet vergoed. In één van die gezinnen, de familie Făsie, is de moeder erg ziek. Ze heeft al jaren een zwakke gezondheid. De slopene hoest lijkt haar nu op te gaan breken. We maken ons te zorgen over haar. We hopen en bidden dat God haar zal sparen voor haar gezin en dat de gekochte medicijnen zullen aanslaan.

KORTSLUITING

Er is nog een gezin waar we zorg over hebben: de familie Closca. Vader, moeder en negen kinderen (nummer tien op komst...) wonen in een klein huisje met twee kamers. Het is er zó vochtig dat de drie jaar oude wasmachine die ze van Manna gekregen hadden, kapot was gegaan door vochtinwerking op de elektronica. Pas na een paar weken hoorde Vasile Piscoi van het probleem. Door het vele met de hand wassen in koud water, waren de handen van mevrouw Closca kapot gegaan. Inmiddels heeft Vasile Piscoi een adres gevonden waar de machine nog gerepareerd kon worden.

VERHUIZEN?

Achter het probleem met de wasmachine ligt natuurlijk een dieper en ingrijpender probleem: de huisvesting van het gezin. Hun huisje vergroten door kamers aan te bouwen, iets waar we aanvankelijk aan dachten, blijkt geen alternatief. Verhuizen dan? We hopen in mei sa-

men met deze familie alles eens op een rijtje te zetten. Inclusief de omvang van het gezin... We willen zoeken naar een haalbare oplossing. Maar ook één die recht doet aan hun identiteit.



Duidelijk is dat het huisje in slechte staat verkeert.

BESEF

Gelukkig zijn er ook gezinnen waar de situatie stabiel is en stabiel lijkt te blijven. Natuurlijk zijn ook daar de dagelijkse zorgen om rond te komen, maar dankzij de maandelijkse sponsoring lukt het ze om het hoofd boven water te houden. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. U beseft niet half wat uw sponsoring, maar ook de daar achterliggende zorg en aandacht, voor deze gezinnen betekent! Blij en dankbaar waren alle gezinnen met hun kerstpakket en de extra sponsoring die vlak voor Kerst werden rondgebracht. Vasile en Sofia hebben ook deze keer met veel liefde en zorg de pakketten samengesteld en bezorgd. Wat zouden we zonder hen moeten?

NIET ALLEEN BROOD

In december kreeg Stichting Roemenië Manna van een kerkgenootschap een gift van €5000. Dit met de bedoeling om dit geld in eerste instantie te besteden aan bijbels, kinderbijbels, studiebijbels en het boek: 'Man en vader' van Derek Prince (heeft u dat boek trouwens wel eens gelezen?). Om geen geld over de balk te



gooien is door Vasile Piscoi eerst geïnventariseerd hoeveel bijbels er in de gezinnen gewenst waren. We stonden versteld, want de behoefte blijkt groot! Inmiddels is alles besteld en zullen de gewenste bijbels en boeken zo snel mogelijk naar de gezinnen worden gebracht. We hopen en bidden dat dit 'Levende Brood' een niet aflatende geestelijke voedingsbron mag zijn.

PAASACTIE

Er blijft van de gift ook nog geld over. En dat gaat over de gezinnen verdeeld worden. We denken dat het haalbaar is om voor elk gezinlid met Pasen iets van kleding of schoenen te geven. We zijn blij en dankbaar voor deze geweldige gift.

BAKKERIJ

Vanaf september 2004 zijn we een nieuw gezin gaan sponsoren: de familie Radean. Opnieuw een groot gezin (16 kinderen) met minimale inkomsten, omdat de vader geen werk heeft. De vader denkt er nu over om een bakkerij te beginnen. Omdat er ook al wat oudere kinderen zijn in dit gezin, zijn er handen genoeg voor het vele werk dat daarmee samenhangt. Maar het kost ook veel geld om zoiets te beginnen. We hopen ons tijdens onze eerstvolgende reis te kunnen oriënteren op de haalbaarheid van deze plannen.

KINDEREN ZORGEN NU

We kunnen stoppen met de sponsoring bij de familie Muresan. In dit gezin, dat al zo'n zeven jaar gesponsord wordt, zijn de omstandigheden langzaam maar zeker veranderd. Enkele kinderen zijn getrouwd en de deur uit. Juist zij vinden het nu hun taak om hun ouders en de jongere broertjes en zusjes financieel te helpen. Een besluit om respect voor te hebben, te meer daar ook hun financiële positie nog niet echt geweldig is. Zelf heeft mevrouw Muresan een ander gezin voorgedragen, en dat gezin willen we graag bezoeken in mei.



Een foto die we in 2000 maakten van de familie Muresan.

DRUK

Zoals u wellicht tussen de regels door kunt lezen, hebben we ook de komende reis weer een druk programma. Maar ook Vasile en Sofia zijn druk in de weer voor de sponsorgezinnen. We vragen daarom gebed voor de reis en voor de familie Piscoi. Er komt veel op ons af. We willen graag goede beslissingen nemen.



Door de pittige sneeuwval deze winter kwam ook Vasile een keer vast te zitten in de sneeuw. Krikken, een plank eronder en dan weer verder.

■ KORT NIEUWS ■

De bouw van de extra kamer bij de familie Sandu is begonnen. We zijn benieuwd wat we zullen zien in mei! ■ Naast de kleding of schoenen willen we met Pasen (Orthodox Pasen in Roemenië is pas op 1 mei) weer een Paaspakket aan alle gezinnen geven. Helpt u mee? ■ We helpen nog steeds in diverse gezinnen met het betalen van medicijnen. ■ Elke maand financieren we bijlessen voor kinderen uit 'onze' gezinnen. ■

HAND EN VOET

Aan het eind van deze nieuwsbrief kunnen we niet anders dan u danken voor de steun die u geeft, op welke wijze dan ook. Want daardoor kunnen we de zo nodige zorg en tijd aan deze gezinnen besteden. Daardoor is er altijd weer de juiste hulp op het

juiste moment. Onze grootste dank komt God toe, Hij laat Zijn zorg en liefde voor mensen uitwerken door mensen. Gevolg: beiden ontvangen Zijn zegen.

HOE STEUNT U MANNA?

Als u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal €23,00, minimaal €11,50). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto. Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning van de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Oplossing voor de familie Closca
- Verbouwing bij de familie Sandu
- Paaspakketten
- Bijlessen voor de kinderen
- Medicijnpot
- Gebed

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3

2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel

☎ 0180 - 399385

✉ info@ro-manna.nl

🌐 <http://www.ro-manna.nl>

Postbank: 29 26 63

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel

KvK Rotterdam 41133131

tekst & lay-out

Bert en Els Stortenbeker