

Roemenië Manna Nieuwsbrief



FOSTER

Sponsors

Als we vertellen hoe Stichting Roemenië Manna werkt, worden we vaak vergeleken met het Foster Parents Plan. Hoewel Manna ook door sponsoring werkt, houdt daar elke vergelijking meteen op. Er is een groot verschil: Als er een gezin wordt gesponsord krijgt dit gezin van Manna de volle 100% van het geld dat wordt gegeven. Overige kosten worden betaald uit de andere giften die Manna ontvangt voor het werk. We gebruiken het geld dus waarvoor het gegeven wordt. En dat willen we nogmaals met nadruk zeggen!

REIS IN SEPTEMBER

Het is al weer even geleden dat onze laatste Manna Nieuwsbrief verscheen. In die tijd is er heel wat gebeurd. We hoeven wat dat betreft alleen maar te kijken naar de Verenigde Staten die door die enorme catastrofe zijn getroffen. Een ramp die niet alleen bij ons, maar ook in Roemenië diepe indruk heeft gemaakt. Onze bestuursleden Joop en Ria van den Dool waren ten tijde van die ramp in Timisoara. Ook daar was het het gesprek van de dag. Veel christenen in Roemenië zien hier een teken in van het feit dat we in de eindtijd leven. Er is een groot verlangen naar de dag dat Jezus komen zal, naar de tijd dat alles beter zal worden. En er is in hun situatie weinig voor nodig om het beter te hebben dan nu.

SCHOENEN SLIJTEN

Daarmee zijn we weer aangeland bij die berg van wanhoop, ellende, moeite en zorg die onlosmakelijk verbonden zijn aan het leven in bittere armoede. Vechten om te leven, een uitspraak die we deze reis diverse malen gehoord hebben. Want zelfs nieuwe schoenen worden ook weer te klein of verslijten. En de kinderen moeten weer naar school. Ook dat brengt extra kosten met zich mee. Schriften, pennen, schooltassen, sportkleding, enzovoorts.

PAKKETTEN

Zoals u al begreep, maakten Joop en Ria van den Dool half september een reis naar Roemenië. Ze hebben al de "Manna" gezinnen kunnen bezoeken. We hadden voor deze reis aan de sponsors de keuze gegeven om van hier een (niet al te groot) pakket mee te geven of een pakket in Roemenië samen te laten stellen. We kunnen daardoor met een kleinere auto naar Roemenië en dat geeft veel minder zorgen bij de grenzen.

WEER NAAR SCHOOL

Een aantal van de sponsors had gekozen om geld mee te geven. In bijna alle gevallen is dat gebruikt om schoolspullen aan te schaffen, van sportkleding tot rugzakken en alles daartussenin. De scholen begonnen namelijk weer precies in de periode dat Joop en Ria er waren. Ook hadden we nog voor deze reis schriften, pennen en dergelijke meegekregen. Wat kwam dat goed van pas! Het maakt je soms een

beetje stil als je ziet hoe God ook, of juist, in al dit soort kleine dingen voorziet. Verder konden weer (veel) vitaminen achterlaten!

WASMACHINE

Er is deze reis ook weer een nieuwe wasmachine gekocht en geplaatst. Deze keer in een gezin met elf kinderen en waar ook nog eens drie kinderen van familie voorlopig in worden opgenomen. De ouders van die kinderen proberen een poosje in het buitenland te gaan werken. Toen de keus op dit gezin viel om er een wasmachine te brengen, wisten we daar trouwens nog niet van. U kunt begrijpen hoe blij de moeder was! In het huis waar ze wonen is geen warm water. Kunt u het zich voorstellen: een was voor zestien personen op de hand? We hopen dat we nog zo'n 5 machines kunnen weggeven aan gezinnen die het heel hard nodig hebben.



Vasile Piscoi kijkt hoe de net afgeleverde machine geïnstalleerd moet worden. Vader Patrautan is heel stil...



GROEI

Langzaam maar zeker breidt het aantal gezinnen dat u helpt zich uit. Zo sponsoren we sinds enige tijd een gezin waar één van de kinderen, een jongen van 11 jaar, een ernstige ziekte heeft. Als gevolg daarvan heeft men één been helemaal, het ander vanaf de knie moeten amputeren. Daarbij is hij hemofilie patiënt en heeft hij maanden in het ziekenhuis gelegen. Op dit moment is hij thuis en moet drie maal per week voor controle naar het ziekenhuis. De taxi moeten zijn ouders zelf betalen. De vader is drie jaar geleden afgekeurd en krijgt een (veel te lage) uitkering. De moeder heeft werk en zorgt daarnaast voor het gezin. U begrijpt dat het sponsorgeld daar meer dan welkom is.



Eddy tijdens één van zijn ziekenhuisopnames.

ADVIEZEN

Zo werden in een week tijd alle gezinnen bezocht en in elk gezin moet je je weer inleven in de situatie, kleine en soms grote beslissingen nemen. Wat zijn we altijd weer blij en dankbaar met de steun en de adviezen van onze Roemeense vrienden Vasile en Sofia Piscoi! Zij kunnen de problemen, de nood, veel beter inschatten dan wij. Fantastisch ook dat ze elke maand alle gezinnen bezoeken om geld te brengen. Zij laten het ons ook weten als er bijzonderheden zijn. Maar ook hun kinderen dragen hun steentje bij! Hartelijk dank, familie Piscoi!

CV KETEL

We konden deze zomer één van onze gezinnen helpen met de aanleg van een eigen cv in-

stallatie in de flat. Met een eigen cv ketel kan op de dure stadsverwarming die per gezinslid in rekening wordt gebracht, flink worden bespaard. Wel zo'n f100,00 per maand!

SANITAIR

Eén van onze gezinnen woont in een éénkamerflat waarin alleen centraal een gemeenschappelijke sanitairruimte is. We hoeven u niet uit te leggen dat dat niet echt prettig is. Het stonk er en het was smerig. Omdat de burens van ons gezin een eigen toilet en wastafel lieten aanleggen, kon het gezin relatief voordelig ook in hun flat dit aan laten leggen. Ze lieten zich deze buitenkans niet ontnemen, maar kwamen daardoor wel in de schuld. Toen bleek dat deze schuld niet voor hen te betalen was, heeft Manna de rekening van de aannemer (rechtstreeks) betaald.

VOLGENDE REIS

We hopen in februari 2002 weer naar Roemenië te gaan. Weliswaar moeten we een groot voorbehoud maken. In februari kan het weer een spelbreker zijn. En dan moeten we de reis uitstellen. Tot die tijd kunnen we via onze steun en toeverlaat, de familie Piscoi, nog heel wat doen voor onze gezinnen!

KORTE BERICHTEN

De familie Piscoi bezoekt elke maand voor ons de gezinnen. Helaas is echter hun VW Golf diesel aan het einde van zijn loopbaan: hij heeft 450.000 km gedraaid. We zoeken een oplossing maar weten nog niet hoe. Denkt en bidt u mee?



Wat mankeert er nu weer aan?

■ Met Kerst gaan we alle gezinnen weer verrassen met een kerstpakket. De spullen worden door de Piscois in Roemenië namens Manna gekocht. ■ Ook voor de afgelopen reis kregen we weer een behoorlijke hoeveelheid multivitaminen. Daarvoor weer heel hartelijk dank! ■

HOE STEUNT U MANNA

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal f50,00, minimaal f25,00). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto.

Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

AANDACHTSPUNTEN

- Het wasmachineproject
- De Kerstpakketten
- Gebed voor de gezinnen

U dankend voor uw hulp en gebed wensen wij u Gods zegen toe.

Colofon

Uitgave:

Stichting Roemenië Manna
Klaproosveld 3
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel
☎ 0180 - 399385
✉ Manna@Worldmail.nl

Postbank: 29 26 63
t.n.v. Manna, Capelle a/d IJssel

KvK Rotterdam 133131
tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker