

# Roemenië Manna Nieuwsbrief



## KINDERLEED

### Unicef

**E**ind vorig jaar startte UNICEF voor de kinderen van Oost-Europa een actie. Een prima zaak, want alleen al in Roemenië zitten 100.000 kinderen in tehuizen. Ze zijn wees, verlaten of kunnen niet door hun ouders worden verzorgd. Vanuit deze tehuizen hebben ze nauwelijks kansen in de maatschappij. Stichting Roemenië Manna probeert zoveel mogelijk gezinnen en weduwen met kinderen te ondersteunen. Dan kunnen de kinderen thuisblijven. Want dáár horen kinderen op te groeien, niet in een pleeggezin of in een tehuis.

## DANK

**W**e willen deze nieuwsbrief beginnen met onze dank aan u allen over te brengen. Misschien meer nog de dank van al onze Roemeense gezinnen.

Dank, heel veel dank voor de nieuwe schoenen. Alle gezinnen zijn van nieuwe schoenen voorzien! Dat kon doordat er veel giften kwamen voor dit project. Uiteindelijk was er ruim voldoende. Daardoor konden er ook de nodige aanverwante artikelen gekocht worden, zoals schoenpoets en borstels.

## SCHOENENWINKEL

**M**isschien weet u het nog. In het begin waren we van plan de schoenen bij een Christelijke schoenhandelaar te laten kopen. Om praktische redenen hebben we met de eerste gezinnen de schoenen gekocht in de dichtstbijzijnde schoenenwinkel. De gezinnen zijn zo groot, die krijg je niet in één auto... Totdat Sofia Piscoi de Christelijke eigenaresse van een schoenenwinkel ontmoette. Zij had van het project gehoord en bood Sofia aan om de verder weg wonende gezinnen met hun busje op te halen. Op de schoenen die bij hen gekocht zouden worden werd dan ook nog eens korting verleend. Het plan werd zodoende pre-

cies uitgevoerd zoals we het ons hadden voorgesteld!

## 2 SCHOEN-SITUATIES...

**I**n een gezin met tien kinderen bleek er voor de kinderen slechts vijf paar schoenen ter beschikking te zijn. Dat betekent dus wisselen van schoenen tussen de kinderen die 's morgens en de kinderen die 's middags naar school gaan.

In een ander gezin had één van de dochters haar moeder om schoenen gevraagd. Het antwoord: "We hebben daarvoor geen geld. Vraag het aan God, Hij is je Vader en weet wat je nodig hebt". Nog geen week later stond Sofia aan de deur en vertelde de moeder over de schoenen die gekocht mochten gaan worden. Het gezin hilde van vreugde.

## GELOOF VERSTERKEN

**D**ankzij u zijn inmiddels dus alle 'Manna' gezinnen van nieuwe schoenen voorzien. En u gaf niet alleen nieuwe schoenen, u gaf vooral ook veel vreugde. In veel gezinnen waren "schoenen" een gebedsonderwerp. In andere gezinnen waren nog nooit nieuwe schoenen gekocht. Met elkaar mochten we helpen om het geloof in Gods hulp te versterken. Nogmaals hartelijk dank.

## EN NU?

**O**mdat we doelgericht en verantwoord om willen gaan met de giften die we ontvangen, denken we na over een nieuw project. We bidden dan ook dat God daarvoor heel concreet wijsheid en leiding zal geven.



Vader, moeder en 10 kinderen. Schoenen gekocht, een echt feest!



## DE WAS

**B**ij een aantal gezinnen is er nog geen warm (stromend) water. Dat betekent dat de moeders op een manier de was doen zoals wij het ons al bijna niet meer kunnen herinneren: met de hand. En dat met die grote gezinnen! Het idee lag voor de hand: misschien kunnen we hen wel helpen aan een wasmachine!



## INVENTARISATIE

**V**an het één komt het ander: onze steun en toeverlaat Vasile en Sofia Piscoi zijn bezig om een inventarisatie te maken. We willen graag weten waar een wasmachine ontbreekt. En belangrijk: als er één zou zijn, kan daarvoor dan ook de elektriciteit worden betaald? En waar is de nood het hoogst? Daarnaast wordt bekeken wat een wasmachine in Roemenië kost. We weten al van een paar gezinnen dat dat eigenlijk hard nodig is. We gaan de komende maanden bekijken of we deze gezinnen hierin kunnen helpen. U hoort van ons!

## NIEUWE REIS

**E**ind april d.v. hoopt Stichting Manna weer een reis naar Roemenië te maken. Zoals altijd zal het bezoeken van de gezinnen prioriteit hebben. Natuurlijk gaan we ons ook ter plaatse verdiepen in het wasmachineproject. Zoals altijd hopen we met een volle auto te vertrekken. We hebben bijvoorbeeld belangstelling voor (kinder-!) zomerkleding, handdoeken, bedlinnen (liever lakens dan dekbedhoezen), afwasmiddel, allesreiniger, koffie en snoep voor de kinderen (geen drop). De gezinssponsors van Manna krijgen nog apart bericht hierover.

## VITAMINEN

**M**et een zekere regelmaat vragen we om vitamines voor onze

gezinnen. Tot onze grote verrassing werden ons in januari vier forse dozen geheel gevuld met allerlei soorten vitaminepreparaten aangeboden. Juist in die periode was Vasile Piscoi in verband met zijn studie in Heverlee (België). We hebben de dozen aan hem mee kunnen geven. Zodoende konden de gezinnen ook voor de laatste wintermaanden worden voorzien van vitaminen. We staan telkens weer verwonderd over de grote en kleine wonderen die God doet!

## ONGELUK

**I**n onze nieuwsbrief van december vertelden we over de familie Bere. De vader had een ernstig ongeluk gehad op zijn werk. Inmiddels is de man uit het ziekenhuis en zijn toestand gaat langzaam maar zeker vooruit. Het is nog onzeker of hij ooit weer aan het werk kan. Namens dit gezin dank voor uw gebeden en uw giften.

## TAXI

**D**e vader van één van de Manna gezinnen verdient een schamel bedrag als taxichauffeur. In december kreeg hij een aanrijding met een tram. Manna kon dit gezin helpen door de reparatie van de schade aan de auto te betalen. Gelukkig is het een Dacia waarvoor de onderdelen erg goedkoop zijn in Roemenië. Het gezin werd behoed voor een groot financieel debacle.

## PASEN

**P**asen wordt in Roemenië uitbundiger gevierd dan in Nederland. Ook dit jaar willen we weer een Paaspakket voor onze gezinnen samenstellen. Help u mee?

## KORTE BERICHTEN

**S**inds januari sponsoren we weer een nieuw gezin. We gaan hen d.v. in mei bezoeken. ■ De nieuwe regering van Roemenië is door het IMF flink onder druk gezet om de hervormingsplannen nu met grote voortvarendheid te realiseren. ■

Roemenië heeft een zachte winter achter de rug. Dat is een meevaller. Nu maar hopen dat de zomer niet zo droog wordt als vorig jaar. ■ De Roemeense munt, de LEI werd in 2000 maar liefst 40% minder waard...

## HOE STEUNT U MANNA?

**W**anneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna anders wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal f25,00 of f50,00). U ontvangt van Manna een foto van 'uw' gezin en het adres. Minstens één maal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto.

Als u zich liever niet vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor kleine extra ondersteuning of voor de reizen. Specifiek kunt u ook aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

## AANDACHTSPUNTEN

- Gebed en middelen voor de Manna-reis in april.
- De Paaspakketten.
- Voor enkele gezinnen sparen we voor een wasmachine.

U dankend voor uw hulp en gebed wensen wij u Gods zegen toe.

## Colofon

## Uitgave:

Stichting Roemenië Manna  
Klaproosveld 3  
2914 CC Nieuwerkerk ad IJssel  
☎ 0180 - 399385  
✉ Manna@Worldmail.nl

Postbank: 29 26 63  
Stichtingsregister:  
KvK Rotterdam 133131

tekst & lay-out  
Bert en Els Stortenbeker