

Roemenië Manna Nieuwsbrief



MILJARDEN

Kiezen

We hoeven niemand uit te leggen dat Nederland bevoorrecht is. De regering kan kiezen waaraan zij het positieve belastingssaldo wil gaan besteden. We hoeven niemand uit te leggen dat dat in Roemenië anders gaat. De overheidstekorten zijn groot. Eén gulden kost daar nu vijfentachtighonderd Lei. En elke week wordt dat meer. In juni komen er verkiezingen in Roemenië. Zullen de communisten de macht terugkrijgen? Als het westen halve keuzes maakt ten aanzien van Roemenië, speelt men de communisten in de kaart. Manna wil nu al kiezen. Wij kiezen om te helpen waar dat maar kan.

KERSTPAKKETTEN

Door de vele giften die we kregen voor de kerstpakketten waren ze dit jaar flink gevuld. Veel praktische spullen zaten erin: macaroni, olie, bloem, shampoo, zeepoeder, enzovoort. Natuurlijk zat er ook snoepgoed in voor de kinderen. Normaal verzorgen Vasile en Sofia Piscoi samen dit werk. Omdat Vasile een studie in België volgt, heeft Sofia het hele karwei met hulp van een autorijdende buurvrouw weten te klaren. Hulde! Je staat altijd weer versteld van de reacties: Bij één van de gezinnen die zo'n pakket kreeg, was 's morgens het waspoeder op. Er was geen geld voor nieuw. Ze baden tot God. Die morgen kwam Sofia het kerstpakket brengen waar ook 5 kilo waspoeder in zat!

Wonderlijk hoe God in dagelijkse problemen voorziet!

PASEN 2000

Pasen is in Roemenië nog veel meer een feest dan in Nederland. Daarom willen we graag ook met Pasen onze gezinnen verrassen met een pakket. U weet het: we kopen spullen in Roemenië en maken er praktische pakketten van. Helpt u weer mee?

SCHOENEN

Toen we in november in Roemenië waren, vingen we regelmatig berichten op bij onze sponsorgezinnen dat de schoenen zo duur werden. Eén paar schoenen kost al gauw 35% van het maandsalaris. Het behoeft geen betoog dat het kopen van schoenen bij "onze gezinnen" niet meer kan. Aan die situatie wil Manna graag wat doen. Het schoenenproject ging van start!



Voor alle gezinsleden nieuwe schoenen voor de winter!

HET PLAN

Stichting Manna gaat proberen om voor elk lid van elk sponsorgezin één paar nieuwe schoenen te kopen. We kopen de schoenen bij een christelijke schoenhandel in Roemenië. De sponsorgezinnen krijgen van Manna dan tegoedbonnen die bij de schoenhande-

laar kunnen worden ingewisseld. Manna betaalt op haar beurt dan de schoenhandelaar. Roemeense schoenen kosten ongeveer 35 à 40 gulden per paar in Roemenië. De kwaliteit is goed. Dat hebben we uitgeprobeerd door zelf dergelijke schoenen te kopen in Roemenië.

HOEVEEL PAAR?

Om voor alle gezinnen voldoende schoenen te kunnen kopen zijn 170 paar schoenen nodig. Dat betekent dat we zo'n f6800,00 voor dit project nodig hebben. Toch hopen we nog voor de komende winter de schoenen te kunnen geven. We hebben zelfs al een kinderdienst die voor schoenen spaart!

EN DAN...

Kunt U het zich voorstellen? Misschien wel voor het eerst van je leven nieuwe schoenen gaan kopen in een echte schoenenwinkel! Verder is het een flinke opsteker voor de schoenhandelaar. En dan, de schoenen komen uit Roemenië, dus we helpen de Roemeense economie weer een piepklein beetje.

N.A.V. VORIGE NIEUWSBRIEF

We schreven over mevrouw Poaty die sinds maart 1999 weduwe is. Ze moest naar een andere flat. De kerk had haar geholpen. Alleen de flat moest nog worden opgeknapt. Dankbaar zijn we dat we voldoende geld binnen kregen om deze weduwe met haar 7 kinderen te helpen. De muren konden worden gerepareerd en werden gesausd door een muurschilder, een vader van één

de gezinnen die door Manna worden gesponsord. Hij is werkloos en kon daardoor weer wat geld verdienen. Het parket was ook beschadigd. Als het bestaande parket gerepareerd zou worden zou zij op de meest voordelige manier vloerbedekking hebben. Iemand uit de kerk kon dit werk doen voor een redelijke prijs. We hoorden dat het werk goed was gedaan. We gaan kijken in april!

WASRUIMTE FAM. VINTILA

De wasruimte bij de familie Vintila is inmiddels klaar. We kregen een e-mail waarin stond dat iedere morgen bij het wassen met het warme water gebeden werd voor de gevers! Vooral de moeder is heel erg blij met het warme water. Ze had vaak pijn in haar armen van het met de hand wassen in het ijskoude water. Met 9 kinderen is er wel eens wat te wassen... We hopen nog middelen te vinden om ook een eigen toilet te kunnen aanleggen. Nu gebruiken ze één toilet met 4 gezinnen.

DANKBAARHEID

We zijn God dankbaar dat stichting Manna telkens weer giften mag ontvangen zodat we in staat zijn dit soort problemen op te lossen.



Lida Codres past een net aangekomen jas. Hij staat perfect! Wel een beetje op de groei...

APRIL: NIEUWE REIS

De eerstvolgende reis van Manna zal D.V. half april zijn. De gezinnen worden bezocht en de projecten worden bekeken. Mocht u spullen mee willen geven voor uw gezin, neem dan even contact op met één

van de bestuursleden van Manna.

WAT KAN ER MEE?

Soms bereikt ons de vraag "Wat kunnen we meegeven?" Omdat Manna geen grote transport organisatie naar Roemenië is, liefst geen hele grote en zware voedselpakketten. Dit soort artikelen is vaak goedkoper in Roemenië zelf en nemen veel plaats in. Wat dan wel? Even wat mogelijkheden op een rijtje: Vitaminepreparaten, koffie (duur en slecht in Roemenië), toiletzeep, shampoo, snoepgoed, goede kleding (ook ondergoed) en handdoeken. Dekens zijn ook altijd welkom.

INFORMATIEAVOND

In de vorige Nieuwsbrief kondigden wij aan dat er een Manna-informatieavond zou komen. Deze werd even uitgesteld. Er is nu een datum gepland: D.V. **MAANDAG 3 APRIL**. Iedereen die belangstelling heeft voor het werk van Stichting Roemenië Manna is bij deze **van harte uitgenodigd** om te komen in Kristal, Nijverheidsstraat 295, Capelle aan den IJssel, aanvang 20:00 uur. Er is koffie en er zullen enkele dia's worden vertoond van onze reizen. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen. Nogmaals: **iedereen van harte uitgenodigd!** Om voldoende koffie te kunnen schenken zouden we het fijn vinden als u even laat weten dat u komt. Belt u s.v.p. met 0180-399385 (Bert en Els Stortenbeker). Een routebeschrijving kan worden toegezonden.

HOE STEUNT U MANNA?

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke maand maakt u dan geld over aan Stichting Manna (meestal f25,00). U ontvangt van Manna het adres en een foto van 'uw' gezin. Minstens éénmaal per jaar ontvangt u een verslagje van Manna over

het gezin dat u sponsort en een nieuwe foto.

Als u zich liever niet 'verplicht' tot een maandelijkse vaste gift, dan stellen wij natuurlijk ook eenmalige giften op prijs. Die kunnen we gebruiken voor extra ondersteuning of voor de reizen. U kunt ook specifiek aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor bij de aandachtspunten.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het meest nodig is.

De Nieuwsbrief kunt u ontvangen op aanvraag. Ook per Email kan de brief als Acrobat file ontvangen worden.

AANDACHTSPUNTEN

- Gebed voor de sponsorgezinnen.
- De komende reis in april.
- De schoenenactie. Kosten: f6800,00. We proberen dit voor de winter van 2000-2001 te realiseren!
- De paaspakketten.
- Gebed voor Vasile Piscoi die een studie volgt in Heverlee (België) en dus enige tijd niet bij zijn gezin in Roemenië kan zijn (tot juni).
- Het toilet voor de familie Vintila (nog plm f300,00 nodig).

U dankend voor uw hulp en gebed wensen wij u Gods zegen toe.

Colofon

Uitgave:
Stichting Roemenië Manna
Ebbekruid 11
3068 RH Rotterdam
Postbank: 29 26 63
ABN AMRO bank: 50 38 26 170
Stichtingsregister:
KvK Rotterdam 1331312

informatie, tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker
☎ 0180 - 399385
✉ Manna@worldmail.nl